



NIEUWSBRIEF 3 JUNI 2018

Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland
Meer op hervormdgiessenburg.nl

Bij de diensten

In de **morgendienst** gaat ds. M Dubbelman voor en wordt de **Heilige Doop** bediend aan **Eline van Oenen**, dochter van Robert en Corine van Oenen en zusje van Bram. (van Brederoestraat 2, 3381 BC) We lezen



Jakobus 1:16-18. Na afloop van de dienst is iedereen welkom in de Rank om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of iets fris. De **avonddienst** is een jeugddienst met als thema: "**hart voor elkaar**". De dienst wordt geleid door ds. J. Holtslag.

Collecten

1. Diaconie
2. Werk in de plaatselijke gemeente
3. Inventaris en onderhoud gebouwen

De opbrengst van de zendingsbussen is voor het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte

Meeleven

Dhr. Nico Zwijnenburg (van Marlotstraat 23, 3381 CD) werd 16 mei geopereerd en afgelopen week kreeg hij de uitslag van de operatie: voor de zekerheid is het nodig dat er een vervolgbehandeling komt. Komende week zal hij daarom starten met immuuntherapie en dit zal de komende 6 weken duren. Na deze behandeling wordt opnieuw onderzocht of alle mogelijke kwaadaardig cellen weg zijn. In de dienst zullen we bidden om Gods zegen over de behandeling.

Huwelijksjubileum

- Op 7 juni hopen **Arie en Hetty den Boer-Heijkoop** (Wilhelminalaan 88, 3381 BR) het 50-jarig huwelijksjubileum te vieren. Onze hartelijke felicitaties gaan uit naar jullie en jullie kinderen en kleinkinderen. Dat de Heere u in Zijn liefde mag bewaren en Zijn zegen zal blijven schenken.
- De **familie Kortenhoeven-van Asch** (de Boodtstraat 3, 3381 CA) hoopt komende donderdag 7 juni 50 jaar getrouwd te zijn. Wij feliciteren hen en hun (klein-)kinderen van harte met dit jubileum en wensen hen Gods zegen toe.



Kinderlied

Dit is de dag (2x)

die de Heer ons geeft, (2x)

Wees daarom blij (2x)

en zing verheugd. (2x)

Dit is de dag die de Heer ons geeft.

Weest daarom blij en zingt verheugd.

Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft.

naar Psalm 118:24, Opwekking 32

Kerk en jeugd

Beste jongere, wat zijn we als gemeente blij dat jij er bent! We beseffen dat het voor jou als jongere niet altijd makkelijk is in deze tijd christen te zijn. De kerkenraad is aan het nadenken over kerk en jeugd, omdat we elkaar als jong en oud nodig hebben. Er zijn twee bijeenkomsten geweest waar een aantal jongeren, kerkenraadsleden en gemeenteleden met elkaar in gesprek zijn geweest. Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering is hiervan verslag uitgebracht en zijn we verder met elkaar in gesprek gegaan. Dit was een fijne ontmoeting. Er zal over verschillende thema's in kleinere groepen verder nagedacht worden. Ben jij een jongere die wil meedenken over de toekomst van de kerk, geef dat dan door aan Gijsbert van Wingerden, jeugdoudering 12+ (06 48775921, g.vanwingerden@online.nl). De jeugd noemt in ieder geval dat het belangrijk is



andere christenen te ontmoeten en met hen het (geloofs-)gesprek aan te gaan. **Daar kunnen we deze zondag al een start mee maken. Zowel jong als oud is van harte uitgenodigd na de jeugddienst om iets te drinken in de Rank en elkaar daar te ontmoeten.**

Agenda

05-06 2^e repetitie gelegenheidsmannenkoor, 19.30 uur Rank

05-06 Gebedskring, 20.15 uur Rank

07-06 Tafel voor twee, 18.45 uur Rank

08-06 Verkoop collectebonnen, 18.30-20.00 uur, Rank



Kamp Bladel Spaaractie



Vorig jaar hebben we tijdens de kampweek in Bladel erg genoten van o.a. het brood, met dank aan de vele gespaarde munten en zegels. Ook dit jaar kunt u weer meesparen voor het jongerenkamp. De volgende spaaracties helpen mee: **munten van Bakkerij van de Grijn, zegels van Bakkerij 't Stoepje en Albert Heijn koffiezegels**. U kunt de munten/zegels kwijt in de daarvoor bestemde lade van de leestafel in de kerk, of in de brievenbus van Wilhelminalaan 1.



Hoe houd je je huwelijk fris en fruitig?

PLAN UW APK

Op donderdag **7 juni** organiseert dominee Holtslag een goed gesprek tussen echtparen: over de huidige stand van jouw huwelijk en de aanloop er toe. Wat er was én wat gaat komen. Wilt u ook een APK-beurt van uw huwelijk? Kom dan, met uw partner, ook naar deze avond. World Servants is gevraagd voor oppas, speciaal voor gezinnen met kinderen. Aanmelden graag via dominee@holtslag.org. De avond begint om 18.45 uur met een maaltijd. De kosten bedragen €7,50 per echtpaar.

Ledenmutaties

- Dhr. M. (Marck) de Heer is verhuisd van Rotterdam naar Johan de Kreijstraat 31, 3381DG Giessenburg.
- Familie J.M. Koekkoek (Jeroen, Caroline, Linde, Sem en Noa) is verhuisd van Wilhelminalaan 17 naar Van Wenastraat 2, 3381BL Giessenburg.
- Dhr. R. (Robert) van de Graaf is verhuisd van Heul 5 naar Polderstraat 4, 2965BA Nieuwpoort.
- Dhr. F.M. (Frank) de Bruin is verhuisd van Breda naar Drijverschuit 42, 3372VA Hardinxveld-Giessendam.
- Mevr. E. (Eva) Lanser is verhuisd van Sliedrecht naar Neerpolderseweg 73, 3381JR Giessenburg.
- Fam. H. Woltman (Henk, Bettine, Ricardo en Marcello) is verhuisd van Doetseweg 15 naar Graafland 50, 2964BJ Groot-Ammers.
 - Dhr. D.M. (Rick) van Genderen is verhuisd van Muisbroekseweg 16 A naar Lambertusstraat 185A, 3061XZ R'dam.
 - Dhr. J.H. (Jonan) Harrewijn is verhuisd van Eindhoven naar Wilhelminalaan 6, 3381BP Giessenburg

Mannenkoor

De eerste oefenavond is achter de rug. Mocht u/jij nog twijfelen, dan kun je de tweede repetitie-avond nog aanschuiven. U/jij bent van harte welkom komende dinsdagavond 5 juni. Vanaf 19.30 uur koffie, vanaf 19.50 uur zingen in de kerk.

Zien we ze wel of niet?

In een gezamenlijke bijeenkomst van de diaconieën kwam aan de orde of we hulpbehoevenden wel tegenkwamen in onze eigen omgeving. Hebben we er contact mee? Zien we of ontmoeten we mensen die hulp en steun (hard) nodig hebben? Hans van der Meij was er bij. Hij ontmoet ze iedere dag in en rondom de kringloopwinkel. Goede opvang en begeleiding is nodig. Daarvoor heb je vrijwilligers nodig met bewogenheid voor de naaste. Hoe breng je dit onder de aandacht? Eén van de mogelijkheden is om er iets van aan te geven. Daarom dit bericht vanuit de Kringloop:

Barmhartigheid gevraagd.

Voor mij ligt een boekje over de tien werken van barmhartigheid, dat is uitgegeven ter gelegenheid van het jaar van barmhartigheid, uitgeroepen door paus Franciscus. Jezus sprak hierover in Mattheus 25 en in de bergrede, waar Hij de barmhartigen zalig spreekt. Barmhartigheid is de vertaling van het Latijnse "mesericordia". ***Dat betekent letterlijk "je hart dicht bij de armen (meseri) hebben.***

Een hart dat klopt voor de armen (de verdrukten, de rechteloze). Komt u ze wel eens tegen die "meseri" ?

Denkt u dat alleen armen wonen in het oosten of het zuiden van onze planeet? Sinds enkele jaren is het mij wel heel duidelijk, ze leven vlak bij ons, maar vaak in een andere wereld. Hoe ik dat weet? Dagelijks kom ik ze tegen in de Kringloopwinkel van Giessenlanden. Mensen die geld moeten lenen voor een tweedehands bankje, schulden hebben, gevlucht zijn voor oorlog of huiselijk geweld. Mensen die gestrand zijn en een voedselpakket nodig hebben. Uitgerangeerde werknemers, die door ziekte of spanningen, aan de kant van de samenleving staan. In de Kringloop zijn ze welkom als bezoeker, klant of vrijwilliger. Als u iets goeds wilt doen, geef dan niet alleen goed, maar doe ook goed door tijd te geven. Overweeg om vrijwilliger te worden en mee op te lopen met hen die geen helper hebben. Voor meer info, bel: Aart Bogerd (06-53529943), Hans van der Meij (06-53353124) of bezoek de winkel in Arkel, Vlietskade 4001, tel 0183-701034.