



NIEUWSBRIEF 10 JUNI 2018

Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland
Meer op hervormdgiessenburg.nl

Bij de diensten

In de **morgendienst** gaat ds. J. Holtslag voor en bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal. We lezen Handelingen 21:17-40. Bij binnenkomst heeft u kaarten kunnen ondertekenen die verstuurd worden naar vervolgde Christenen. We horen allemaal bij het ene lichaam van Christus. Als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Daarom deze mogelijkheid om je naam op de kaarten te schrijven ter bemoediging voor onze medebroeders/zusters en tevens als een bewustwording voor onszelf. Bij de uitgang worden weer dagboekjes uitgereikt ter voorbereiding. De **avonddienst** wordt geleid door ds. J. Riemersma uit Sliedrecht.

Collecten

1. Diaconie (Werelddiaconaat)
2. Werk in de plaatselijke gemeente

De opbrengst van de zendingsbussen is voor het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte.

Diaconiecollecte Werelddiaconaat

De diaconiecollecte van deze zondag is **bestemd voor de opleiding tot meubelmaker van aidswezen in Malawi**. In het arme Malawi wonen veel jongeren die geen vader of moeder meer hebben. Vaak is aids de oorzaak dat ouders op jonge leeftijd overlijden. Om hen te helpen is de kerk in Malawi op verschillende plaatsen opleidingen gestart, zodat ze een beroep kunnen leren, zoals timmerman, kleermaker of loodgieter. In Ekwendeni, in het noorden van Malawi, steunt de GZB een tweejarige opleiding tot timmerman/meubelmaker. Na afloop van de opleiding krijgen de jongeren alvast wat gereedschap en werkkleding. Hiermee kunnen ze aan de slag en in hun eigen levensonderhoud voorzien. De kerk wil zo een bijdrage leveren aan de bestrijding van de immense problematiek van - oudere - weeskinderen. Kijk voor meer info op de website van Project 1027.



Huwelijksjubileum

Op 11 juni is het 25 jaar geleden dat **Dick en Carola van Pelt-de Bruijn** (Bovenkerkseweg 6, 3381KB) in het huwelijk zijn getreden. Van harte willen we jullie en jullie dochters feliciteren met deze dag en Gods zegen toewensen voor de toekomst. 

Meeleven

Vrijdag 15 juni zal **Luuk Aalbers** (Heul 30, 3381 DC) geopereerd worden aan zijn linkeroor. Eerder gebeurde dit al aan zijn rechteroor. Helaas heeft deze operatie geen baat gebracht. We hopen en bidden dat het nu anders mag zijn.

Lied morgendienst–Als je geen liefde hebt

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.

Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
leef je buiten Gods gloria.

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
leef je buiten Gods gloria.

Als je geen antwoord geeft op verdriet,
zullen de tranen niet drogen.

Als je het leed in de wereld niet ziet,
worden Gods woorden verbogen.

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
leef je buiten Gods gloria.

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
leef je buiten Gods gloria.

Als je geen oog hebt voor het gemis,
als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus die brood en die vis,
uit liefde deelde met velen.

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
leef je buiten Gods gloria.

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
leef je buiten Gods gloria.





Geniet van de muziek

Als gemeente zijn we gezegend met een groot aantal (vaak jeugdige) enthousiaste muzikanten, die hun kwaliteiten regelmatig tijdens de diensten ten gehore brengen. Ook tijdens de collecte zorgen zij vaak voor een muzikale omlijsting. Tot op heden was het moment waarop de collecte is beëindigd vaak het sein om te gaan staan voor het slotlied. Verzoek is om in het vervolg te blijven zitten tot de muzikanten klaar zijn.

Er wordt vaak veel tijd en energie in het oefenen en instuderen gestopt. Wat is er dan mooier om met elkaar van het resultaat te genieten. Neem er de tijd voor! We rekenen op uw medewerking.



Gezocht: taalhelp voor kinderen

Een van de vluchtelinggezinnen uit onze gemeente is op zoek naar iemand die bijles kan en wil geven aan hun schoolgaande kinderen. Het gaat om de familie Alhuide, woonachtig aan Heul 6. Ze hebben vier kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar. Graag willen ze hulp ontvangen bij de vakken begrijpend lezen en woordenschat. Ervaring met lesgeven is geen vereiste, misschien is dit ook leuk als je nog studeert. Graag willen we hier na de zomervakantie mee starten. We hopen dat er enthousiaste mensen reageren om hierbij te helpen. U/jij kunt zich aanmelden bij Jan Verspuij (tel: 651445, mail: janverspuij@gmail.com) of Arda Schakel (tel: 651331/mail: _ardaschakel@gmail.com).

Bedankt!

Hartelijk dank aan degene die de afgelopen weken kleding hebben ingeleverd voor de gedetineerde in de PI Dordrecht. Uw bijdrage wordt erg gewaardeerd. De kleding wordt gebruikt voor de gedetineerde die binnenkomen in de PI en geen familie hebben die dit voor hen kunnen verzorgen. Mogen we de volgende keer weer een beroep op u doen? Namens de Diaconie en de Geestelijke Verzorging van de PI Dordrecht: hartelijk dank!

Agenda

- 11-06 Censura morum,
19.00-19.30 uur, Pastorie Kerkweg
- „ Toerustingsavond avondsmaalformulier,
20.00 uur Rank
- 12-06 Repetitie gelegenheidsmannenkoor,
19.30 uur Rank

Vandaag o.a. een kaart voor Manda

Manda (29) uit Congo, moeder van vier kinderen, gaat haar hele leven al naar de kerk. Begin 2017 geeft ze haar leven aan de Here Jezus. Kort daarna laat ze zich dopen. Haar man was blij met deze keuze, maar drie maanden na haar doop verandert hij ineens. Hij wil niets meer te maken hebben met het christelijk geloof. Begin mei komt hij op een dag dronken thuis als Manda borstvoeding geeft aan hun jongste kind. Hij valt hen aan en bindt de twee vast op een stoel. Vervolgens steekt hij hen in brand en blokkeert hij de deuren van het huis. Buurtgenoten hebben door dat Manda in de problemen zit. Zij bevrijden haar en brengen haar naar het ziekenhuis. Het kindje overlijdt ter plaatse. Manda ligt meer dan drie maanden zwaargewond in het ziekenhuis. Gelukkig ontvangt ze veel steun van de kerk waarvan ze lid is.

Als Manda thuiskomt uit het ziekenhuis, blijkt dat ze vanwege de opgelopen verwondingen onmogelijk lang in de zon kan werken. Het is hierdoor moeilijk om haar gezin te onderhouden. Ook heeft ze nog steeds medische zorg nodig. Daarin ondersteunt Open Doors haar via de lokale kerk. Manda heeft nog drie andere kinderen, ook hen kunt u bemoedigen met een kaart.

Dank- en gebedspunten

- Dank de Here God voor de steun die Manda vindt bij haar kerk. Bid om herstel van haar brandwonden en van het trauma dat zij heeft opgelopen.
- Bid om Gods troost voor Manda voor het verlies van het kindje. Wilt u ook bidden om passend werk?
- Manda's echtgenoot werd gearresteerd, maar verdween spoorloos toen hij op borgtocht werd vrijgelaten. Bid om bescherming van Manda en dat haar man tot inkeer komt.

*Ivm de veiligheid is niet de foto van Manda gebruikt

