



NIEUWSBRIEF 9 SEPTEMBER 2018

Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland
Meer op hervormdgiessenburg.nl

Bij de diensten

In de **morgendienst** gaat ds. M. Dubbelman voor en bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal. We lezen Jakobus 3:7-12 over de kracht en invloed van onze woorden. Bij de ingang van de kerk worden weer kaarten uitgedeeld die verstuurd kunnen worden naar christenen die gevangen zitten om hun geloof. Wilt u deze broeders en zusters bemoedigen met een kaart en hen gedenken in uw gebeden? De **avonddienst** wordt geleid door ds. J. Holtslag. Centraal zal staan 2 Koningen 20:12-21 waar het gaat over koning Hizkia.

Collecten

1. Diaconie (Exodus)

2. Werk in de plaatselijke gemeente

De opbrengst van de zendingsbussen is voor het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte

Overleden

Afgelopen vrijdag 7 september overleed **Cornelia Kroonden Boer**. Zij werd geboren en groeide op in Bleskensgraaf. In 1967 trouwde zij met Aart Kroon. Zij kwamen al snel wonen aan de Dorpsstraat 100. Haar man overleed in 2010. Vanwege de ziekte MS moest zij in 2014 verhuizen naar het Gasthuis in Gorinchem. Lichamelijk ging zij de afgelopen tijd sterk achteruit en vorige week kreeg zij ook te kampen met een infectie. Mw. Kroon is 73 jaar oud geworden. Zij was actief bij vrouwenvereniging Lydia. Totdat het lichamelijk niet meer ging, was zij aanwezig op de jaarlijkse verkoopdag. We leven mee met haar kinderen en kleinkinderen en verdere familie.

Er is gelegenheid om de nabestaanden te condoleren in de Rank op donderdagavond 13 september van 19.30-20.30 uur. Op vrijdag 14 september zal om 10.30 uur de rouwdienst gehouden worden in de Rank. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de oude begraafplaats aan de Kerkweg. Na de begrafenis is er ook nog gelegenheid om de familie te condoleren in de Rank.

In de dienst zullen we bidden om Gods troost voor haar familie.

Kinderlied – Zingen maakt blij

**Refrein: Zing, zing, zingen maakt blij,
zingen van Jezus, vrolijk en vrij!
Zing, zing, zingen maakt blij,
zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij!**

1. God is zo goed voor jou en voor mij.
Pieker dus niet, wees dankbaar en blij.
God heeft je lief en daarom zegt hij:
Ben je soms moe? kom dan maar bij mij. **(Refrein)**

2. Ben je alleen of heb je verdriet?
Lijkt het soms net of niemand je ziet?
Kijk dan omhoog, de hemel is blauw.
Weet je dat God zijn zoon gaf voor jou? **(Refrein)**

3. Zing maar in huis, op school en op straat
en je zult zien hoe goed alles gaat.
Wees maar niet bang, want Jezus belooft:
'Ik ben bij jou als jij maar gelooft'. **(Refrein)**

Tekst & muziek: Jan Visser © Unisong Music Publishers



Bij de dienst

Zes Bijbelse filters voor onze woorden

1. Mopper of klaag niet
2. Schep niet over jezelf op
3. Roddel niet
4. Spreek niet negatief over anderen
5. Benader anderen positief en opbouwend
6. Probeer je niet gelijk te verdedigen als je kritiek krijgt

Belijdeniscatechisatie

Begin oktober start er weer een nieuw seizoen. U/jij bent van harte welkom. Voor vragen of opgave kunt u/kun jij bellen of mailen naar ds. Dubbelman.



Lied avonddienst – Vrede van God

Vrede van God, De vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.



In Jezus' naam, In Jezus' naam,
In Jezus' naam geef ik jou:
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

Heilige Geest, de Heilige Geest,
Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

Boekje Kontakt

We hebben **besloten om het boekje "Kontakt" niet meer te laten drukken**. Via diverse kanalen (Zaaier/nieuwsbrief en ook de website) krijgt u de meest recente informatie. Het boekje Kontakt was vaak al bij het verschijnen niet actueel meer in verband met allerlei wijzigingen. Waar het ook vaak voor gebruikt werd was de adressen- en telefoonlijst die erin stond. Door de strenge eisen rondom de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) kunnen we deze informatie niet meer gemeentebreed delen. Zodra onze Kerkenraad voltallig is, zullen we u een overzicht doen toekomen van de broeders die hierin vertegenwoordigd zijn.

Tevens beraden we ons, hoe we u als gemeente kunnen informeren. Te denken valt aan een bijlage bij de nieuwsbrief of als extra bijlage bij de mini-kontaktjes.

Jongerenstartweekend

Op 28, 29 en 30 september hopen we weer een geweldig Startweekend met elkaar te beleven! Heb je je nog niet opgegeven, doe dit dan snel! Heb je de uitnodiging niet gekregen, stuur dan een mailtje naar willemiekedebas@hotmail.com. Voor jongeren die (bijvoorbeeld i.v.m. school) nog twijfelen of ze meegaan, is er de mogelijkheid om zondag om 17.00 uur al naar huis te gaan. Als je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, geef dit dan door bij je aanmelding.

Gebedskring - uitnodiging

Dinsdag 11 september start de gebedskring weer. Deze avond is een mooie aanvulling op de gebedskalender, deze kalender wordt namelijk weken van tevoren 'gevuld'. Tijdens de gebedskring kunnen we **bidden voor onderwerpen die heel actueel en persoonlijk zijn**. We schrijven ter bemoediging of met een gelukwens een kaart voor diegenen waar we voor gebeden hebben. Heeft u actuele en/of persoonlijke gebedspunten, laat het dan weten aan Tineke Vollmuller, Bogerd 6, tel. 652517 of mail bwvollmuller@ziggo.nl. De gebedskring komt 1x in de twee weken bijeen (week van de groene klike). Nog een aansporing? Lees 1 Timotheüs 2 : 1-6.

Diaconiecollecte stichting Exodus



De opbrengst van de diaconiecollecte is deze week bestemd voor de stichting Exodus. Exodus

biedt **opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf** die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen. Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen verspreid in het land of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk. Daarnaast zorgen vrijwilligers ervoor dat gedetineerde ouders en hun kind (-eren) elkaar maandelijks kunnen ontmoeten in een kindvriendelijke ruimte in de bajes om zo te werken aan een goed contact. Mooi dat op deze manier liefdevol wordt omgezien naar gevangenen en gehoor wordt gegeven aan de Bijbelse opdracht om de gevangenen te bezoeken. Meer informatie over het werk van Exodus kunt u vinden op www.exodus.nl.

Agenda

- 11-09 Censura Morum, 19.00-19.30 Pastorie Heul 34
,, Gebedskring, 20.15 uur Kerk
- 12-09 Vrouwenvereniging, 09.45 uur Rank
- 14-09 Verkoop collectebonnen, 18.30-20.00 uur Rank
- 15-09 Stiltewandeling 7.30-10.00 uur, info Joop Troost
Vooraankondiging:
- 23-09 Ontmoeting in de Rank na de ochtenddienst. Een gevarieerd programma voor jong en oud.



BIJBELKRINGEN - VORMING EN TOERUSTING

Namens de commissie Vorming en Toerusting krijgt u hierbij een overzicht van de Bijbelkringen die komend seizoen van start zullen gaan.

U vindt de informatie ook op www.hervormdgiessenburg.nl/vt/

Beste Gemeenteleden,

Met hart en ziel, het jaarthema van dit seizoen, aangedragen door de HGJB. De HGJB zelf schrijft in een toelichting op dit thema;

Kennis van God en kennis van de Bijbel is belangrijk. Kennis van God is nodig, maar op zich niet genoeg om te veranderen. In de bijbelse betekenis van het woord 'kennis' zit dat al besloten. Daar betekent kennis van God niet alleen dat je dingen over Hem weet, maar vooral dat je Hemzelf kent! God kennen is in feite hetzelfde als Hem liefhebben! Dán pas gaat een mens veranderen.

Er is moed voor nodig om Jezus **met hart en ziel** te volgen. Het is een bijzonder voorrecht om met andere gelovigen te bidden, te leren, te delen hoe je Jezus kunt volgen. Hem leren kennen én volgen. Een kring waar je elkaar echt kunt ontmoeten en samen in gesprek kunt gaan, is daarvoor een mooie plek. Daarom; van harte welkom! Kijk naar het overzicht op dit blad en meld u aan. Dit kan bij de kringleiders of u kunt contact opnemen met Willemieke van Wingerden via vt@hervormdgiessenburg.nl of 0184 630020. Ook als u / jij niet goed weet welke kring het beste past: we denken graag mee!

Bijbelkring Waarheid in liefde

In de evangeliën kom je naast bemoedigende en vertroostende woorden ook uitspraken tegen van Jezus die verwarren of erg moeilijk zijn. Aan de hand van het boekje 'Waarheid in Liefde' geschreven door Harald Overeem, bespreken we op deze kring 10 van deze 'moeilijke' uitspraken van Jezus. Al lijkt het soms pittig, uiteindelijk spreekt Jezus liefdevol tot ons en wil Hij ons in de ruimte van zijn genade zetten. Prikkelende bijbelstudies die uitdagen om ons te verdiepen in Jezus' woorden en wat het betekent om Hem te volgen. We komen (ongeveer) eens in de drie weken samen. Als kringleden verzorgen we om beurten de inleiding (maar dat is geen verplichting).

Komt samen op: woensdag
Eerste datum: 26 september (19:45 uur)
Locatie: Van Drenckwaertstraat 9
Contact: Silvia den Toom
gert.silvia@gmail.com
0184 652845

Gesprekskring bij de preek

Ontmoeting en samen leren staat centraal bij deze kring. Maandelijks is een preek voor ons de inleiding voor het gesprek. Bijbehorende gespreksvragen geven richting aan het gesprek en bieden extra uitleg. Nieuwe kringleden zijn van harte welkom. Voordat de eerste kringavond zal zijn, komen we een keer op een doordeweekse avond bij elkaar om samen te gourmetten. Die avond mogen we elkaar ontmoeten en beter leren kennen.

Komt samen op: zondagavond

Eerste datum: nog niet bekend

Locatie: Giessenlaan 1d

Contact: Gerry van Wijngaarden
j.vanwijngaarden@hetnet.nl
0184-651829

Koinonia-Kring

Deze kring is laagdrempelig en heel gezellig, de onderwerpen zijn heel divers en kunnen door de kringleden worden aangedragen. We zoeken met elkaar naar verdieping vanuit Bijbelse principes en naar antwoorden op diepere levensvragen, en willen ons persoonlijk geloof in Jezus Christus verder ontwikkelen. Het 1^e onderwerp is: "Here leer ons bidden"

Komt samen op: woensdagavond 8x

Eerste datum: Woensdag 10 okt. 2018 (20:00 uur)

Locatie: De Rank, zaal 2 of 4

Contact: Siebold Freeke: 06-1086 6945
sieboldprive@gmail.com

Bijbelkring

Een kring waar plaats is voor heel fijne, open en diepe gesprekken. Als kring kiezen we met elkaar een bijbelstudieboekje. We kijken uit naar mooie avonden. Fijn om daarbij nieuwe kringleden te verwelkomen!! We starten midden oktober met een gezamenlijke maaltijd bij Hidde & Bartje thuis.

Komt samen op: donderdagavond, 1x per maand

Eerste datum: midden oktober

Locatie: Waterkant 4

Contact: Hidde en Bartje de Boer
famdeboer@casema.nl
0184 741068

De Jong Gezin Bijbelkring

Leven en geloof met elkaar delen! Dit is wat wij eens in de 3 weken op zondagavond na de kerkdienst met elkaar doen. Dit doen we aan de hand van een gezamenlijk gekozen boekje. De bijbelstudies houden we bij de kringleden thuis. Wees welkom!

Komt samen op: zondagavond
Eerste datum: 30 september (20:00 uur)
Locatie: Slingelandseweg 7
Contact: Adriaan en Annemarie de Kuiper
a.de.kuiper@kpnplanet.nl
06 10871448

Vrouwenbijbelstudie

Komend seizoen gaan we verder met Bijbelstudies over ontmoetingen met Jezus met behulp van het boekje 'In gesprek'. Geschreven door ds. H.J. van der Veen.

De startmorgen is dinsdag 4 september.

Komt samen op: dinsdag- en donderdagochtend
Eerste datum: dinsdag 4 september
Locatie: De Rank
Contact: Geertje Overduin
fam.overduin@zonnet.nl
0184 652399

18+ bijbelstudiekring

Wil jij samen met andere jongeren groeien in je geloof? Met elkaar nadenken over (teksten in) de Bijbel? In gesprek gaan over waar jij tegenaan loopt als Christen? Ongeveer 1x per 3 weken komen wij op zondagavond bij elkaar in de Rank. We discussiëren en verdiepen ons in de Bijbelstudie die een van ons heeft voorbereid. De onderwerpen die we behandelen bepalen we met elkaar. Iets voor jou? Kom dan ook.

Wij hopen dat jij onze groep komt uitbreiden!

Komt samen op: Zondagavond na de dienst
Eerste datum: 14 oktober
Locatie: De Rank
Contact: Jelmer Molenaar, Joyce Rietveld
jelmer_molenaar@hotmail.com

Bijbelkring Vrucht van de Geest

Groeien in geduld, liefde, geloof en zelfbeheersing? Graag trekken we dit seizoen samen op om te ontdekken hoe we als persoon en gemeente meer en meer op Jezus kunnen gaan lijken. We maken daarbij gebruik van het boekje 'Vrucht van de Geest' van Jos Douma. Het is enorm waardevol om als kring ons dagelijks leven en christen zijn met elkaar te delen. We kijken uit naar mooie en leerzame ontmoetingen rondom de Bijbel.

Eerste datum: in overleg eind september
Locatie: Wilhelminalaan 47
Contact: Gijsbert en Willemieke van Wingerden,
willemiekedebas@hotmail.com
0184 630020

Gebedskring

De gebedskring komt bij elkaar op dinsdagavond, één keer in de veertien dagen, in de kerk. We beginnen op 11 september. De kerk is om 20.15 uur open. Het is bijzonder om regelmatig samen te komen om te bidden, én belangrijk! Ook als u alleen wilt luisteren of stil mee wilt bidden. U bent van harte welkom!

Dit jaar zal er een gebedsbrief uitgedeeld worden. Daarin staan gebedspunten die betrekking hebben op onze gemeente, aangevuld met overige punten.

Komt samen op: dinsdagavond om de week
Eerste datum: 11 september
Locatie: kerk
Contact: Tineke Vollmuller
bvwollmuller@ziggo.nl

Kring (geloofs-)opvoeding tieners

Nieuw is deze kring voor ouders van tieners in de leeftijd 12 – 16 jaar. Tieners kijken naar jou als ouder. (On-)bewust nemen ze heel wat van je over. Dit is misschien wel de kern van opvoeden: het leven voordoen. Zo ook met geloven; je kunt het voordoen, voorleven. En wat je je kind(eren) meegeeft, is voor zijn/haar hele leven!

We willen 3 avonden met elkaar in gesprek gaan, elkaar inspireren, motiveren en ondersteunen bij de (geloofs-)opvoeding en gebruiken hierbij de HGJB serie 'Voorleven – in gesprek over opvoeden en geloven'. Welkom!!

Komt samen op: 21 nov, 9 jan en 6 maart
Locatie: De Rank
Contact: Jeroen & Caroline Koekkoek
j.koekkoek10@kpnplanet.nl