



## NIEUWSBRIEF 14 OKTOBER 2018

Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland  
Meer op [hervormdgiessenburg.nl](http://hervormdgiessenburg.nl)

### Bij de diensten

In de **morgendienst** gaat ds. J. Holtslag voor en lezen we 2 Kronieken 33:10-25 over Manasse en zijn zoon Amon. Bij de in/uitgang kunt u weer kaarten ondertekenen voor christenen die vervolgd worden. De **avonddienst** wordt geleid door ds. M. Dubbelman. Deze dienst lezen we verder uit Jakobus 4:4-10. **Na afloop** is er weer een **Sing-in** in de kerk! Geniet u/jij ook zo van zingen met elkaar? We hopen u/jou te zien!

### Collecten

1. Diaconie (Werelddiaconaat)
2. Plaatselijke gemeente

De opbrengst van de zendingsbussen is voor het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte

### Meeleven

**Jedidja van Zuthem** (van Marlotstraat 40 3381CE) mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Haar rest nog een groot aantal weken gips, maar dan is de verwachting dat zitten voor haar beter zal gaan. In de voorbede bevelen we haar en allen rondom haar aan.

### Geboorte



Bij Rick en Sarine Pierhagen (Lijnbaan 9, 3381 AS) is afgelopen dinsdag een dochter geboren. Haar naam is **Laura**. Als gemeente feliciteren we hen van harte en ook Wilbert, Wilco en Marit met hun zusje. We wensen hen Gods zegen.

### Agenda

17-10 Mannenvereniging 19.45 uur Rank  
18-10 Rondreis door de Bijbel (Heilige Geest), 20.00 uur in de Rank

*Voor aankondiging:*

28-10 Aangepaste kerkdienst, 9.30 uur in samenwerking met club Immanuël en de catechese voor jongeren met een verstandelijke beperking. Er is beeldverbinding met De Rank.

### Kinderlied – Vuur uit de Hemel

**Refrein: Vuur uit de hemel breng vuur in mijn hart (2x)**

Maak mij warm, maak mij zacht  
Dat ik leef, uit uw kracht  
**Vuur uit de hemel....**

Maak mij vol, van Uw geest  
Maak mij klaar, voor het feest  
**Vuur uit de hemel...**

Geef mij licht, uit Uw bron  
Dat ik straal, als de zon  
**Vuur uit de hemel...**

*Op Toonhoogte 449, tekst & muziek Rikkert zuiderveld*



### Ouder-peutergroep

Elke **woensdagmorgen** in zaal 1 van **De Rank**. Hoe laat: we beginnen **om 9.00 uur** en gaan rond 10.30 uur opruimen. Tijdens deze ochtend is het altijd heel gezellig. Er is volop tijd om te spelen en tussendoor zingen we liedjes en wordt er een Bijbelverhaal verteld. We hopen op veel nieuwe vriendjes! Groeten van: May, Gideon, Florian, Jelte, Lieske, Mirre, Jette, Johanna, Jonathan, Maartje, Bram, Eline en Anna.

### Diaconiecollecte medische zorg Java

De diaconiecollecte is deze week bestemd voor medische zorg op het Indonesische eiland Java. *'Arme mensen mogen niet ziek worden.* 'Op Java is dit een bekend gezegde. Dat geldt helemaal voor arme mensen die in afgelegen dorpen wonen. De stichting 'Sion' heeft twee medische posten in de berggebieden. Ook heeft men een bus omgebouwd tot mobiele kliniek, waarmee men de dorpen langsgaat. Professionele artsen en verpleegkundigen werken vrijwillig of voor een klein salaris graag aan dit gezondheidsprogramma mee. Ernstig zieke mensen worden thuis bezocht, ondervoede kinderen worden geholpen en er worden vrijwilligers getraind die eerste hulp kunnen bieden. Via Project 1027 ondersteunen we dit project.





## Praiseavond One Man Audience

Op **vrijdagavond 2 november** organiseert One Man Audience een Praiseavond in de Hervormde Kerk in Giessenburg met het **thema: I am with you always** (Mattheüs 28:20). Vanaf 19.30 uur staat er koffie en thee klaar, we beginnen om 20.00 uur. Na afloop (ca. 21.00 uur) kan je nog even blijven hangen voor een hapje en een drankje! **De ticketverkoop is aan de deur**, dus neem je losgeld mee! Er is geen vaste ticketprijs; je mag zelf de prijs van je ticket bepalen! **De opbrengst hiervan is voor World Servants**. Zij zullen ook hun medewerking verlenen tijdens de avond. Kom je ook zingen met de band?! Iedereen is van harte welkom! Zet de datum vast in je agenda!



## Gewoon gastvrij

Kent u/jij die term nog van een paar jaar geleden? Het bij elkaar op de koffie gaan terwijl u/jij diegene helemaal niet zo goed kent. Maar het levert altijd weer bijzondere ontmoetingen op. Dit najaar willen we dit graag weer een keer gaan doen. Want wat is het mooi om elkaar beter te leren kennen en dus meer op elkaar betrokken te zijn. Op **zondag 11 november** 's morgens uit de kerk is er de gelegenheid om uw/jouw huis open te stellen of juist eropuit te trekken om elkaar zo te ontmoeten. Geef aan waar je voorkeur naar uit gaat:

✂-----

**o Ik ontvang graag bezoek**

**o Ik ga graag op bezoek met .....personen**

Naam:.....

Adres:.....

Emailadres:.....

Telefoon:.....

Inleveren kan t/m zondag 2 november bij Jeroen Koekkoek (van Wenastraat 2) of per mail (graag zelfs!) [j.koekkoek10@kpnplanet.nl](mailto:j.koekkoek10@kpnplanet.nl). Uiterlijk in de week voorafgaande aan 11 november ontvangt u dan bericht over het bezoek.

## Lied avonddienst - Onbeschrijfelijk

Van de machtigste berg tot het diepst van de zee;  
heel de schepping weerspiegelt uw majesteit.  
Elke kleur, elke geur, al wat leeft en beweegt;  
al wat adem heeft zingt, toch blijft U voor altijd  
onvolprezen.

**Onbeschrijfelijk, onbegrijpelijk!**

**U wees de sterren hun plaats en U kent ze bij naam.**

**U bent geweldig, God.**

**Almachtige, Oneindige; nederig buigen wij neer  
uit ontzag voor uw naam. U bent geweldig, God.**

Wie bestuurt zelfs de bliksem en wijst hem zijn weg?  
Wie zag hemelse schatkamers boordevol sneeuw?  
Wie bedacht ooit de zon, is de bron van haar licht?  
Wie verbergt haar en brengt ons verkoeling bij nacht?  
Onvoorstelbaar.

**Onbeschrijfelijk, onbegrijpelijk!**

**U wees de sterren hun plaats en U kent ze bij naam.**

**U bent geweldig, God.**

**Ondoorgrondelijk, zo verwonderlijk!**

**U ziet het diepst van mijn hart en toch houdt U van mij!**

**U bent geweldig, God. (2x)**

*Opwekking 719*

## Vrouwenevent 9 november

Nog niet opgegeven? Aarzel je nog? Kom samen met je moeder/zus/vriendin, hartelijk welkom! We hopen met elkaar een gezellige en fijne avond te hebben, onder het thema: "Met Hart en Ziel". We starten om 18.00 uur met een maaltijd. Aanmelden kan via: **Vrouwenevent2018@outlook.com** o.v.v. je naam, leeftijd, en je eerste en tweede keuze voor wat betreft de workshop. (Bloemschikken, lied leren, sloophoutenhart beletteren, schilderen of sieraad maken). Je bent welkom!

## Zingend op Weg

We zijn weer begonnen! Elke vrijdag zingen we met zangclub Zingend op Weg mooie liedjes, van 18.30 tot 19.15 in Zaal 5. Ben je tussen de 5 en 10 jaar en wil je ook meedoen? Of wil je een keer komen kijken of het wat voor je is? **Wees welkom!**

