



NIEUWSBRIEF 23 DECEMBER 2018

Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland
Meer op hervormdgiessenburg.nl

Bij de diensten – 4^e Adventszondag

In de **morgendienst** gaat ds. J. Holtslag voor. De schriftlezing is Lukas 1 vers 57-66. Verder zal medewerking worden verleend door het kinderkoor **Zingend op Weg**. De **avonddienst** wordt geleid door ds. M. Dubbelman en Ezechiël 34 zal centraal staan.

Collecten

1. Diaconie
 2. Werk in de plaatselijke gemeente
- De opbrengst van de zendingsbussen is voor hulp aan vluchtelingenkinderen met een beperking in Turkije.

Zondagsschool

Dag allemaal! De kerstvakantie is begonnen. Daarom is er **vandaag geen** zondagsschool. We zien jullie aanstaande dinsdag!



Agenda

- 24-12 Kerstnachtdienst, 21.30 uur Kerk
- 25-12 Kerkdienst 09.00 uur en 10.45 uur
 - „ Open Huis, 14.30-18.00 uur, Rank
 - „ Kerstfeest zondagsschool, 18.30 uur Kerk
- 28-12 Maandsluiting Bredero's Hof, 19.00 uur
- 29-12 Oudjaarsduik WS, v.a.14.00 uur in de Giessen

Lied morgendienst – Eeuwenlang ...

Eeuwenlang geleden in een donker dal
Zochten herders naar een kindje in een arme stal
Nog maar pas geboren. Al zo lang verwacht.
En er zongen engelenkoren door de nacht

Refrein:

**Ze zongen gloria gloria
Voor het kindje klein en teer
Gloria gloria
Voor de allerhoogste Heer**



Eeuwenlang geleden was ik er niet bij
Maar het wonder is gebleven ook voor jou en mij
Want datzelfde kindje uit die arme stal
Eren wij nu als de Koning van 't heeal
Ze zongen gloria...

Op Toonhoogte 404

Vrijwillige bijdrage 2018

Wilt u overwegen om voor dit jaar nog een (extra) vrijwillige bijdrage over te maken aan de kerk, er zit nog een flink gat tussen de uitgaven en de ontvangsten. Als u nog geen vrijwillige bijdrage hebt overgemaakt, vragen we u om dat deze maand nog te doen. We vertrouwen erop dat het met uw steun ook dit jaar weer goed zal komen. De Kerkrentmeesters.

Kidspraise – 24 december

Het begint inmiddels al een aardige traditie te worden..... Ook dit jaar is er weer op 24 december 's avonds om 19.00 uur een kids kerstpraise. Alle kinderen, ouders en opa's en oma's en andere belangstellenden zijn weer van harte welkom om buiten bij de Rank, rondom allerlei gezellige lichtjes weer mee te zingen met mooie kinder kerstliederen. Na afloop is er warme chocolademelk en wat lekkers. Voor de gezelligheid mag je een lichtje of lampionnetje mee nemen. Vergeet ook niet om de kleurplaat of de puzzel uit de kerstkrant in te leveren, dan krijg je van ons een leuke verrassing. Tot dan!

Lied avonddienst – Heerser over alle ...

1. Heerser over alle dingen, God van de oneindigheid,
van uw liefde wil ik zingen, buigen voor uw majesteit.

Eeuwen komen, eeuwen gaan,
voor altijd blijft uw trouw bestaan.
Uw naam weerklinkt door het heelal:
'Die was en is en komen zal.'

2. U alleen kunt grootheid tonen in een enkel ogenblik.
De natuur spreekt zonder woorden,
vol verwond'ring luister ik.

U schiep leven door uw Woord,
bracht het licht en duister voort.
Zelfs nu uw werk in zonde lijdt,
weerspiegelt het uw heerlijkheid.

3. In het lijden van dit leven, in een dal van duisternis,
wilt U mij uw liefde geven en de vrede die ik mis.
Leid mij aan uw sterke hand veilig naar de overkant.
Ik hoef geen gevaar te vrezen,
als uw huis mijn schuilplaats is.

Eeuwen komen, eeuwen gaan,
voor altijd blijft uw trouw bestaan.
Uw naam weerklinkt door het heelal:
'Die was en is en komen zal.'

Bij de avonddienst - Ezechiël



Ezechiël is een priester en werd gevangengenomen toen de Babyloniërs Israël binnenvielen. Hij werd in 598 voor Christus naar Babel gedeporteerd. Hierboven ziet u de kaart van het Babylonische rijk. De rode lijn geeft de reis aan die hij heeft moeten afleggen. Hij profeteert dus vanuit Babel.

Duik WS om het jaar uit te luiden



World Servants actiegroep Giessenburg houdt op zaterdag 29 december een bijzondere actie: We gaan met een groep van in totaal 20 mensen tussen 14.00 en 17.00 uur een duik nemen in het koude water van de Giessen t.h.v. Bovenkerkseweg 3a, ". "Dat doen we bewust dicht bij huis zodat we zoveel mogelijk support kunnen ontvangen. Dit zullen we nodig hebben. Het wordt een frisse duik om het jaar uit te luiden en deze koude uitdaging levert geld op voor het goede doel, doordat we bedrijven en particulieren vragen om ons hierin te ondersteunen. We zijn natuurlijk erg blij dat er al ondersteuning is en is gegeven, maar hoe meer hoe beter natuurlijk. Niet alle deelnemers duiken mee. Een aantal van hen moet die dag werken en sommigen hebben andere verplichtingen. De meesten van de groep van 34 zijn aanwezig en 20 zullen daadwerkelijk de duik in het koude water wagen. We doen dit met een shirt met hierop de logo's van degenen die ons sponsoren en een leuk detail: ook de shirts waarmee we het water in gaan zijn gesponsord. Verder zullen we er een gezellige, veilige natte boel van maken en dat levert uiteraard ook weer veel gezelligheid en teamgeest op. We hopen op zoveel mogelijk respons. De temperatuur koelt al aardig af dus de uitdaging wordt met de dag groter."

Vanuit World Servants worden wel meerdere duiken gehouden en ook is er een centrale duik in Voorthuizen waar ook diverse groepen die dag een koude duik nemen. Allemaal met hetzelfde doel.

Meer informatie over het doel van de Giessenburgse afdeling is te vinden op de website: www.worldservants.nl/actieplatform/groep/giessenburg. Wie nog wil bijdragen, kan dat uiteraard doen.



Input voor de nieuwsbrief? redactie@hervormdgiessenburg.nl

Nieuwsbrief digitaal ontvangen? nieuwsbrief@hervormdgiessenburg.nl

Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur.

Liederen Kinderkoor Morgendienst

1. Lied van de herder

Toen ik het kind zag, zag ik in zijn ogen
kleine lichtjes, lichtjes voor de nacht.
Voor iedereen die in het donker leeft
en niets meer om te hopen heeft,
kan hij een licht zijn, kan hij een licht zijn
met een onverwachte kracht.
Van donker naar licht, van de nacht naar de dag.
Komt dat echt door dat kind dat ik plotseling zag?

Toen ik het kind zag, zag ik in zijn ogen
kleine vonkjies, vonkjies vol van vuur.
Voor iedereen die in de kou komt staan,
voor wie de vlam is uitgegaan,
kan hij een vuur zijn, kan hij een vuur zijn,
warmte voor het koudste uur.
Van donker naar licht, van de nacht naar de dag.
Komt dat echt door dat kind dat ik plotseling zag?

2. Mensenkind

De God die nog groter is dan het heelal heeft zich zo
klein gemaakt,
dat Hij geboren werd als mensenkind.
De God die nog groter is dan het heelal heeft zich zo
klein gemaakt,
dat Hij kan wonen in mij, klein mensenkind.

3. Wij zijn de herders

Wij zijn de herders, wij sliepen in 't veld.
Daar heeft een engel het ons verteld.

Refrein:

Hij is geboren in Bethlehem en wij aanbidden en wij
aanbidden.

Hij is geboren in Bethlehem en wij aanbidden Hem.

Wij zijn drie koningen, wij komen van ver.
Wij hadden een droom en zagen een ster.

(Refrein)

Wij zijn de kinderen die 't hebben gehoord.
Hij is gekomen het levende Woord.

(Refrein)

Refrein nog 1x herhalen met gemeente:

**Hij is geboren in Bethlehem en wij aanbidden en wij
aanbidden.**

Hij is geboren in Bethlehem en wij aanbidden Hem.

4. Voor U een vraag

Voor U een vraag, voor ons een weet.
Het staat in Micha de profheet
van a tot z beschreven, de plek zelfs aangegeven:
Bethlehem

Voor U een vraag, voor ons een weet,
ja Micha noemde heel concreet
al tijden van tevoren, waar Hij moet zijn geboren:
Bethlehem

Bethlehem, die kleine stad, Bethlehem in Juda.
Bethlehem, weet u dat!
Het is de stad waar de koning komt, stad waar de
Koning komt!

Voor ons geen vraag, het is een weet.
Het woord van God is up to date
Wie oren heeft die hore, de Heiland is geboren:
Halleluja!

5. Vlammetje

Vlammetje, vlammetje, schijn maar zacht.
Brenghet licht waar ik op wacht.
Vlammetje, vlammetje, schijn maar zacht.
Brenghet licht waar ik op wacht.

Vlammetje, vlammetje, heel alleen
Brenghet licht maar om je heen.
Vlammetje, vlammetje, heel alleen
Brenghet licht voor iedereen.

6. Wachten op het wonder

Wachten op het wonder, wachten op het Kind
wachten op het wonder dat een nieuwe tijd begint

Refrein met gemeente:

**Immanuël, Immanuël, God zal met ons zijn
Immanuël, Immanuël, God zal met ons zijn**

Wachten op het wonder, wachten op het licht
wachten op het wonder van dat heerlijke bericht
(Refrein met gemeente)

Wachten op het wonder, wachten op Gods stem
wachten op het wonder dat Hij doet in Bethlehem
(Refrein met gemeente)



*We bedanken alle vrijwilligers voor
hun inzet, betrokkenheid en tijd
in het afgelopen jaar!*

- De kerkrentmeesters



Input voor de nieuwsbrief? redactie@hervormdgiessenburg.nl

Nieuwsbrief digitaal ontvangen? nieuwsbrief@hervormdgiessenburg.nl

Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur.