



NIEUWSBRIEF 25 AUGUSTUS 2019

Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland
Meer op hervormdgiessenburg.nl

Bij de diensten

In de **morgendienst** gaat ds M. Dubbelman voor en we lezen verder over de verbondssluiting en wetgeving op de berg Sinaï. We lezen Exodus 20: 1-11. God geeft het volk de 10 geboden.

De **avonddienst** wordt geleid door ds. J. Riemersma uit Sliedrecht.

Lied morgendienst – In het begin

1. In het be - gin lag de aar - de ver - lo - ren,
in het be - gin in de dui - ster - nis;
God sprak zijn woord en het licht werd ge - bo - ren,
't licht dat van - daag onz - e dag nog is.

2. In het begin zijn de wolken en luchten,
in het begin is de hemel ontstaan.
God sprak Zijn woord en de wateren vluchtten:
zo bracht Hij scheiding en ruimte aan.

3. In het begin is de aarde gekomen,
in het begin uit de diepte der zee.
In het begin kwam het gras en de bomen,
bloeiden de bloemen en graasde het vee.



4. In het begin zijn de sterren gaan branden,
in het begin kwam de zon en de maan.
Boven het land en de zee en de stranden,
wijzen zij wegen en tijden aan.

5. In het begin kwamen vogels gevlogen,
in het begin werd hun lied al gehoord.
Vissen in 't water, wat leeft op het droge:
God schiep de dieren elk naar zijn soort.

6. In het begin riep God mensen tot leven,
in het begin was het woord in hun mond.
Wat was het goed om op aarde te leven,
wat was God blij dat de wereld bestond.

Collecten

1. Diaconie (Naar House)
2. Werk in plaatselijke gemeente

De opbrengst van de zendingsbussen is voor betaalbare gezondheidszorg voor arme patiënten in Zimbabwe.

Meeleven

*Dhr. **Bas Harrewijn** (Peursumseweg 27, 3381 KT) kreeg afgelopen week uitslag van de tussentijdse onderzoeken. We zijn dankbaar dat de resultaten daarvan laten zien dat de behandelingen met chemokuren aanslaan. Komende maandag ontvang hij de volgende kuur en hiervoor wordt hij weer ongeveer vier dagen opgenomen in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. In de dienst zullen we voor hem en de behandelingen bidden.

Overleden

Donderdag 22 augustus overleed, in de leeftijd van 96 jaar, **mw. Catharina Arnolda Vonk-de Kreij**. De meeste mensen kenden haar als: **Lien Vonk**. Ze werd geboren en groeide op in Giessenburg. Ook na haar trouwen in 1947 bleef zij in Giessenburg wonen, eerst aan de Kerkweg, later aan de Randlaan. Ze ging graag naar de kerk en was altijd te vinden op haar vaste plek in de kerkenraadsbanken. In 1993 werd zij weduwe en drie jaar later verhuisde zij naar Bredero's Hof. De laatste drie jaar verbleef zij in Tierendwaert in Hardinxveld-Giessendam. Dit was nodig i.v.m. haar gezondheid, maar ze vond het moeilijk om haar vertrouwde Giessenburg te verlaten.

Op dinsdagavond 27 augustus is er van 19.00 uur tot 20.00 uur gelegenheid de familie te condoleren in de Rank. De dankdienst voor haar leven zal in de kerk worden gehouden op woensdag 28 augustus om 13.30 uur. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats aan de C.M. van Houwelingweg. Bij terugkomst in de Rank is er eveneens gelegenheid om te condoleren.

In de dienst zullen we bidden om Gods troost en zegen voor haar kinderen klein- en achterkleinkinderen.

Herinnering info-avond Rank



Misschien was u met vakantie of heeft u de datum nog niet in uw agenda gezet. Daarom een herinnering voor alle sleutelhouders van de Rank:

We verwachten jullie óf op **donderdagavond 29 augustus** óf op **maandagavond 2 september** in Zaal 1 van de Rank. Beide avonden hebben hetzelfde programma. Het is een infoavond om te laten zien hoe de aangepaste audiovisuele installaties in de zalen 1 en 8 gebruikt kunnen worden.

We maken dan ook graag meteen van de gelegenheid gebruik om wat praktische tips mee te geven hoe we om moeten gaan met het openen en afsluiten van het gebouw. In de praktijk zien we namelijk dat dit nog wel eens op een wijze gaat, zoals het vooraf niet bedoeld was.

Bent u geen sleutelhouder van de Rank, maar wel geïnteresseerd, dan bent u uiteraard ook van harte welkom. De avonden vangen aan **om 20.00 uur** en de koffie is bruin vanaf 19.30 uur. Van harte welkom!

De Kerkrentmeesters.

Agenda

21-08 Vrouwenvereniging Lydia, 09.45 uur Rank

30-08 Maandsluiting Bredero's Hof, 19.00 uur



Volken zijn op drift

*Rechtvaardige God, volken zijn op drift.
Mensen zoeken een veilig heenkomen
en een toekomst voor hun kinderen.
Wij zijn getuige van onrecht
en voelen ons overspoeld en machteloos.
Komend uit een veilig land,
kennen de meesten van ons geen oorlog en lijden.
Maar we voelen de pijn en angst.
We bidden voor allen die zoeken
naar een nieuw begin.
Geef ons de moed om niet weg te kijken
maar onze handen uit te strekken.
Om te delen wat we hebben
met onze naaste in nood. (bron: kerkinactie)*

Kleurplaat



Mozes en de wetgeving