



NIEUWSBRIEF 8 SEPTEMBER 2019

Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland
Meer op hervormdgiessenburg.nl

Bij de diensten

In de **morgendienst** gaat ds J. Holtslag en bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal volgende week zondag. We lezen Ezra 1:1-11. Na de dienst worden er weer dagboekjes uitgedeeld ter voorbereiding. In de **avonddienst**, o.l.v. ds. M. Dubbelman, lezen we verder in het boek Exodus, hoofdstuk 22: 21-27. In hoofdstuk 20 staan de bekende 10 geboden en de drie hoofdstukken daarna zijn een praktische uitleg van deze 10 hoofdgeboden. Het is een speciale dienst waarin kort verslag zal worden gedaan van de World Servants reis van afgelopen zomer naar Zambia. **Er is een liturgie en de jongeren zullen enkele liederen begeleiden.** Na de dienst bekijken we met elkaar in de Rank de beelden van kamp Bladel, Purnode en Zambia. Zo krijgen we een beeld van wat er afgelopen zomer allemaal heeft plaatsgevonden. Van harte welkom iedereen!

Collecten

1. Diaconie (Exodus)
2. Werk in plaatselijke gemeente

De opbrengst van de zendingsbussen is het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte.

Meeleven

- **Mw. Anneke Kaai** (Neerpolderseweg 72B-038, 3381 JT) is afgelopen vrijdag geopereerd in het Erasmus-ziekenhuis in Rotterdam en voorlopig zal zij daar nog opgenomen blijven. Het was al met al een spannende operatie. We bidden voor haar om Gods zegen en om Zijn kracht en nabijheid.
- **Mw. G. Timmer-Versluis** (van Brederodestraat 21, 3381 BA) heeft deze week het ziekenhuis verlaten en is overgegaan naar het Gasthuis. We wensen haar Gods zegen en kracht toe.
- Maandag 2 september moest **Mw. Cora Vermeulen-Voorsluijs** (van Marlotstraat 64, 3381 CE) worden opgenomen op de intensive care van het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Zij was bezig met de afronding van haar 2e chemokuur. Haar toestand is zorgwekkend. In de dienst zullen we voor haar bidden.

Welkom! – Nieuwe leden

Van harte heten we **Wilrik en Lianne den Besten** (Kerkweg 8a) samen met hun dochters Anna, Emma, Fenne en Lotte welkom in de gemeente. Een zelfde welkom geldt voor **Pascal en Eline Boer** (van Hardenbroekstraat 21) en voor hun kinderen Milan en Lize.



Kinderlied – Ho! stop! Sta eens even stil

Ho! Stop! Sta eens even stil
Waar wou je heen gaan of maakt dat geen verschil
Ho! Stop! Ga er niet vandoor
Je bent er toch niet zomaar, je leeft ergens voor.

Als je in de trein zou stappen en je zou niet weten waar je heen wou gaan, heen wou gaan
Kon je beter in je warme bedje blijven liggen zonder op te staan, op te staan
Alles gaat uiteindelijk mis; als je niet weet wie Jezus is.
Ho! Stop! Sta eens even stil...

Als je in het donker wandelt kun je niet goed kijken waar je heen wilt gaan, heen wilt gaan
Daarom heb je Jezus nodig want hij steekt een lichtje in je leven aan, je leven aan
Reken maar dat jij je vergist.
Als je het licht van de wereld mist
Ho! Stop! Sta eens even stil...



Als je in de put zou vallen en je zou voor niemand meer te horen zijn, te horen zijn
Zat je daar te kniezen in de duisternis en alles zou verloren zijn, verloren zijn
Weet je als het donker wordt; Jezus' arm is nooit te kort.
Ho! Stop! Sta eens even stil...

Prekenserie Exodus

Ds. Dubbelman heeft in de zomermaanden een serie preken over het boek Exodus gehouden. Het kan zijn dat u er enkelen gemist heeft (b.v. vanwege vakantie). Omdat de preken op elkaar aansluiten, worden ze op de website www.hervormdgiessenburg.nl gezet, zodat u ze eenvoudig kunt terugluisteren. Ze zijn te vinden via de hoofdpagina of anders bij bibliotheek.



Huwelijk



Op vrijdag 13 september hopen **Liezeke Korevaar** (Doetseweg 18, 3381 KG) en **Peterjan Schakel** (Neerpolderseweg 16, 3381 JS) in het huwelijk te treden. De kerkdienst waarin Gods zegen over het huwelijk zal worden gevraagd is 's avonds om 19.00 uur in de kerk. Een ieder is van harte welkom om de dienst bij te wonen. Peterjan en Liezeke wensen we een mooie en goede dag toe en Gods zegen over hun huwelijk. Hun adres wordt van Brederodestraat 36, 3381 BC.

Leiding gezocht! 12-jeugdwerk

Voor het 12-jeugdwerk zijn we op zoek naar een paar enthousiaste leiding. We zijn gezegend met **veel kinderen** die naar clubs komen, dat vinden we heel fijn. Maar we hebben dan ook een **compleet team** nodig om er voor hen te zijn. Het gaat om de **schoolgroepen 5, 6, 7 en 8**. De clubs worden gehouden op maandag-, dinsdag- en woensdagavond. Voor meer info en aanmelden: John in 't Veld (0651322937 of j.int.veld14@kpnplanet.nl).

Agenda

- 10-09** 1ste avond Viva de kerk, 20.00 uur Rank
 - „ Gebedskring, 20.15 uur Kerk
- 11-09** Censura Morum, 19.00-19.30 Pastorie Kerkweg
 - „ Voorbereidingsavond Heilig Avondmaal, 20.00 uur Rank
- 13-09** Huwelijksdienst Peterjan & Liezeke, 19.00 uur
 - „ Verkoop collectebonnen, 18.30-20.00 uur Rank
- 14-09** Reünie World Servants Zambia, Rank
 - Carrouselprogramma 19.15 en 20.30 uur

Avond geloofsopvoeding – 9 oktober

Woensdagavond 9 oktober is er een avond over geloofsopvoeding o.l.v. Bert Reinds (www.meandmyhouse.nl). Deze avond is **speciaal voor ouders met kinderen in de leeftijd t/m 12 jaar**. Binnenkort meer informatie! Schrijft u de datum alvast op?! En zeg het voort!

Gemeenteweekend

- * Vorige week zondag is de uitnodiging voor de gemeentedag uitgedeeld. Heeft u deze nog niet ontvangen dan liggen er nog enkele exemplaren bij de hoofdingang van de kerk. Ook op www.hervormdgiessenburg.nl kunt u alle informatie vinden en kunt u zich opgeven voor de BBQ en als vrijwilliger. **Opgeven kan t/m a.s. maandag 9 september!**
- * Voor het zaterdagmiddagprogramma hebben we veel vrijwilligers nodig, dus.....**KOM EN DOE MEE!**
- * Een laatste verzoekje aan alle toekomstige deelnemers van de gemeentedag op **zaterdag 21 september!** Leg(t) u//jij alvast een mooie (pas)foto klaar? Deze graag meenemen op zaterdag 21 september.
- * **Zondagochtend 22 september** wordt er voor na de kerkdienst een mooi programma bedacht voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom, de jongste kinderen kunnen komen, maar zeker ook de ouderen van de gemeente! We zullen eerst samen koffie drinken en daarna nog een uurtje allerlei verschillende activiteiten doen. We kijken uit naar een heel fijne ontmoeting!

Vrouwenbijbelstudie

Startmorgen: Na de dienst worden de uitnodigingen voor het komende seizoen van de Vrouwenbijbelstudie uitgedeeld. Overige exemplaren liggen op de leestafel in de kerk en in De Rank. Onze Startmorgen is donderdag 19 september. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Hermineke Vonk uit Goudriaan is bij ons te gast. Zij gaat voor ons een inleiding over Elisa verzorgen. Tussen 09.00 en 09.15 uur verwelkomen wij u en jou met koffie en thee. De ochtend wordt ongeveer 11.20 uur afgesloten.

Studieboekje: Met behulp van het boekje 'Elisa - Dichter bij God' van ds. W.J. Dekker, willen we komend seizoen graag meer over Elisa te weten komen. U en jij willen we graag uitnodigen om eens per maand, op dinsdag- of donderdagmorgen, naar De Rank te komen en samen met ons, na een eigen voorbereiding, de Bijbelgedeelten te bespreken en te bestuderen. Diegenen die nog een boekje nodig hebben kunnen dit bij de boekhandel bestellen.





BIJBELKRINGEN - VORMING EN TOERUSTING

Namens de commissie Vorming en Toerusting krijgt u hierbij een overzicht van de Bijbelkringen die komend seizoen van start zullen gaan. Ervaring leert dat gaandeweg het jaar nieuwe ideeën ontstaan en nieuwe kringen starten. Op dit blad treft u dus het voorlopige overzicht aan.

U vindt de informatie ook op www.hervormdgiessenburg.nl/vt/

Beste Gemeenteleden,

Wat mogen we dankbaar zijn als gemeente dat we steeds opnieuw samen mogen komen, God beter mogen leren kennen en leren hoe wij Hem mogen volgen. Dit gebeurt tijdens diensten, als we samen bidden, liederen zingen en ook als we elkaar ontmoeten bijvoorbeeld op een kring. Daarom: van harte welkom! "Kom, doe mee!" is het jaarthema dat is aangedragen door de HGJB. Die uitnodiging geldt zeker voor de bijbelkringen. Kijk naar het overzicht op dit blad. Lees het rustig door en meld u aan. En bedenk eens tegen wie u kunt zeggen: "Kom, doe mee!" Aanmelden kan bij de kringleider, of via Willemieke van Wingerden; vt@hervormdgiessenburg.nl of 0184 630020. Ook als u / jij niet goed weet welke kring het beste past: we denken graag mee!

Vrouwenbijbelstudie

Elisa was leerling en opvolger van de profeet Elia. De levensloop van Elisa is terug te vinden in de Bijbelboeken 1 en 2 Koningen. Met behulp van het boekje 'Elisa - Dichter bij God', geschreven door ds. W.J. Dekker, willen we komend seizoen graag meer over hem te weten komen. De startmorgen is donderdag 19 september. Deze morgen is Hermineke Vonk uit Goudriaan bij ons te gast. Zij gaat voor ons een inleiding over Elisa verzorgen. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd. Zowel leden als niet-leden.

Komt samen op: dinsdag- en donderdagochtend
Eerste datum: donderdag 19 september
Locatie: De Rank
Contact: Geertje Overduin
fam.overduin@zonnet.nl
0184 652399

Gebedskring

De gebedskring komt bij elkaar op dinsdagavond, één keer in de veertien dagen, in de kerk. We beginnen op 11 september. De kerk is om 20.15 uur open. Het is bijzonder om regelmatig samen te komen om te bidden, én belangrijk! Ook als u alleen wilt luisteren of stil mee wilt bidden. U bent van harte welkom! Dit jaar zal er een gebedsbrief uitgedeeld worden. Daarin staan gebedspunten die betrekking hebben op onze gemeente, aangevuld met overige punten.

Komt samen op: dinsdagavond om de week
Eerste datum: 10 september, 20:15 uur
Locatie: kerk
Contact: Tineke Vollmuller
bwvollmuller@ziggo.nl

Bijbelkring Een leven dat zin heeft

Wat is een zinvol leven? Een lang leven? Rijkdom, aanzien, plezier, gezondheid? En als je dat allemaal niet hebt, is je leven dan zinloos? De zoektocht naar innerlijke rijkdom staat centraal in het boek 'Een leven dat zin heeft' van Nicky Gumbel. Dit boek behandelt op praktische wijze een belangrijke brief uit het Nieuwe Testament: Filippenzen. Deze brief tintelt van blijdschap, levenslust en hoop, maar is geschreven in omstandigheden die wij uitzichtloos zouden noemen. Paulus zat in de gevangenis en was van alles beroofd, behalve dat éne wat zijn leven zin gaf en hem intens gelukkig maakte. We willen samen op zoek gaan naar dat geheim! We komen (ongeveer) eens in de drie weken samen. Als kringleden verzorgen we om beurten de inleiding (maar dat is geen verplichting).

Komt samen op: woensdag
Eerste datum: 9 oktober, 19:45 uur
Locatie: Van Drenckwaertstraat 9
Contact: Silvia den Toom
gert.silvia@gmail.com
0184 652845

Gesprekskring bij de preek

Ontmoeting en samen leren en verdiepen staan centraal bij deze kring. Maandelijks is een preek voor ons de inleiding voor het gesprek. Bijbehorende gespreksvragen geven richting aan het gesprek en bieden extra uitleg. Nieuwe kringleden zijn van harte welkom.

Komt samen op: zondagavond
Eerste datum: nog niet bekend
Locatie: Giessenlaan 1d
Contact: Gerry van Wijngaarden
j.vanwijngaarden@hetnet.nl
0184-651829

De Jong Gezin Bijbelkring

Leven en geloof met elkaar delen! Dit is wat wij eens in de 3 weken op zondagavond na de kerkdienst met elkaar doen. Dit doen we aan de hand van een gezamenlijk gekozen boekje. De bijbelstudies houden we bij de kringleden thuis.
Wees welkom!

Komt samen op: zondagavond
Eerste datum: 29 september, 20:00 uur
Locatie: Slingelandseweg 7
Contact: Adriaan en Annemarie de Kuiper
a.de.kuiper@kpnplanet.nl
06 10871448

Bijbelkring Volg Zijn voetstappen

Jezus volgen... Hoe doe je dat? Wat kost het me en wat houdt me tegen? Tegen welke verleidingen moet ik strijden? Hoe kan ik Gods wil ontdekken en hoe word ik stil om naar God te luisteren? Deze en andere onderwerpen komen aan de orde in het boekje 'Volg Zijn voetstappen' van Mathusela Limboo. Dit boekje zal ons helpen om aan de hand van de Bijbel antwoorden te vinden op bovengenoemde vragen. We leren aan de hand van het boek hoe we, met vallen en opstaan, steeds meer op Jezus mogen gaan lijken.

Eerste datum: 30 september, 19:45 uur
Locatie: Wilhelminalaan 47
Contact: Gijsbert en Willemieke van Wingerden,
willemiekedebas@hotmail.com
0184 630020

18+ bijbelstudiekring

Wil jij samen met andere leeftijdsgenoten groeien in je geloof? Met elkaar nadenken over (teksten in) de Bijbel? In gesprek gaan over waar jij tegenaan loopt als christen?
Ongeveer 1x per 3 weken komen wij op zondagavond bij elkaar in de Rank. We discussiëren en verdiepen ons in de Bijbelstudie die een van ons heeft voorbereid. De onderwerpen die we behandelen bepalen we met elkaar. Iets voor jou? Kom dan ook.
Wij hopen dat jij onze groep komt uitbreiden!

Komt samen op: Zondagavond na de dienst
Eerste datum: 13 oktober
Locatie: De Rank
Contact: Jelmer Molenaar, Joyce Rietveld
jelmer_molenaar@hotmail.com
joycerietveld@outlook.com

Koinonia-Kring

Deze kring is laagdrempelig en heel gezellig, de onderwerpen zijn heel divers en kunnen door de kringleden worden aangedragen. We zoeken met elkaar naar verdieping vanuit Bijbelse principes en naar antwoorden op diepere levensvragen, en willen ons persoonlijk geloof in Jezus Christus verder ontwikkelen. Het 1^e onderwerp is: Vergeving. We starten op dinsdag 9 oktober om 20:00 uur en inloop voor koffie is vanaf 19:45 uur.

Komt samen op: dinsdagavond, 7x
Eerste datum: Dinsdag 8 oktober, 19:45 uur
Locatie: De Rank, zaal 2 of 4
Contact: Siebold Freeke
sieboldprive@gmail.com
06 1086 6945

Bijbelkring

Een kring waar plaats is voor heel fijne en open gesprekken aan de hand van een bijbelstudieboekje. Als kringleden verzorgen we om beurten de inleiding, maar dit is geen verplichting.
We kijken uit naar mooie avonden.
Fijn om daarbij nieuwe kringleden te verwelkomen.
We starten met een gezamenlijke maaltijd bij Hidde & Bartje thuis.

Komt samen op: donderdagavond, 1x per maand
Eerste datum: midden oktober
Locatie: Waterkant 4
Contact: Hidde en Bartje de Boer
famdeboer@casema.nl
0184 741068