



NIEUWSBRIEF 3 NOVEMBER 2019

Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland
Meer op hervormdgiessenburg.nl

Bij de diensten

In de **morgendienst** gaat ds J. Holtslag voor en zal de Heilige Doop bediend worden aan **Lena Onvlee**. Zij is de dochter van Lenert en Hanneke Onvlee. De Schriftlezing is Ezra 6:16-22 en Hebrëen 9:24-28. Na afloop van de dienst is iedereen van harte welkom in de Rank om elkaar te ontmoeten en met elkaar iets te drinken. In de **avonddienst** gaat ds. M. Dubbelman voor en is de schriftlezing Exodus 32: 15-35. Mozes spreekt met God op de berg Sinaï over de inrichting van de tabernakel en de offerdienst. Ondertussen heeft het volk Israël een gouden kalf gemaakt en zijn zij bezig dat te aanbidden. Mozes krijgt van God te horen wat er is gebeurd en daalt de berg af om zelf te zien wat er aan de hand is.



Collecten

1. Diaconie
2. Werk in plaatselijke gemeente
3. Najaarszendingscollecte

De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor de opvang van kinderen in de kansarme wijken van Bogotá, Colombia.

Huwelijksjubilea

- Op maandag 28 oktober waren **Ardy en Lajla Muilwijk** (Wetering 14, 3381 DL) 25 jaar getrouwd. We willen hen van harte feliciteren met deze heugelijke dag en hen samen met Celeste en Tirza Gods zegen toewensen.
- Komende woensdag, op dankdag, hopen **dhr. Co Broere en mw. Corrie Broere-Vink** (Muisbroekseweg 3, 3381 KM) 55 jaar getrouwd te zijn. Als gemeente feliciteren we hen en hun (klein)kinderen van harte met dit jubileum. We wensen hen Gods zegen en kracht toe voor de tijd die voor hen ligt.



Sing-in op 10 november

Na de avonddienst op zondag 10 november zal er weer een sing-in gehouden worden.

Meeleven

- Woensdag 6 november zal **mw. Anneke Kaai** (Neerpolderseweg 72b-38, 3381JT) in het Erasmus MC opnieuw geopereerd worden. We bidden om Gods zegen over de operatie en dat het herstel goed en voorspoedig zal zijn.
- **Dhr. Bas Harrewijn** (Peursumseweg 27, 3381 KT) moest zaterdag 26 oktober worden opgenomen in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Vanwege de behandelingen die hij heeft ondergaan is zijn weerstand zeer laag en zijn gezondheid heel kwetsbaar. Er is een bacterie in zijn bloed gevonden, waartegen een behandeling is gestart. Vrijdag 1 november mocht hij naar huis om daar deze behandeling verder voort te zetten. In de dienst bidden we om Gods zegen en bescherming voor hem.
- **Dhr. Martin Duijm** (Doetse Vliet 21, 3381 HA) is woensdag 30 oktober geopereerd in het Albert Schweizerziekenhuis te Dordrecht. Er is een tumor in zijn darmen weggehaald. We zijn dankbaar dat de operatie goed is verlopen en ook het herstel voorspoedig gaat. Vrijdag 1 november mocht hij weer naar huis om verder te herstellen. Binnen twee weken zal verder duidelijk moeten worden of de operatie afdoende is, of dat hij verdere behandelingen zal moeten ondergaan. In de dienst zullen we danken en bidden om Gods zegen voor hem en zijn gezin.

Kinderlied - Wij willen samen vieren...

Wij willen samen vieren dat God van mensen houdt
En dat Hij in ons midden Zijn rijk van liefde bouwt
Omdat wij kinderen van de Vader zijn (2x)

Wij willen samen delen met kinderen klein en groot
En net als Jezus geven aan anderen in nood
Omdat wij kinderen van de Vader zijn (2x)

Wij willen samen leven als vrienden verder gaan
En steeds opnieuw vergeven wie ons heeft pijn gedaan
Omdat wij kinderen van de Vader zijn (2x)

Wij willen samen spelen in huis en op de straat
Geduldig zijn en helpen wanneer het moeilijk gaat
Omdat wij kinderen van de Vader zijn (2x)





Kerk-School-Gezin Dankdagdienst

"Goed bericht" is het thema van de dankdagdienst voor kinderen. Ds. Yvette Pors zal dit thema toelichten aan de hand van 2 Koningen 7, God is goed en machtig. De dienst begint **om 8.45 uur in de Maranathakerk** en is een gezamenlijke dienst van de drie Giessenburgse kerken in samenwerking met basisschool "CBS de Hoeksteen". De kinderen komen op de gebruikelijke tijd naar school, waarna ze gezamenlijk naar de kerk lopen. Uiteraard zijn ook ouders, verzorgers en andere belangstellenden van harte welkom om de dienst bij te wonen. Voor de allerkleinsten (kinderen tot 3 jaar) is er oppas aanwezig. We vragen u hier gebruik van te maken. De collecte is bestemd voor de "voedselbank Giessenlanden en Zederik". Naast het geld willen we ook fruit (si-naasappel, mandarijn, appel) inzamelen. Elk kind mag een stuk fruit meenemen. Tevens het verzoek om uw kind(eren) enkel muntgeld mee te geven en geen collectebonnen. De commissie KSG

Opbrengst zendingsbussen nov. / dec.



De opbrengst van de zendingsbussen is de komende twee maanden bestemd **voor de opvang van kinderen in de kansarme wijken van Bogotá, Colombia**. Zo'n 3 miljoen Colombianen sloegen de afgelopen jaren op de vlucht. Weg van de moorden, ontvoeringen, afpersing en seksueel geweld. Weg van de guerrillastrijd. Noodgedwongen hun heil zoekend in sloppenwijken aan de rand van de hoofdstad Bogotá. Gelukkig is er sinds 2016 vrede, maar het leven in de sloppenwijken ziet er nog altijd niet erg rooskleurig uit. Duizenden kinderen groeien op in grote armoede of leven zelfs op straat. De Presbyteriaanse Kerk van Colombia, waarmee de GZB al jarenlang een goede relatie heeft, trekt zich het lot van deze kinderen aan. De kinderen genieten van de verschillende activiteiten, maar misschien wel net zo belangrijk: ze komen op een plek waar ze liefde en aandacht krijgen en waar ze zichzelf mogen zijn. Waar ze het evangelie horen en Gods liefde wordt gedeeld.

Lied avonddienst - Onbeschrijfelijk

1. Van de machtigste berg tot het diepst van de zee;
heel de schepping weerspiegelt uw majesteit.
Elke kleur, elke geur, al wat leeft en beweegt;
al wat adem heeft zingt, toch blijft U voor altijd
onvolprezen.

Onbeschrijfelijk, onbegrijpelijk!

U wees de sterren hun plaats en U kent ze bij naam.

U bent geweldig, God.

Almachtige, Oneindige;

nederig buigen wij neer uit ontzag voor uw naam.

U bent geweldig, God.

2. Wie bestuurt zelfs de bliksem
en wijst hem zijn weg?

Wie zag hemelse schatkamers boordevol sneeuw?

Wie bedacht ooit de zon, is de bron van haar licht?

Wie verbergt haar en brengt ons verkoeling bij nacht?

Onvoorstelbaar.

Onbeschrijfelijk, onbegrijpelijk!

U wees de sterren hun plaats en U kent ze bij naam.

U bent geweldig, God.

Ondoorgrondelijk, zo verwonderlijk!

U ziet het diepst van mijn hart

en toch houdt U van mij! U bent geweldig, God. (2x)

Stapeldiner Jeugdwerk

Binnenkort is het weer zover: het Stapeldiner! Ieder jaar horen we zóveel enthousiaste reacties. Dit jaar staat het diner gepland op **29 november**. Zet u deze vast in uw agenda. Volgende week volgt meer info over hoe zich kunt aanmelden voor één of meerdere gangen.

Agenda

05-11 Gebedskring, 20.15 uur Kerk

06-11 Kinderdienst dankdag, 08.45 uur Maranathakerk

„ Dankdagdienst, 19.30 uur

08-11 Verkoop collectebonnen, 18.30-20.00 uur Rank

„ Vrouweevent, 18.00 uur Rank

***i.v.m. dankdag is er deze week geen catechisatie. We hopen alle jongeren woensdagavond te ontmoeten in de dankdienst voor gewas en arbeid**