



NIEUWSBRIEF 2 FEBRUARI 2020

Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland
Meer op hervormdgiessenburg.nl

Bij de diensten

In de **morgendienst** gaat ds. M. Dubbelman voor en wordt de Heilige Doop bediend aan Nora Harrewijn, dochter van Flores en Annemarie Harrewijn (Giessenlaan 25, 3381 AK). De schriftlezing is Mattheüs 13:44-46 over de schat in de akker en de parel van grote waarde. Na de dienst is iedereen van harte uitgenodigd om elkaar te ontmoeten in de Rank. Koffie, thee en fris staan klaar



In de **avonddienst**, die wordt geleid door ds. J. Holtslag, lezen we Lukas 15:1-7 en Psalm 84 en staan we stil bij de vraag: Waarin vind jij geluk?

Collecten

1. Diaconie (Medische zorg Noord-India)
2. Werk in plaatselijke gemeente
3. Inventaris en onderhoud gebouwen

De opbrengst van de zendingbussen is het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte.

Meeleven

*Dhr. **Piet van Holten** (Heul 16, 3381 DC) is deze week geopereerd in het Beatrixziekenhuis. Afgelopen donderdagmiddag mocht hij weer thuis komen. Er is dankbaarheid dat de operatie goed gegaan is. We wensen hem Gods zegen toe bij het herstel.

*Dhr. **Bas Harrewijn** (Peursumseweg 27, 3381 KT) is vrijdag 31 januari met hoge koorts opgenomen in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Hij wordt behandeld met antibiotica en zal daar de komende dagen moeten blijven. We bidden om Gods zegen voor hem en over het herstel.

Huwelijksjubileum



Op maandag 3 februari hopen **Wim en Jacoliene van Wijgerden** (Neerpolderseweg 4, 3381 JS) 25 jaar getrouwd te zijn. Van harte willen we jullie samen met Jan, Maartje en Joop feliciteren en wensen we jullie Gods zegen toe.

In herinnering

In de ochtend van maandag 27 januari is in de leeftijd van 54 jaar gestorven **Simone de Bie-Peele**. Zij woonde Willem de Zwijgerlaan 19. We kennen haar vooral van de bloemisterij aan de Dorpsstraat, die zij met haar man Stienko runde. Afgelopen zomer was zij hoopvol, omdat de eerste chemokuur, die zij vanwege borstkanker heeft gehad, goed was aangeslagen. Simone wilde werken aan haar conditie om ook de tweede kuur goed door te komen. Maar wat hoopvol ingezet werd, werd een domper. De kanker was zodanig teruggekomen, dat een tweede kuur niet meer mocht baten. Zij moest zich voorbereiden op het sterven. In dit licht mocht ik de afgelopen maanden met haar spreken over de nieuwe aarde waarop de mooiste bloemen zullen bloeien. Het zal zover zijn als Jezus teruggekomen is en Gods Koninkrijk op aarde gevestigd zal zijn. Een Koninkrijk waarvan Jezus de weg er naar toe is en de deur om binnen te gaan. Zaterdag was er voorafgaande aan de begrafenis in besloten kring een samenkomst in de Rank. Daar lasen we woorden uit Jesaja 35. De woestijn zal bloeien als een roos. In onze voorbede willen we Stienko en de verdere familie gedenken.

Kinderlied – Een parel in Gods hand

Weet je dat de Vader je kent
Weet je dat je van waarde bent
Weet je dat je een parel bent
Een parel in Gods hand 2x

Ze zeggen allemaal: je kan niks doen, je bent een oen
Ze trekken altijd aan m'n paardenstaart, ik ben niks waard
Nou heb ik weer de ranja omgegooid, ik leer het nooit
M'n moeder luistert nooit als ik wat zeg, 'k heb altijd pech,
ik ga maar weg

Weet je dat de Vader je kent...

Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom
M'n bloes zit onder de spaghettimix, ik kan ook niks
Al noemt de hele klas me chagrijn ik mag er zijn
Al zegt m'n broertje steeds "wat stout ben jij": God houdt van mij, God houdt van mij

Ik weet dat de Vader mij kent
Ik weet dat ik van waarde ben
Ik weet dat ik een parel ben
Een parel in Gods hand 2x



Lied avonddienst–Wat hou ik van Uw huis

Wat hou ik van Uw huis Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee,
zo'n blijvende schreeuw om de Levende God.

Een vogel is er thuis, Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo'n blijvende kans om te zingen voor U.

Gelukkig wie naar U vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal zien zij een bron en regenval,
gaan zij van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in Zijn heilige stad.

Ach hoor en kijk naar mij, Heer van de hemelse legers.
Ja liever één dag dicht bij U dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent.

De Heer beveiligd ons, eer en geluk zal Hij geven
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de Hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.
Wat hou ik van Uw huis!



Schatzoeken op 13 februari

Op 23 januari was de eerste avond over **"Zien en gezien worden"**. Op deze avond is in drie groepen inspirerend gesproken over het thema "Zien en gezien" worden. In de uitwisseling met elkaar komt aan de orde hoe we om kunnen omgaan met elkaar en degenen die eenzaam zijn of (meer) behoefte hebben aan contact. N.a.v. het boekje "Schatzoeken" is de tweede avond over het thema: **Hoe kun je je verbinden met de ander?** De bijeenkomst is op **donderdagavond 13 februari** in de Rank van 20.00 uur tot 21.30 uur. Een programma met korte inleiding en bespreking. De avond is een vervolg op de eerste bijeenkomst, maar heeft een eigen invulling en opzet. Alle (nieuwe) belangstellenden zijn van harte welkom.

Goud van oud

Goud van oud:

Bespreek je vragen, onrust en twijfels.

Goud voor oud:

Luister naar een jongere en doe dat zonder oordeel.



Jeugdendienst – Ik heb het niet nodig

Volgende week zondagavond 9 februari is er een jeugd-
dienst met als thema: **Ik heb het niet nodig**. Dit n.a.v. de
redenering dat wanneer je sterk
genoeg bent, je geen geloof nodig
hebt. Geloof zou een hulpmiddel zijn
voor een bepaald type mens: mensen
die het leven niet aankunnen. Als je
emotioneel sterk genoeg bent en
helder kunt nadenken, heb je geen
geloof nodig. Maar klopt deze rede-
nering wel? Wat is eigenlijk geloven?
Iedereen van harte welkom.



Lied en Eredienst

Een zoektocht. Dat is hoe we als werkgroep de afgelopen twee jaar hebben ervaren. Een reis. Met allerlei vergezichten, mooie momenten, lastige hobbels, tussenstations en vertragingen. Aan de hand van de evaluatie van **"het lied in de eredienst"** in de kerkenraad hebben we ons verdiept in de mogelijkheden om de gemeentezang in onze kerk te vernieuwen. Waarbij we het oude niet willen weggooiden, het nieuwe willen omarmen, en – in lijn met de reformatie – streven naar begrijpelijkheid en aansluiting bij de taal die in de afgelopen tientallen jaren sterk veranderd is. Met mensen die in veel opzichten van elkaar verschillen, zoekend naar eenheid, waarheid en Gods wil voor onze gemeente. Een tocht onder leiding van dé Gids.

Op de Gemeenteavond van 14 februari 2019 gaven we al een inkijkje in ons eerste reisverslag. Inmiddels zijn we als werkgroep zover dat we een voorstel aan de kerkenraad hebben gedaan dat aansluit bij onze veelzijdige (kleurrijke) gemeente. Dat voorstel vond brede instemming. **De presentatie zal plaatsvinden op de Gemeenteavond van 20 februari 2020**, waarvoor iedereen (jong en oud) van harte wordt uitgenodigd! Omdat er veel te vertellen is, wordt zondag bij het uitgaan van de kerk alvast een kort verslag van het proces van de afgelopen twee jaar uitgedeeld, als inleiding op deze bijeenkomst. In de tussentijd zijn vragen en reacties altijd welkom.

Agenda

04-02 Voorbereidingsavond Chadash, 20.15 uur Rank

05-02 Mannenvereniging, 19.45 uur Rank

06-02 Een spade dieper, 20.00 uur Rank

07-02 Ophalen oud papier

Voor aankondiging:

11-02 Grip op alcohol, 19.00 uur (12 t/m 15 jaar)
20.10 uur (16 t/m 18 jaar)

Input voor de nieuwsbrief? redactie@hervormdgiessenburg.nl

Nieuwsbrief digitaal ontvangen? nieuwsbrief@hervormdgiessenburg.nl

Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur