



NIEUWSBRIEF 23 FEBRUARI 2020

Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland

Meer op hervormdgiessenburg.nl

Bij de diensten – 1^e Lijdenszondag

Vandaag is de eerste van de zeven lijdenszondagen. In deze weken, voorafgaande aan Pasen, richten we ons op het lijden en sterven van Christus. In de **morgendienst** gaat ds. M. Dubbelman voor en lezen we Marcus 8: 27-38, waarin Jezus voor de eerste keer aan zijn discipelen vertelt over zijn komende lijden. In de **avonddienst** gaat ds. H.E. Veldhuijzen uit Schelluinen voor.

Koffiedrinken en huwelijksjubileum



Hartelijk dank voor al uw felicitaties n.a.v. ons 25-jarig huwelijksjubileum op 10 februari. Iedereen is straks, na de morgendienst, welkom in de Rank om koffie, thee of iets fris te komen drinken. Wij trakteren op taart en iets lekkers voor de kinderen. U hoeft ons niet (opnieuw) te feliciteren. Uw aanwezigheid is voor ons een felicitatie. Fam. Dubbelman

Collecten

1. Diaconie (stichting Exodus)
2. Werk in plaatselijke gemeente

De opbrengst van de zendingsbussen is het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte.

Meeleven

***Mw. G. Timmer-Versluis** verblijft in het Beatrixziekenhuis als gevolg van een hersenvliesontsteking. Ze knapt wat op, maar het blijft nog onzeker. In de voorbede willen we haar gedenken.

* Afgelopen dinsdag heeft **Mark van Dijk** (van Hardenbroekstraat 20, 3381 CC) een (eenvoudige) operatie ondergaan in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. We bidden dat de operatie effect mag hebben en we wensen hem Gods zegen.

Goud van oud

Goud van oud: Breng je last bij God
en laat het daar.

Goud voor oud: Dat we leuk met elkaar
mogen omgaan.



Geboren



Dankbaar zijn Teun en Cornелиeke Nuijten (Dorpsstraat 4, 3381AG) met de geboorte van hun zoon **Job Johannes**. Hij is geboren op donderdag 20 februari. Zijn roepnaam is Job en hij is het broertje van Ton en Ruben. We feliciteren Teun en Cornелиeke van harte met de geboorte van hun zoon en wensen hen Gods zegen toe bij de opvoeding van Job.

Kinderlied: OTH 350

1. Als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgotha,
dan lijkt het net of ik daar op die heuvel sta.
Ik zie het houten kruis, zie wat de mensen doen.
Dat Jezus sterven moest, want dat gebeurde toen.

2. Ik hoor opnieuw zijn stem
die roept: 'Het is volbracht'.
En daarna wordt het stil,
't is donker als de nacht.
Toen stierf Hij aan het kruis,
toen was de pijn voorbij.
O, ik weet meer dan ooit, dat Hij dit deed voor mij.



3. Ik doe m'n ogen dicht en vouw m'n handen stil.
Ik bid met heel mijn hart wat ik Hem zeggen wil.
Heer, aan dat houten kruis droeg U de straf voor mij.
Ik had nog nooit een Vriend die zoveel hield van mij.

Tekst & muziek: Jan Visser© Mirre Producties

Zondagsschool

Vandaag is er géén zondagsschool i.v.m. de voorjaarsvakantie. Volgende week zijn jullie weer van harte welkom!

Orgaandonatie - infoavond 5 maart

Op 1 juli is het zover. Nieuwe regelgeving maakt van iedereen een donor tenzij in het landelijke register anders wordt aangegeven. Wie niets doet is donor. Om een afwijking te kunnen maken is goede informatie een vereiste. **Op donderdag 5 maart, aanvang 20.00 uur** (inloop vanaf 19.45 uur), zal mw. Hermina Burger-de Pater namens de NPV een lezing houden over dit onderwerp in de Rank. Wees van harte welkom.

Verkiezing ambtsdragers

Een mooie opkomst van 135 lidmaten op de stemmingsvergadering van afgelopen donderdag 20 februari. Fijn dat die betrokkenheid van u en jou er was. In de drie vacatures die ontstaan zijn de volgende broeders verkozen: in de vacature van wijkouderling Wim in 't Veld, **Ad van der Sande**; in de vacature van wijkouderling Nico Zwijnenburg, **Huib Glerum** en in de vacature van jeugd- diaken Jeroen Koekkoek, **Coen van Genderen**.

De broeders zijn verzocht hun besluit kenbaar te maken uiterlijk donderdag 27 februari a.s. Laten we hen gedanken in ons gebed en bidden om rust en Gods leiding in het nemen van hun beslissing.

Kerkschoonmaak - Vooraankondiging



Het is bijna twee jaar geleden dat we de kerk een goede schoonmaakbeurt hebben gegeven. Kortom, het is weer tijd om de kerk te laten blinken. **Maandag 23 maart (8.30-21.30 uur)**

en dinsdag 24 maart willen we deze klus gaan klaren onder leiding van Wim en Hennie in 't Veld. Daarbij hebben we uw hulp hard nodig, want vele handen maken licht werk. We beginnen om 8.30 uur. Aansluiten in de loop van de dag mag ook. Koffie, thee, koeken, soep, broodjes en gezelligheid. Mogen we op jullie rekenen? De Kerkrentmeesters

De verborgen omgang van/met God

In Psalm 25 (HSV) staat "Tot U Heere, hef ik mijn ziel op" en in de berijmde versie "Gods verborgen omgang". Dit zijn twee grondlijnen waarover **ds. Arjan Plaisier** met ons wil nadenken in de Rank tijdens zijn **lezingen op 12 en 26 maart over christelijke spiritualiteit**. We betreden, zoals hij in zijn boek schrijft "de weg naar binnen", en verkennen de ziel als het geheim van de menselijke persoon. We gaan (her)ontdekken dat de Here God nu juist daarmee zijn verborgen omgang wil hebben. Zijn heilsgeheim met ons wil delen. Zodat er een wisselwerking kan ontstaan, waarbij wij "ons stil gemoed opwaarts kunnen heffen om op God te letten". Diepe woorden, die we vanuit Psalm 25 meekrijgen. Als gebed, maar die ook werkelijkheid mogen worden in ons leven! Wilt u/jij hier meer van leren, 'smaken'? Van harte welkom! Aanmelden via vt@hervormdgiessenburg.nl

Credo Voorjaarsdiner (60+)



Vrijdagavond 27 maart is het zo ver: het allereerste Credo voorjaarsdiner. We willen er met elkaar een mooie avond van maken,

waarin ontmoeting tussen jong en oud, ons geloof en gezamenlijk eten centraal staan. Geef u snel op, want vol is vol. Opgeven kan tot 13 maart bij Hanneke de Koning, tel: 06-31070900 mail: jycredo@hotmail.com. Wilt u bij uw opgave vermelden als we rekening moeten houden met een allergie/dieet? Mocht het vervoer naar de Rank het enige zijn wat u tegenhoudt om te komen; laat dit even weten. Dan zorgt Credo voor vervoer. Wij zien er naar uit! Credo

Inzameling oude metalen

Onder de naam "**IJzersterk voor het goede werk**" zijn we inmiddels bijna een jaar actief met het verzamelen en sorteren van oude metalen. Nog steeds zitten de kruiwagens aan de



Neerpolderseweg 19 regelmatig overvol en ook bij de cafetaria's kunt u uw blikjes kwijt. Daarnaast zijn we voorzichtig begonnen met een samenwerking met enkele kringloopwinkels. We zijn blij met onze enthousiaste groep sorteerdere. Apparaten en voorwerpen worden gesloopt zodat we het metaal zo schoon mogelijk kunnen aanbieden, dan brengt het meer op. Op maandagmorgen wordt er altijd gesorteerd aan de Heideweg en soms ook op vrijdagavond (afhankelijk van het aanbod). Alles met metaal brengt geld op. Oud ijzer, accu's en kabels vanwege de vele kilo's koper, lood en aluminium (ook veel uit blikjes) vanwege de goede kiloprijs. De teller staat inmiddels op € 3800,= voor onze diaconale doelen. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Groeten van Herman Visser: 06-13030334, corryenhermanv@hetnet.nl, en Piet Aantjes: 06-51341496, p.aantjes@outlook.com

Agenda

Deze week geen catechisatie i.v.m. voorjaarsvakantie
25-02 Gebedskring, 20.15 uur Kerk
28-02 Maandsluiting Bredero's Hof, 19.00 uur
„ Verkoop collectebonnen, 18.30-20.00 uur Rank

Input voor de nieuwsbrief? redactie@hervormdgiessenburg.nl

Nieuwsbrief digitaal ontvangen? nieuwsbrief@hervormdgiessenburg.nl

Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur.