



NIEUWSBRIEF 5 JULI 2020

Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland
Meer op hervormdgiessenburg.nl

Bij de diensten

In de **morgendienst** nemen 9 kinderen afscheid van de zondagschool: **Floortje Bood, Luuk de Bruijn, Nynke de Bruijn, Loïs Donk, Jesse de Jong, Evi Overduin, Esmee in 't Veld, Wies van der Vlist en Joël de Vogel.**

De dienst wordt geleid door ds. J. Holtslag. We lezen Lukas 9:18–22. Muzikale medewerking wordt verleend door Robert van Eijl (orgel, piano), Marijke de Kuiper (cajon), Ronald Overduin (gitaar en zang), Daniël Holtslag (basgitaar), Ruth van Veldhuizen (dwarsfluit) en Charlotte Venis (zang). De **avonddienst** wordt geleid door Prop. J. Menkveld uit Dordrecht. De schriftlezing is uit Romeinen 8. Tijdens deze dienst wordt de muzikale begeleiding verzorgd door Scott Baks (orgel/piano), Naomi de Jong (dwarsfluit) en Lotte van Genderen & Willemieke van Wingerden (zang).

Collecten

1. Diaconie (Leefgemeenschap Zilt Gorinchem)
2. Werk in plaatselijke gemeente
3. Inventaris & onderhoud gebouwen

De opbrengst van de zendingsbussen is voor nieuwe bijbelcursus over vervolging en lijden in Pakistan.

Meeleven

Afgelopen donderdag, 2 juli is **dhr. J. de Jong** (A.M.A van Langeraadweg 5A, 3381 LB) geopereerd aan zijn aorta in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. We zijn dankbaar dat de operatie goed is verlopen. Als alles goed blijft gaan, mag hij mogelijk dit weekend al naar huis. In de dienst zullen we hiervoor danken en bidden om Gods zegen over het verdere herstel.

Bedankt

Met ons 45-jarig huwelijk en alle (klein)kinderen zijn we rijk gezegend. Hartelijk dank voor alle mooie blijken van meeleven en felicitaties.

Annemarie en Jan Verspuij



Opbrengst zendingsbussen Juli / Aug.

In de maanden juli en augustus is de opbrengst van de zendingsbussen **bestemd voor een nieuwe bijbelcursus over vervolging en lijden in Pakistan.** Hoe ga je als christen in het islamitische Pakistan om met vervolging en lijden? Om daarbij te helpen wordt een nieuwe bijbelcursus ontwikkeld. Christenen in Pakistan vormen een kleine kwetsbare minderheid (1,6%). Van de 210 miljoen inwoners is 96% moslim. In Pakistan is er sprake van toenemende islamisering. De afgelopen jaren hebben er verschillende incidenten plaatsgevonden waarbij christenen het slachtoffer waren. Bezit werd verwoest en christenen werden fysiek mishandeld, soms met de dood tot gevolg. Het Open Theological Seminary (OTS) in Pakistan biedt bijbelcursussen aan om lokale gelovigen in hun eigen context toe te rusten in hun geloof. Voor de jeugd (11-17 jarigen) is een 10-delige cursus ontwikkeld waarin allerlei actuele thema's aan de orde komen zoals God, de Bijbel, identiteit, familie, kerk, ethiek, het milieu, het christelijke geloof. Doel is dat deze nieuwe generatie christenen zout en licht in de overwegend islamitische samenleving zullen zijn.

Gemeentedag 2020

Beste gemeenteleden, het duurt nog even maar misschien handig om alvast in de agenda te noteren. De gemeentedag is dit jaar op **zaterdag 26 september**. Het programma zal na de zomervakantie bekend gemaakt worden. Met vriendelijke groet, de gemeentedagcommissie.

Agenda

11-07 Vertrek Chadashgroep

Liturgie morgendienst

Psalm 25 : 2 (N.B.)

Votum en groet

Opwekking 767 - Familie

Wetslezing

OTH 390 – Ben je groot of ben je klein

Kinderlied – OTH 376 – Als je bidt, zal Hij je geven

Gebed

Schriftlezing: Lucas 9 : 18 – 22 (Loïs Donk)

Sketch

Gezang 47 : 1 + 3

Preek : Wie zeggen jullie dat ik ben?

OTH 549 – U bent die u bent

Afscheid kinderen zondagschool & uitreiking bijbels

Zegen hen algoede

Afscheidslied : Nog één rivier

Zegenlied voor kinderen: En ik zegen jou in Jezus naam

Dankgebed en voorbede

Collectemoment

Gezang 293 : 1 + 4

Zegen



OTH 376 – Als je bidt, zal Hij je geven

Refrein:

Als je bidt zal Hij je geven

Als je klopt aan de deur

Zal Hij opendoen

Als je zoekt dan zul je 't vinden,

Halleluja

Halleluja, halleluja, halleluja



1. Als je de Vader vraagt om een brood

Geeft Hij je zeker nooit een steen

Al je gebeden klein of groot/ Heus Hij vergeet er niet één

(Refrein: allen)

2. Als je Mijn Vader iets wilt vragen

Vraag in Mijn naam Ik zal het doen

Ik ben met je alle dagen / Ik ben dezelfde als toen

(Refrein: allen)

OTH 549 – U bent die U bent

Refrein:

U bent machtig, U bent groot,

U bent zo geweldig sterk.

Machtiger dan een koning / of een president.

U bent machtig, U bent groot

U bent zo geweldig sterk.

U bent de allerbeste, U bent die U bent.

U bent de God van hemel en aarde,

de God van het heelal.

De God die alles weet en ziet / ja, U bent overal.

U bent mijn Vader in de hemel / ver weg en toch dichtbij,

want door uw Heilige Geest / woont U in mij.

Refrein: U bent machtig,.....

U bent de God van trouw en van liefde,

de God die eeuwig leeft.

De God die zelfs zijn eigen Zoon

voor ons gegeven heeft.

dit goede nieuws wil ik vertellen,

ver weg en ook dichtbij.

En ook al valt dit soms niet mee,

U bent bij mij!

Refrein: U bent machtig,.....



Tekst & Muziek: Marcel Zimmer/ © 2001 Celmar Music

Opw. 767 - Familie

Hoe mooi en hoe heerlijk
als wij als familie,
als broers en als zussen,
om elkaar geven
en open en eerlijk
met elkaar omgaan,
de vrede bewaren
en eensgezind leven.



Refrein:

En het mooiste geschenk / wordt ons gegeven:
de zegen van God / een eindeloos leven.

Tekst & Muziek: Marcel Zimmer/ © 2001 Celmar Music

OTH 390 – Ben je groot of ben je klein

Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin;
God houdt van jou!

Ben je dik of ben je dun of ben je blank of bruin;
God houdt van jou!

Hij kent je als je blij bent; Hij kent je als je baalt

Hij kent je als je droevig bent; Hij kent je als je straalt.

Het geeft niet of je knap bent;

Het geeft niet wat je doet;

God houdt van jou! Hij is vol liefde.

God houdt van jou!

Input voor de nieuwsbrief? redactie@hervormdgiessenburg.nl

Nieuwsbrief digitaal ontvangen? nieuwsbrief@hervormdgiessenburg.nl

Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur

Afscheidslied – Nog één rivier

1. Wij zijn een volk met een bestemming,
Maar al jaren onderweg.
We begonnen ooit als slaven,
En toen kwam God en deed ons recht.
De bevrijding was spektakel,
Na tien plagen pas groen licht.
Onze voeten in de zandzee,
En de zon in ons gezicht.

Refrein:

**Nog één rivier, nog één rivier, nog één rivier,
En dan zijn we thuis.**

2. Toen we bij de oever kwamen,
Wachtte ons geen groots onthaal.
We dachten net We zijn er bijna,
Maar God zei: Nog niet helemaal.
Dus wij terug weer die woestijn in,
Om te sterven in het zand.
En om kinderen te krijgen,
Kind'ren voor de overkant.



Refrein: Nog één...

3. Veertig jaar moesten we lopen,
't was een levenslange tocht.
Onze straf voor alle ruzie die,
We met God hadden gezocht.
En toen alles terugbetaald was,
Ging het water aan de kant,
Was er tijd om thuis te komen, In het onbekende land.

4. Ik ben een mens een bestemming,
En al jaren onderweg.
Om me heen lopen de mensen,
Aan wie ik mij heb gehecht.
Mijn woestijn kent stroken asfalt,
Neon-lichten en vertier.
Kijk ons leven of we God zijn,
Tot we staan voor de rivier.

5. Want elke stap die brengt ons dichter,
Bij de grote oversteek. Iedereen gaat als het tijd is,
Iedereen moet hier doorheen.
En bij elk afscheid op de oever,
Loop ik met wie blijven terug,
Met de tranen in mijn ogen,

Maar de hoop steeds in mijn rug, Want ik weet,

Refrein:

**Nog één rivier, nog één rivier, nog één rivier,)
En dan ben ik thuis, dan ben ik thuis.) 4x**

Matthijn Buwalda

Zegenlied voor de kinderen

1. U bent mijn Vader, God van mijn aanbedding.
Mijn Beschermmer, God die ik vertrouw.
U bent mijn Jezus, Heer van mijn verlossing.
Mijn schuilplaats, Rots op wie ik bouw.

2. U bent mijn Koning,
mijn Strijder en mijn redding.
Mijn Bevrijder,
die mij verlossen zal.
Vol van genade, liefde' en vergeving.
Zoon van de Hoogste, geboren in een stal.



En als de storm tekeer gaat, weet dat Hij je niet verlaat.
En als je ooit alleen bent, weet dat Hij je altijd kent.

Refrein:

**En ik zegen jou, in Jezus' naam.
De Here houdt de wacht.
Jezus Christus, d' Allerhoogste naam.
Hij heeft zijn werk voor jou volbracht.**

3. Geest van vertroosting, U bent aan ons gegeven.
Bron van leven, mijn Leidsman en mijn kracht.
Licht van de wereld, Brood van eeuwig leven.
Here der Here, U hebt alle macht.

En als de storm tekeer gaat, weet dat Hij je niet verlaat.
En als je ooit alleen bent, weet dat Hij je altijd kent.

Refrein: En ik zegen jou...

Bridge:

Hij is je Vader, de bron van jou bestaan.
Jezus de Hoeksteen, Hij roept je bij je naam.
Jezus de Herder, Hij leidt je met Zijn staf.
Verlosser, Hij droeg voor jou de straf.

Refrein: En ik zegen jou... (2x)

Tekst & muziek: Ronald Overduin

Liturgie avonddienst

Psalm 105 : 1

Votum en Groet

Psalm 105 : 3 + 5

Geloofsbelijdenis

Psalm 67 : 2 (N.B.)

Gebed

Schriftlezing: Romeinen 8

Gezang 217 : 1 + 2

Preek

Gezang 217 : 4

Dankgebed

Collecte

Gezang 393 : 1 + 4

Zegen



Update Oud ijzer Project

De inzameling van de oude metalen is inmiddels ruim een jaar actief en loopt ontzettend goed. **Er is al ruim € 5.500,- opgehaald ten behoeve van goede doelen en de diaconie van de hervormde en gereformeerde gemeente.** Naast de nodige onkosten (denk aan gereedschap, benzine, koffie e.d.) is de verdeling van de gelden als volgt:

-Aug. '19 Gambiaantjes, Rotary Challenge € 746,90

-Aug. '19 World Servants, Projecthulp Zambia €807,45

-Sept.'19 Open Doors, Women walk for women € 250,00

-Okt.'19 De Dukdalf, Actie Tovertafel € 50,00

-Nov.'19 Stichting Plan Guatemala, Guatemala.cycle-forplan.nl € 250,00

-Mei '20 Sociaal team Molenlanden, Stempelkaarten De Buuf € 250,00

-Juni '20 Jemima Jemima.nl € 250,00

-Juni '20 Diaconie Hervormde Kerk € 1.000,00

-Juni '20 Diaconie Gereformeerde Kerk € 1.000,00

Uw oude metalen kunt u inleveren in de kruiwagens ter hoogte van Neerpolderseweg 19. Het demonteren en sorteren vindt plaats op de Heideweg 8 op maandag (overdag) en vrijdag (avond). Neem gerust eens een kijkje als u/jij geïnteresseerd bent. Herman Visser 06-13030334, Piet Schakel 06-51386065

Dank voor alle steun

Onze Vader weet dat we kwetsbaar zijn, want zo heeft Hij ons gemaakt.

Zo ontmoet ik jou, zo ontmoet jij mij, want Hij gaf ons aan elkaar.

In de coronatijd ontstonden vele initiatieven voor steun en zorg. Het gebeurde overal in Nederland. Zo was er het initiatief van #Nietalleen.

Vele lokale organisaties en kerken zetten zich in voor mensen die hulp kunnen gebruiken. Er waren duizenden zogenaamde hulpkoppe-lingen. Als kerk hebben we ons ook **aangesloten als partner van #Nietalleen. Via deze opzet is er veel hulp geboden op alle gebieden.** Voor de een was dat een praatje, boodschappen doen of de hond uitlaten, voor een ander financiële hulp, medicijn ophalen, onderwijs geven. Er was gebed voor elkaar, er werden kaartjes en bloemen bezorgd of andere hulp geboden. Daarvoor mede namens de initiatiefnemers van #Nietalleen **hartelijk dank. Maar ook geldt: dit "omzien naar elkaar" gaat door.**



Nieuwe (tijdelijke) rubriek website



Terug naar 2011-2012-2013. De zomermaanden zijn aangebroken. De meeste doorde-weekse activiteiten stoppen. Ook de uitzendingen van V&T. Toch willen we met u verbonden blijven.

Dat kan letterlijk, maar ook figuurlijk. Op mijn "plank" liggen prachtige opnames van activiteiten van onze kerkelijke gemeente vanaf 2011. Met foto en film mocht ik verslag doen van o.a. openingen winterwerk, rommelmarkten, talentenveilingen, kerstfeesten, enz. Via de website van onze kerk komt u uit op de **nieuwe rubriek "terugblikken"**. We gaan eerst terug naar 2011-2012-2013. Over enkele weken wordt deze verzameling verder uitgebreid. Ik wens u een paar fijne uurtjes toe. Jan Hakkesteegt

Chadash

In de nacht van vrijdag op zaterdag hoopt een twaalftal gemeenteleden te vertrekken naar de Franse Alpen. Evenals vorige jaar hopen we de Alpenreuzen op de fiets te beklimmen en met elkaar in gesprek te raken rondom de Bijbel. Het thema is **Houd vast**. Iets wat noodzakelijk is bij de beklimmingen. Vasthoudend zijn en niet opgeven. Maar voor wat betreft het geloof geldt dit ook. Vasthouden aan Gods beloften. Zowel als de vaart er in zit, als ook wanneer het in het leven zwaar en moeizaam gaat. Vrijdag 17 juli hoopt de groep weer in Giessenburg terug te zijn.



Input voor de nieuwsbrief? redactie@hervormdgiessenburg.nl

Nieuwsbrief digitaal ontvangen? nieuwsbrief@hervormdgiessenburg.nl

Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur

Maatregelen kerkgang i.v.m. Coronavirus

Wij willen als gemeente weer samen kunnen komen in de kerk volgens de huidige richtlijnen van de RIVM.

Om dit te organiseren maken we gebruik van kerktijd.nl

U kunt zich aanmelden als deelnemer/bezoeker van de kerk, via [deze link](#).

Er worden wat gegevens gevraagd, zoals uw naam, e-mailadres, met hoeveel gezinsleden u wilt komen en wat uw voorkeur is qua kerkdienst ('s morgens, 's avonds of beide). **Dan klikt u op aanmelden.**

U ontvangt een email waarin gevraagd wordt uw e-mailadres te verifiëren. Hier heeft u 48 uur de tijd voor. Aandachtspunt is dat deze mail weleens in **de spambox** terecht komt, dus vergeet die niet te checken. Indien u niet op tijd bent zult u zich opnieuw aan moeten melden. Heeft u het wel gedaan dan ontvangt u een mail dat het gelukt is. **Deze registratie is eenmalig.**

Verder hoeft u niets te doen. De beheerders zullen elke week een dienst/diensten aanmaken en het systeem gaat de beschikbare plaatsen op een eerlijke manier indelen (op basis van uw voorkeuren). U ontvangt vanzelf, **via de mail, een uitnodiging voor een kerkdienst.**

Hierbij een voorbeeld van de uitnodiging die u in de mail ontvangt:

Beste Sascha Romeijn,

U bent uitgenodigd door Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland voor Kerkdienst 21 juni.

Datum: 21-06-2020

Tijd: 09:30 uur

[Ik Kom Wel](#)

[Ik Kom Niet](#)

Let op: als u deze uitnodiging wilt accepteren, klik dan op de knop 'Ik kom wel'. Deze uitnodiging komt automatisch te vervallen als u niet binnen 48 uur hebt gereageerd.

Met vriendelijke groet,

Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland

Heeft u op nee geklikt (bv omdat u op vakantie bent) dan gaat er een uitnodiging naar een ander gemeentelid.

Heeft u op ja geklikt dan rekenen wij op u.

U krijgt hier een bevestigingsmail van en daarin kunt u altijd nog het aantal kerkgangers wijzigen. Bijvoorbeeld u heeft zich aangemeld met 4 personen, maar één van uw gezinsleden kan toch niet mee. **Het aantal wijzigt dan voor deze kerkdienst, maar niet op uw account, dus een volgende keer wordt u gewoon weer uitgenodigd met 4 personen.**

Verandert er wat in uw gegevens en/of voorkeuren, dan kunt u deze altijd zelf aanpassen door in te loggen op het door u aangemaakte account.

Heeft u **geen e-mailadres dan kunt u bellen** met tel.: 06-23885406 (dinsdag- t/m vrijdagavond tussen 19.00-21.00 uur) en wordt u geregistreerd als deelnemer/bezoeker. **Wordt u uitgenodigd, dan zult u gebeld worden met de vraag of u wilt komen, ja of nee.**

We gaan ervanuit dat het zo duidelijk is, maar heeft u nog vragen of opmerkingen kunt u ons altijd bereiken via info@hervormdgiessenburg.nl of bellen met bovengenoemd nummer (dinsdag- t/m vrijdagavond tussen 19.00-21.00 uur) en/of de video's bekijken op kerktijd.nl. De aanmeldlink zal ook komen te staan op de website van de kerk.

Wees welkom en schroom niet om u aan te melden. Wij zien ernaar uit om samen met u weer fysiek gemeente te zijn.

V&T – Gevarieerd

Kunst, schilderijen en nu weer poëzie – waar raken we in verzeild '-') Poëzie, gedichten - dat is toch echt iets voor liefhebbers? Niet zozeer voor ons allen, wij nuchtere Giessenburgers. Maar pas op, niets is zoals het lijkt. **Ook de Bijbel bestaat voor een flink deel uit poëzie.** De Psalmen zijn dan meteen het voor de hand liggende voorbeeld, maar ook de profeten zoals Jesaja, Jeremia, Ezechiël en de twaalf kleine profeten gaven hun boodschap geheel of gedeeltelijk in dichtvorm en in liederen door. In het nieuwe Testament zijn gedichten niet heel duidelijk te onderscheiden. Maar, bijvoorbeeld Paulus heeft gedichten en liederen in zijn brieven heeft verwerkt. Zo bezien lezen we allemaal gedichten en waarden we poëzie. Onlangs is er vanuit V&T een interview geweest met **boekenschrijver en dichter Koert Koster**. We bespraken met hem gedichten van zijn hand die gebundeld kunnen worden onder het thema "Zon, zomer, licht.... God" en deden dat vanuit de boekwinkel aan de Dorpsstraat. Zijn gedichten kennen **een duidelijke Bijbelse inspiratie** en richten zich op de veelkleurigheid van het leven. Woensdagavond 8 juli om 19.15 uur zullen we dat interview publiceren op het kanaal van de kerkelijke gemeente op YouTube en ook op onze website. Werkelijk de moeite waard om te bekijken en beluisteren.



Input voor de nieuwsbrief? redactie@hervormdgiessenburg.nl

Nieuwsbrief digitaal ontvangen? nieuwsbrief@hervormdgiessenburg.nl

Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur



Input voor de nieuwsbrief? redactie@hervormdgiessenburg.nl

Nieuwsbrief digitaal ontvangen? nieuwsbrief@hervormdgiessenburg.nl

Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur