



NIEUWSBRIEF 13 SEPTEMBER 2020

Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland
Meer op hervormdgiessenburg.nl

Bij de diensten

In de **morgendienst** gaat ds. J. Holtslag voor. We lezen Job 1 : 1 - 5. Muzikale medewerking wordt verleend door Robert van Eijl (orgel/piano), Esmee in 't Veld en Wies van der Vlist (dwarsfluit), Martin Klop en Annemarie Meerkerk (zang) en Willemieke van Wingerden (zang/gitaar). **De avonddienst** wordt geleid door ds. M. Dubbelman. De preek zal gaan over Kolossenzen 2: 16-23. Paulus gaat in dit gedeelte in op drie manieren van denken die de kerk bedreigen. Wanneer we de tekst bestuderen, zal blijken dat deze (helaas) nog steeds actueel zijn. Muzikale begeleiding is door Scott Baks (orgel/piano), Esther de Kuiper (saxofoon), Noa Koekoek (dwarsfluit) en Willeke Faro en Marieke Kool (zang).

Collecten

1. Diaconie (Medische Zending)
2. Werk in plaatselijke gemeente

De opbrengst van de zendingsbussen is voor het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte

Huwelijksjubileum



Op 18 september zijn Wim en Aria van Genderen - Vonk (Wilhelminalaan 38, 3381 BP) 50 jaar getrouwd. We willen jullie van harte feliciteren met dit jubileum en Gods zegen wensen samen met jullie kinderen en kleinkinderen.

Kringen

Lieve broers en zussen! Wat mooi om te merken dat er ook in deze lastige tijd nieuwe ideeën ontstaan om in kleine groepen bij elkaar te komen en het leven en het geloof met elkaar te delen. Weet jij of weet u nog een thema, een (bijbel)boek of een activiteit waar een (gespreks)kring mee aan de slag zou kunnen gaan? En/of die jij/u wel zou willen leiden of (mee)organiseren? Laat het ons weten via vt@hervormdgiessenburg.nl of stap even binnen bij Willemieke op Wilhelminalaan 47! We zien jullie (ideeën) wel verschijnen!

Meeleven

Met **Gerard** en Marjan **de Jong** (Juliana van Stolbergelaan 13, 3381 AN) zijn we dankbaar dat de MRI geen uitzaaiingen liet zien in de hersenen. Het vlekje op de long geeft geen duidelijk beeld en daarom is besloten om binnenkort wel met immunotherapie te beginnen. We wensen Gerard en Marjan en Naomi en Jonathan Gods kracht toe en bidden om Zijn zegen.

Vrouwenbijbelstudie

Wij zijn dankbaar dat wij, zij het met enige aanpassingen, weer mogen starten met de studieochtenden.

Op dinsdagmorgen 15 september hopen wij gezamenlijk te beginnen. Deze morgen zal in het teken staan van Psalm 23: "De Heer is mijn Herder". Misschien wel de meest gelezen Psalm in moeilijke tijden. Emma Kraaijeveld hoopt bij ons te gast te zijn in "De Rank" en wil ons hier graag meer over vertellen.

Wel is het i.v.m. de geldende maatregelen noodzakelijk om je op te geven. Dit kan via tel. nr. 0184 659057 of via e-mail: frida.bogerd@gmail.com

Maar...laat dit je niet weerhouden om te komen! Om 9.00 uur staat de koffie klaar en we starten om 9.15 uur. De afsluiting zal rond half 12 zijn. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd zowel leden als niet leden.

De eerstvolgende studieochtenden zijn op 13 en 15 oktober. Voor verdere informatie verwijzen wij je graag naar de website van de kerk.

Startzondag – na de morgendienst

Het is goed om te horen dat ook dit jaar **na de morgendienst van 27 september jong en oud elkaar kunnen ontmoeten**. We zullen niet in de Rank samenkomen, maar in kleine groepjes, lettend op de COVID-19 richtlijnen. Er zal een klein rondje gelopen worden door het dorp, waarin er diverse spellen, uitdagingen en gesprekken zullen plaatsvinden. Ook in deze tijd is het fijn om elkaar te zien en te horen!

Het is nodig om je aan te melden, zodat er van tevoren groepjes gemaakt kunnen worden. Opgeven kan tot 20 september door Emy van Pelt te bellen (06 51 95 72 12), een berichtje te sturen, of een briefje door de brievenbus te doen (Bovenkerkseweg 6).

Vanuit de kerkenraad

Hoe kunnen we kerk zijn in deze coronatijd? Dat was het thema waarbij we als kerkenraad afgelopen donderdag bij hebben stilgestaan. Hoewel veel coronamaatregelen de afgelopen maanden zijn versoepeld, is het gemeentelven nog verre van normaal. Waar kunnen we als gemeente op varen nu het winterwerk al weer bijna van start gaat?

De onzekerheden en beperkingen maken het kerk-zijn niet eenvoudig. Vertrouwde vormen en gewoontes zijn weggevallen en het vraagt van ons creativiteit om in een verantwoorde vorm het winterwerk op te pakken. Gelukkig mocht die creativiteit al op velerlei vlakken in de afgelopen maanden blijken. Niet denken in wat niet meer mogelijk is, maar wat wel mogelijk is.

Bijzondere diensten konden weer plaatsvinden en we mogen uitzien naar de bevestigingsdienst op 20 september en opening winterwerk op 27 september.

Ook onderzoeken we de mogelijkheden om het Heilig avondmaal te kunnen vieren.

Er zijn nog veel praktische vragen waar we als kerkenraad mee aan de slag gaan, daarmee steeds rekening houdend met de richtlijnen die de overheid en het RIVM aangeeft en ook de PKN adviezen geeft.

Regelmatig ontvangen we vragen over het zingen in de kerk. Zoals bekend zingen we de laatste maanden in de kerk alleen het slotlied met elkaar. De overige liederen worden gezongen door de muziekgroep. Voor het zingen in de kerk heeft de PKN een rekenmethode beschikbaar gesteld om het risico te bepalen van besmettingsoverdracht.

Voor ons kerkgebouw geeft deze berekening aan dat het zingen van meerdere liederen door de gehele gemeente in de dienst niet verantwoord is.

We weten dat in iedere kerkelijke gemeente hier anders mee omgegaan wordt of dat er in andere gemeenten andere mogelijkheden zijn, zoals bijvoorbeeld mechanische ventilatie.

Ook voor het komende seizoen stellen we ons vertrouwen op onze drie-enige God, die ons zeker Zijn wegen door Zijn Woord en Geest aan ons bekend zal maken.

Agenda

15-09 Gebedskring, 20.15 uur kerk

18-09 Boekwinkeltje open, 13.00 – 18.00 uur

„ Verkoop collectebonnen. 18.30 – 20.00 uur

Bijbelcreche

Vanaf zondag 20 september is er weer de mogelijkheid om kinderen van groep 1 en 2 basisschool tijdens de dienst bij de bijbelcreche te brengen.

Onder aan de trap in de Rank staat een leiding op uw kinderen te wachten en ook daar kunt u (één ouder) uw kind weer op halen.

Uitbreiding donatiemogelijkheid

Vanaf deze zondag is het ook weer mogelijk om voor of na afloop van de kerkdienst uw gaven te geven.

Met dank aan de huisvlijt van een van de kosteres hebben we een mooie constructie van hout kunnen



plaatsen bij de in- uitgang van de kerk en Rank, waar de collectezakken in hangen (zie hierboven). Ook de zendingsbusjes zijn weer te gebruiken. We vragen u wel zoveel mogelijk te doneren met collectebonnen.

Op vrijdag 18 september is er een extra collectebonnenverkoop in de Rank van 18.30 – 20.00 uur. U krijgt dan ook de mogelijkheid deze gelijk in te leveren.

Gedurende de openstelling van het Boekwinkeltje kunt u eventueel ook daar uw collectebonnen inleveren in de bakjes die daarvoor bestemd zijn.

Velen hebben de afgelopen periode gebruik gemaakt van de digitale mogelijkheid om geld te doneren. Blijf dit vooral doen. We hebben het hard nodig in deze periode zowel Diaconie als Kerkrentmeesterij.

Gebedskring

Na een periode dat we als gebedskring niet bijeen konden komen, hopen we weer a.s. dinsdagavond 15 september om 20.15 uur



weer in de kerk op gepaste afstand samen te zijn. We zijn dankbaar dat we mee mochten werken in de maanden voor de vakantie aan de kerkuitzendingen op de woensdagavond. Fijn dat we nu weer bijeen komen. Ook u bent van harte welkom.

De gebedskring.

Input voor de nieuwsbrief? redactie@hervormdgiessenburg.nl

Nieuwsbrief digitaal ontvangen? nieuwsbrief@hervormdgiessenburg.nl

Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur

Liturgie morgendienst

Gezang 320 : 1

Votum en Groet

Psalm 97 : 7

Wetslezing

Psalm 65 : 2

Gebed

Kindermoment

OTH 410 – Here der Heren - Schriftlezing: **Job 1 : 1 - 5**

Psalm 61 : 3 + 5 (N.B.) - Preek

Gezang 215 : 2 + 3 - Dankgebed en voorbede

Collecte - **Psalm 27 : 7** - Zegen



OTH 410 – Here der Heren

Here der Heren

Koning der Koningen

U wil ik eren, U wil ik lofzingen

Rots aller eeuwen

U bent mijn vesting

Mijn vaste burcht, Bij wie ik schuil



Halleluja...

Eer aan de Vader Die alle dingen schiep

Eer aan de Zoon Die mij tot leven riep

Eer aan de Geest, U maakt ons samen één

U alleen, U heb ik lief

Liturgie avonddienst

Gezang 399 : 1

Votum en Groet

Psalm 33 : 7 (N.B.)

Geloofsbelijdenis

Psalm 86 : 3

Gebed

Schriftlezing: **Kolossenzen 2 : 16 - 23**

Psalm 119 : 1 (N.B.) - Preek

Opw 785 – Fundament - Dankgebed en voorbede

Collectemoment - **Gezang 78 : 1 + 2 + 3** - Zegen



Belijdeniscatechisatie

In oktober beginnen we met een nieuw seizoen. De avonden worden (waarschijnlijk) gehouden op zondagavond (na de avonddienst) in een grote zaal in de Rank zodat we genoeg onderlinge afstand kunnen houden. Voor opgave of meer informatie kunt u/jij contact opnemen met ds. Dubbelman (653310, of m.dubbelman@solconmail.nl).

Opw. 785 – Fundament

Ik bouw op Jezus, anders niet;)

het is zijn bloed dat redding biedt.)

Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd;) 2x

ik steun alleen op Jezus' Naam.)

Refrein:

**Heer, U bent ons fundament. Zwak wordt sterk,
door al uw werk. In de storm blijft U Heer; hoogste Heer!**

Ook als de nacht mijn zicht vervaagt,

toont Hij zijn liefde die mij draagt.

Al woeden stormen om mij heen,

mijn anker rust in Hem alleen.

Mijn anker rust in Hem alleen!



Refrein

Wanneer Hij komt met luid geschal,

weet ik dat Hij mij kennen zal.

Bekleed met zijn gerechtigheid

ben ik van Hem in eeuwigheid!

Bijbelschool in Zweden

Rozemarij Dijksman (Slingelandseweg 19, 3381 KZ) studeert momenteel geneeskunde, maar pauzeert deze studie tijdelijk. Komende donderdag 17 september vertrekt zij naar een internationale bijbelschool van de Torchbearers in Zweden: Holsby, c/o Fackelbärarna, Brunnsvägen 31, S-574 53 Holsbybrunn, Sweden.

Zij zal daar bijna 9 maanden verblijven en hoopt 28 mei weer naar Nederland terug te komen. Met een groep van ongeveer 45 studenten, krijgt ze vier dagen per week college. In deze lessen staat er wekelijks een (deel van een) Bijbelboek centraal. Daarnaast is er ook aandacht voor evangelisatie, persoonlijke ontwikkeling en het groeien in je persoonlijke relatie met God. Hiermee wordt hopelijk een basis gelegd voor het verdere leven waarin zij God en anderen mensen om hen heen mogen dienen. Rozemarij zal tijdens haar studie een blog bijhouden met haar belevenissen op de Bijbelschool. Mocht u/jij het leuk vinden om dit te volgen dan kan dat via: togrowinjesus.wordpress.com (zij schrijft voornamelijk in het Nederlands, ook al doet de titel anders vermoeden).

We wensen Rozemarij een goede reis en een leerzaam en gezegend jaar. In de dienst zullen we bidden om Gods zegen voor haar en over haar studie in Zweden.

Input voor de nieuwsbrief? redactie@hervormdgiessenburg.nl

Nieuwsbrief digitaal ontvangen? nieuwsbrief@hervormdgiessenburg.nl

Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur