



NIEUWSBRIEF 11 OKTOBER 2020

Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland
Meer op hervormdgiessenburg.nl

Bij de diensten

In de **morgendienst** gaat ds J. Holtslag voor en en lezen we Job 2. Muzikale medewerking wordt verleend door Leen Donk (orgel), Bart van Genderen (piano), Marieke Donk (dwarsfluit) en Aty Muilwijk & Josette Kemkes (zang).

De **avonddienst** is een jeugddienst waarin ds. M. Dubbelman voorgaat. Het thema is: **Wees jezelf!** In onze tijd is het de grote opdracht om "jezelf zijn". Deze belangrijke opdracht heeft alles te maken met de vraag naar je identiteit. Het is belangrijk om te weten wie je bent en van daaruit te leven. **Maar wie ben je diep van binnen en hoe kom je erachter wie jezelf bent?** En vervolgens: Hoe kun je jezelf zijn en blijven? In de dienst is ook aandacht voor het startweekend. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Chris van Veldhuizen (orgel), Feline van Tuijl (piano), Maarten Korevaar (basgitaar), Ronald Overduin (gitaar / zang) en Julia Dubbelman & Sofie de Weerd & Daniël Holtslag (zang).

Collecten

1. Diaconie (Vluchtelingen Lesbos)
2. Werk in plaatselijke gemeente
3. Inventaris en onderhoud gebouwen

De opbrengst van de zendingsbussen is voor het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte

Brugklascatechisatie

Het was een mooie opkomst vorige week maandagavond. Heb je het gemist en zit je in de brugklas? Van harte welkom komende **maandag van 18.30 uur tot 19.15 uur** in Zaal 8 van de Rank. Meer info via ds. M. Dubbelman

Huwelijksjubileum

Op dinsdag 13 oktober mogen **Erik en Corina de Bruijn – Boerman** (Parallelweg 51, 3371 GC) gedenken en vieren dat zij 25 jaar getrouwd zijn. Van harte willen we jullie en Patrick, Martijn en Michel feliciteren met deze dag en wensen we jullie Gods zegen toe.



Diaconiecollecte – Vluchtelingen Lesbos

Deze zondag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor noodhulp aan vluchtelingen in kamp Moria op Lesbos via de organisatie Movement on the Ground. Eerder dit jaar hebben we hier al geld voor opgehaald middels de actie CampNL maar recent is het kamp door een grote brand grotendeels verwoest en veel van het goede werk verloren gegaan. Er is urgent ondersteuning nodig voor voedsel, onderdak en kleding voor de vluchtelingen, waaronder veel kinderen. Van harte bij u aanbevolen!

Duik erin

Hallo allemaal! Door het corona virus is er dit jaar helaas geen KinderBijbeldag in de herfstvakantie.

We duiken door naar de voorjaarsvakantie en zien je heel graag op vrijdag 26 februari 2021! Reserveer deze datum alvast in je agenda. Dit betekent gelukkig niet dat je in de herfstvakantie niets kunt doen! Op de site www.hgjb.nl/duik-erin-voor-thuis kun je filmpjes, opdrachten en kleurplaten vinden die te maken hebben met het thema: Duik erin!

En.... er is iets te winnen! Maak een mooie tekening met stoepkrijt over het thema: Duik erin! Maak er een foto van, vermeld je naam, adres en in welke groep je zit en mail deze naar KBD. Giessenburg@gmail.com. Je hoort voor 31 oktober of je iets gewonnen hebt. Doe je best, want iedereen kan een winnaar zijn!



Gebedskalender

De nieuwe GEBEDSKALENDER ligt volgende week zondag 18 oktober in de kerk en in de Rank voor u en jou klaar. De kalender ligt ook in het boekwinkeltje en is te lezen op de site van de kerk.

Schroom niet om meerdere exemplaren mee te nemen ook voor andere geïnteresseerden. Voor het aanleveren van gebedspunten via de mail is het adres: annemarieverspuij@live.nl.

U kunt ook gebedspunten doorgeven door het te noteren in een schrift dat u kunt vinden bij de folders in de Rank.



Liturgie morgendienst

Psalm 118 : 1 (N.B.)

Votum en Groet

Gezang 293 : 1 + 2

Wetslezing

Psalm 86 : 4 (N.B.)

Gebed

Kindermoment

Op toonhoogte 484 – De Heer is mijn herder

Schriftlezing: Job 2

Psalm 89 : 1 (N.B.)

Preek

Psalm 56 : 5

Dankgebed

Psalm 73 : 12

Zegen

Collectemoment bij uitgang



Kinderlied – De Heer is mijn herder

De Heer is mijn herder

Hij is alles wat ik nodig heb

Hij brengt mij tot rust

en Hij geeft nieuwe kracht

Hij leidt mij steeds verder

op de juiste weg die ik moet gaan

De Heer is mijn herder

Al ga ik door een donker dal

Ik hoef niet bang te zijn

Ik weet dat U mij bij zult staan

U bent heel dicht bij

De Heer is mijn herder...



Want wat mij ook wordt aangedaan

U helpt mij telkens weer

U geeft mij wat ik nodig heb

en nog zoveel meer

Bridge

Uw goedheid en uw liefde, Heer

volgen mij altijd

En ik mag heel dicht bij U zijn

tot in eeuwigheid.

De Heer is mijn herder...

Liturgie avonddienst

In u weet ik wie ik ben - Hillsong

Votum en Groet

Luisterlied: Opw. 794 – No longer slave

Geloofsbelijdenis

Opw. 277 – Machtig God, sterke Rots

Gebed - Schriftlezing: Filippenzen 3 : 3 - 15

Psalm 89 : 7

Preek – 'Wees jezelf!'

Maar wie ben ik eigenlijk?

Opw. 589 – Ik wil juichen voor U

Dankgebed en voorbede

Opw. 767 - Familie

Zegen - Collectemoment bij uitgang



Waarom zou ik naar de kerk gaan?

De derde reden die dr. A.A. van Ruler geeft in zijn boek, is om de traditie voort te zetten. Traditie, dat is iets anders dan gewoonte. Gewoonte is iets persoonlijks. Traditie heeft te maken met de gemeenschap. Het is het besef van het staan op de schouders van het voorgelacht. Denk hierbij niet alleen aan je ouders die met jou bij de doopvont stonden, maar ook hun ouders en grootouders en overgrootouders en ... Mogen we teruggaan tot de tijd dat in onze contreien het Evangelie van Jezus Christus gebracht werd door Willibrord en Bonifatius en hun medewerkers? Het eeuwenoude kerkgebouw spreekt van deze geschiedenis. Een geschiedenis die wij door Gods genade mogen voortzetten.

Niet alleen voortzetten. Ook overleveren en doorgeven. Dat ook nieuwe geslachten horen van de werkelijkheid van de verlossing uit de macht van zonde en dood door Jezus Christus. **Wanneer wij de traditie niet voortzetten, dan kan het nageslacht dit niet meer doen.** Wij zijn de schakel tot de volgende generatie. De huidige apostelen. Uitgezonden om het Evangelie te verkondigen. We staan zagezegd in de apostolische traditie en wie deze traditie wil voortzetten, die zal naar de kerk komen. Om gevuld met de Heilige Geest vorm te geven aan het loven van God. Om door de kracht van de Heilige Geest een nieuwe generatie te begeleiden.

Agenda

13-10 Vrouwenbijbelstudie, 09.00 uur Rank

„ Gebedskring, 20.15 uur Kerk

14-10 Mannenvereniging, 09.45 uur Rank

15-10 Vrouwenbijbelstudie, 09.00 uur Rank

Input voor de nieuwsbrief? redactie@hervormdgiessenburg.nl

Nieuwsbrief digitaal ontvangen? nieuwsbrief@hervormdgiessenburg.nl

Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur

Bemoediging voor alle gemeenten

Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, De coronamaatregelen zijn deze week weer aangescherpt. Dat raakt de samenleving hard en het raakt ons ook als kerk. Het kerkelijk leven dat voorzichtig op gang kwam wordt nu opnieuw beperkt. Fysieke contacten, samen zingen, ontmoetingen in huis en in het kerkgebouw zijn weer aan banden gelegd, terwijl dat zo wezenlijk is voor ons kerk-zijn. Het is om moe en verdrietig van te worden - ook omdat een einde voorlopig niet in zicht is. Dit alles vraagt veel van ons. We worden in ons kerk-zijn teruggeworpen op dat waar het werkelijk op aankomt. In de eerste plaats is dat de levende God zelf. **We zijn niet aan onszelf overgeleverd, we leven niet in een zwijgzaam heelal, maar steeds opnieuw laat onze God van zich horen.**

Daarom luisteren we volhardend naar het Evangelie en leven we Christus tegemoet. De toekomst ligt in Gods handen. Tegelijkertijd beseffen we in deze dagen ook het grote belang van onderlinge gemeenschap. We blijven volhardend in geloof viereen door samen te komen en online verbonden te zijn. Langs allerlei wegen houden we contact. Laten we daarbij zorgzaam zijn voor elkaar en anderen door ons telkens af te vragen: wat kan ik vandaag betekenen voor de mensen die op mijn weg komen? En laten we in alles ook zorgzaam zijn voor onszelf. **Het gaat niet om de veelheid aan activiteiten, maar om betekenisvolle relaties.**

In alles wat in deze dagen op onze weg komt, weten we ons afhankelijk van Gods Geest. Om zijn leiding bidden wij: **Kom, Schepper Geest, ontsteek in ons het vuur van uw liefde. Houd ons vast, in Jezus' Naam.**

Laten we bidden:

- voor plaatselijke gemeenten, dat het geloof bewaard wordt en dat we zorgzaam zijn voor onszelf en elkaar.
- voor voorgangers en kerkenraden, dat zij de moed niet verliezen en kunnen volharden in viereen, gebed en de pastorale en diaconale zorg die nodig is
- voor onze regering om wijsheid, om te onderscheiden waar het op aan komt
- voor nabestaanden van mensen die getroffen zijn door het virus, om geduld en herstel voor degenen die nu ziek zijn
- voor mensen in de zorg en het onderwijs, om draagkracht

Namens de Generale Synode,
ds. Marco Batenburg, preses

V&T - Ontmoeting

Toon Hermans – cabaretier, zanger en kunstschilder. Én een heel knap dichter. Hij kon met weinig woorden véél zeggen. Een kleine proeve daarvan

Geef elkander hoop,
dan gaat alles goed,
geef elkander hoop,
als j' elkaar ontmoet.

is in de afbeelding af te lezen. Misschien is het een idee om tijdens het mannenontbijt enkele gedichten van Toons hand te lezen. Ontmoeting, dat is wel de rode draad die door die ochtend zal lopen. De vergadering samen met Rankbeheerder Daan leerde ons dat dit ook heel goed mogelijk is. Uiteraard met respect voor de omstandigheden in de samenleving waarin we met elkaar verkeren.

We kunnen ons voorstellen dat met name de ouderen / kwetsbaren onder ons wel graag mee doen, maar daarover twifelen. Daar hebben we iets op gevonden, namelijk de thuiservice. We maken dan in de Rank een lekker ontbijtje voor u klaar en bezorgen dat met plezier bij u thuis, mits woonachtig in Giessenburg. Zo kunt u er toch zo goed als mogelijk bij zijn! Het mannenontbijt, zaterdagmorgen 24 oktober van 08.00–09.30 uur. Deelnemen, of op afstand een eitje pellen? Welkom! Opgeven via e-mail

vt@hervormdgiessenburg.nl of een app/belletje naar 06-50235236

Gesprekskring: Na dit leven

Voorbij woensdagavond zijn we begonnen met de gesprekskring n.a.v. het boek "Na dit leven". De auteur beschrijft hierin een BDE, een bijna dood ervaring. In die periode mocht hij veel zien en meekrijgen van het leven na dit leven. Dr. Alexander heeft in zijn boek naar eigen zeggen het onzegbare (er zijn geen woorden voor) toch getracht op te schrijven. **Nu is het zo dat meer mensen zich aangemeld hebben dan momenteel redelijkerwijs in één groep passen. Er is gelegenheid om een tweede groep te vormen.** Als u belangstelling heeft dan verneem ik het graag. Het gaat om drie avondsessies waarbij we in het boek én in de Bijbel bladeren en de stof gezamenlijk overdenken. Aanmelden is noodzakelijk en kan middels een e-mail aan bert@pesselse.nl of een app/belletje naar 06-50235236

Kopij 'Zaaier' voor 2 weken

'De Zaaier' zal i.v.m. de herfstvakantie op vrijdag 23 oktober a.s. niet verschijnen. Wilt u hier rekening mee houden i.v.m. het aanleveren van kopij. Graag kopij uiterlijk maandagavond 12 oktober a.s. vóór 18.00 uur mailen naar zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstr. 8).

Input voor de nieuwsbrief? redactie@hervormdgiessenburg.nl

Nieuwsbrief digitaal ontvangen? nieuwsbrief@hervormdgiessenburg.nl

Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur



Kruiswoordpuzzel

Misschien weet je sommige antwoorden zo al. De antwoorden zitten in ieder geval verstoppt in de dienst. Bijvoorbeeld in de preek, de Schriftlezing of een psalm.



Horizontaal

4. Wat pakte Job om zich mee te krabben?
6. Job is vroom en ...?
8. Wat is Gods Woord volgens psalm 56?
9. Het eerste woord van het lied na de wetslezing
10. Welk gebouw wordt bedoeld in het eerste voorbeeld van de preek?
11. Uit welk bijbelboek komt de Schriftlezing
13. Wie kwamen er op bezoek bij Job?
15. Welke ziekte kreeg Job?
16. Hoe wordt God genoemd in gezang 293?

Verticaal

1. Welke sport wordt bedoeld aan het begin van de preek
2. hoe lang duurt Gods liefde
3. Wat is het vierde woord van de vierde regel van het lied na de Schriftlezing?
5. De Heere is mijn
7. Wat is het derde woord van gezang 293
12. Is het tweede lied een psalm of een gezang?
14. Waar eindigt de dienst mee?

Input voor de nieuwsbrief? redactie@hervormdgiessenburg.nl

Nieuwsbrief digitaal ontvangen? nieuwsbrief@hervormdgiessenburg.nl

Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur