



NIEUWSBRIEF 15 NOVEMBER 2020

Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland
Meer op hervormdgiessenburg.nl

Bij de diensten

In de **morgendienst** ds. J. Holtslag voor. Een avondmaalsdienst waarin geen avondmaal gevierd wordt. Het is onwerkelijk en niet zoals het hoort. Helaas wel de realiteit.

Toch hopen en bidden we dat onze ziel door de Heilige Geest

gesterkt wordt. De Schriftlezing is uit Job 19. Hier zegt Job onder andere dat zijn Verlosser leeft. Muzikale medewerking wordt verleend door Anneke van Genderen (orgel/piano), Eliseba van Zuthem (dwarsfluit), Marieke Kool & Willeke Faro (zang).

In de **avonddienst** gaat ds. M. Dubbelman voor en zullen we nadenken over de betekenis van het avondmaal n.a.v. 1 Korintiërs 11: 17-34. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Arjen de Hoop (orgel), Bart van Genderen (piano), Alise van Genderen (dwarsfluit), Lukas de Jong & Jo-Anne van Houweligen (zang).



Collecten

1. Diaconie (St. De Hoop)
2. Werk in plaatselijke gemeente

De opbrengst van de zendingsbussen is voor een activiteitenprogramma voor gehandicapte kinderen van hulporganisatie ALEH in Israël.

Adventskalender

Over enige tijd begint de Advent. U kunt deze kalender gratis aanvragen via www.Petrusprotestansekerk.nl of via een kaartje naar antwoordnummer 53019 3503 VB Utrecht.



Meeleven

- De afgelopen week heeft **dh. Arie van Noordennen** (Johan de kreijstraat 34, 3381 DG) een nieuwe knie gekregen. We zijn dankbaar dat de operatie goed is verlopen en bidden om een voorspoedig herstel.
- Sinds maandag 2 november verblijft **mw. Teuni Kooistra** (van Hardenbroekstraat 33, 3381 CB) in het Antonius ziekenhuis te Nieuwegein. Zij werd opgenomen met een ontsteking en bleek daarbij ook besmet te zijn met het coronavirus. De eerste week bleef haar gezondheidssituatie zeer zorgelijk, maar redelijk stabiel. Vanaf maandag 9 november werd duidelijk dat hier geen medische behandeling tegen opgewassen was. Zij is nu in de laatste fase van haar aardse leven gekomen. We bidden om Gods troost en nabijheid voor haar, haar man Charles en de (klein)kinderen.
- **Corrie Harrewijn** (Peursumseweg 27, 3381 KT) is maandag 9 november met spoed opgenomen op de intensive care afdeling van het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Daar werd duidelijk dat zij meerdere longembolieën bleek te hebben. We zijn dankbaar dat de behandelingen effectief zijn geweest en dat zij donderdag 12 november naar huis mocht om verder te herstellen. We wensen haar Gods zegen en kracht toe.
- **Mw. A. Harrewijn-Slob** (Doetseweg 16A, 3381KG) is maandag 9 november opgenomen in het Beatrixziekenhuis. Zij heeft daar onderzoeken ondergaan en medicijnen gekregen. We zijn dankbaar dat het beter gaat en zij mogelijk weer naar huis mag om verder te herstellen. We wensen haar Gods zegen en nabijheid toe.

Catechisatie

De mentorcatechese zal maandag en dinsdag opnieuw online plaats vinden. De afgelopen week hebben we positieve ervaringen op gedaan. Daarom hopen we dat we deze keer alle jongeren welkom mogen heten? Leg je Bijbel klaar en log in via de link die gestuurd wordt op WhatsApp

Waarom zou ik naar de kerk gaan?



Het achtste antwoord op de vraag begint Van Ruler met een anekdote. 'Aan een man die uit was geweest vroeg zijn vrouw: *Man, waar ben je geweest? Naar de kerk, ant-*

woordt de man. Waar had de dominee het over? Over de zonde. Wat zei hij daarvan? Dat het niet mocht.'

In de kerk gaat het over de zonde. Het is natuurlijk niet het enige onderwerp dat er ter sprake komt, maar het komt wel ter sprake. Misschien wel juist alleen in de kerk. Kan men buiten de kerk weet hebben van de zonde?

Als het in de kerk gaat over de zonde, dan betreft dit niet alleen de zonden van de afgelopen week of de zondigheid van de mens. **De kern is, dat een mens zondaar is.** De mens kan zonde doen en is met één zondige daad zondaar. **Let wel dat een christen niet beter is, dan een ander mens. Christenen zijn wel mensen die belijden dat zij fout geweest zijn en fout zijn.** Zij belijden schuld en daarvoor gaan zij naar de kerk. Hiermee doorgrondt een christen de bodem van zijn bestaan. Namelijk dat een mens als zondaar geboren wordt. Om tot die bodem te komen en om te vinden wat daar te vinden is – ook daarvoor gaan we naar de kerk.

Zo is de prediking er naast de bediening van Gods Woord ook om de mens aan zichzelf te ontdekken en tot het besef te komen dat hij naakt voor God staat. Als we tenminste daarvoor naar de kerk gaat. De mens die dit niet wil horen zal niet tot de bodem van het bestaan reiken. Wie wel luistert, gaat het erkennen en inzien en zal schuld belijden voor Gods aangezicht.

De zonde is niet het enige onderwerp in de kerk. Gelukkig niet. In de kerk is er ook genezing van deze ziekte-tot-de-dood. Daar is verzoening van de schuld en het ontvangen van heil. Alle reden om naar de kerk te gaan

Uitleg over instelling Heilig Avondmaal

Jezus Christus heeft ons het Avondmaal gegeven, zodat wij er met zekerheid op vertrouwen dat Gods diepe liefde en



blijvende trouw ook voor ons zijn. Daarom nam Hij in de nacht voor Zijn sterven het brood, dankte daarvoor, brak het, gaf het aan zijn discipelen en zei: "Neem, eet, dit is Mijn lichaam". En hij nam de beker wijn, dankte daarvoor en sprak: "Drink allen hieruit, deze beker wijn is het

teken van het nieuwe verbond en van Mijn bloed dat voor jullie en veel anderen zal vloeien om de zonden te vergeven".

Op deze manier bevestigt het Avondmaal, dat het offer dat Jezus Christus eenmaal heeft gebracht de enige basis is van onze hoop. Want door Zijn dood heeft Christus de boosheid en het oordeel van God over de zonde weggedragen, en heeft Hij de Heilige Geest, die ons vanbinnen levend maakt, aan ons gegeven. Doordat de Heilige Geest in ons woont, zijn wij werkelijk met Jezus Christus verbonden.

Door diezelfde Geest worden wij ook als ledematen van één lichaam als broers en zussen in liefde aan elkaar verbonden. Paulus wijst erop dat wij allemaal van hetzelfde brood eten en dezelfde wijn drinken, en zegt hierover: "Maakt de beker waarvoor wij God loven en danken ons niet één met het bloed van Christus? Maakt het brood dat wij breken ons niet één met het lichaam van Christus? Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood".

En dat wij samen één zijn, moet blijken uit wat we tegen elkaar zeggen en wat we voor elkaar doen.

Bovendien mogen we bij het vieren van het Avondmaal met groot verlangen uitkijken naar de terugkomst van Jezus Christus hier op aarde en naar de bruiloft van het Lam (dat is: Jezus Christus) en Zijn gemeente. Dan zal God Alles zijn, en in ons allen, en zal Zijn Koninkrijk volkomen zijn.

Liturgie morgendienst

Psalm 118 : 1 (N.B.)

Votum en groet

Psalm 34 : 7 (N.B.)

Gebed

Schriftlezing: **Job 19**

Psalm 43 : 5

Preek

Kleurrijk 125 / opwekking 263 – Er is een Verlosser

Verhaal voor de kinderen

Lied - Jezus is het licht der wereld

Lezing tweede gedeelte avondmaalsformulier

Luisterlied - U bent hier

Avondmaal / Lofzegging

Gezang 189 : 2 + 4

Dankgebed en voorbede

Psalm 68 : 10

Zegen / Collectemoment bij uitgang



Input voor de nieuwsbrief? redactie@hervormdgiessenburg.nl

Nieuwsbrief digitaal ontvangen? nieuwsbrief@hervormdgiessenburg.nl

Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur

Liturgie avonddienst

Gezang 14 : 1

Votum en Groet

Gezang 14 : 4 + 5

Geloofsbelijdenis

Psalm 98 : 2

Gebed

Schriftlezing: 1 Korintiërs 11 : 17 - 34

Gezang 75 : 2 + 3

Preek: het avondmaal

Kleurrijk 246 - Toon mijn liefde Dankgebed

Psalm 111 : 3 Zegen



Kleurrijk 246 – Aan de maaltijd

Aan de maaltijd wordt het stil,
als de Meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht
elk apart de voeten wast
en zegt:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.



**Toon mijn liefde aan de ander, dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.**

**Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.**

In de wereld wordt het stil, als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij, als je Mij gaat volgen.

Toon Mijn liefde...

Bij de preek in de avonddienst



In de avonddienst denken we na over het avondmaal dat gevierd werd in de jonge gemeente in Korinthe n.a.v. een brief van Paulus die hij rond het jaar 53 na Christus heeft geschreven. Het Korinthe van die tijd was vergelijkbaar

met Rotterdam in onze tijd. De stad had een enorme haven en er leefden verschillende culturen en godsdiensten door elkaar heen. Recent hebben archeologen een reconstructie gemaakt van hoe de stad er ongeveer uit heeft gezien.



De animatie is de moeite waard om te bekijken en je kunt je enigszins voorstellen hoe Paulus in die stad het evange-

lie heeft verkondigd.

<https://www.youtube.com/watch?v=dEHPfMlyLfc>

Vernieuwde catechismus

In Amerika is onlangs m.m.v. Tim Keller een nieuwe uitgave van de catechismus verschenen (The New City Catechism). Deze catechismus, die mede gebaseerd is op de Heidelbergse Catechismus, is inmiddels in het Nederlands vertaald en richt zich op kinderen én volwassenen. Er zijn 52 vragen en antwoorden waarvan de eerste vraag is: *"Wat is onze enige hoop in leven en sterven?"*

Het antwoord is: *"Dat wij niet onszelf, maar, met lichaam en ziel, beide in leven en sterven, God en onze Zaligmaker Jezus Christus toebehoren."*

Je kunt dagelijks of wekelijks een vraag persoonlijk (of met je gezinsgenoten) overdenken en bespreken. Er is ook een app beschikbaar en bij elke vraag staat een filmpje met toelichting.

Voor meer info: <https://newcitycatechismus.nl/>

In de avonddienst lezen we wat deze catechismus zegt over het Avondmaal:

Vraag 46: Wat is het Heilig Avondmaal?

Antwoord: Christus gaf alle christenen de opdracht het brood te eten en van de beker te drinken in dankbare herinnering aan Hem en Zijn dood. Met het Avondmaal vieren we de aanwezigheid van God in ons midden; het brengt ons in gemeenschap met God en met elkaar en onze ziel wordt gevoed en gekoesterd. Het wijst ook vooruit naar de dag waarop we met Christus zullen eten en drinken in Zijn Vaders koninkrijk.

Vraag 47: Voegt het Heilig Avondmaal iets toe aan het verzoenende werk van Christus?

Antwoord: Nee, Christus stierf eens voor altijd. Het Heilig Avondmaal is een verbondsmaaltijd om het verzoenende werk van Christus te vieren, zoals het ook een middel ter versterking van ons geloof is als we zien op Hem, en een voorproefje van het toekomstige feest. Maar degenen die deelnemen met verstokte harten, eten en drinken een oordeel over zichzelf.

Input voor de nieuwsbrief? redactie@hervormdgiessenburg.nl

Nieuwsbrief digitaal ontvangen? nieuwsbrief@hervormdgiessenburg.nl

Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur

Vanuit de kerkenraad – Gebruik De Rank

Afgelopen week is opnieuw gekeken naar de mogelijkheden van het gebruik van de Rank. In het overleg met de beheerders, kerkrentmeesters en de voorzitter van de kerkenraad is de veiligheid en het belang van de (jeugd)activiteiten voor de (geestelijke) betrokkenheid afgewogen. Die afweging geeft soms verschillen in beleving en ervaring. Daarin willen we zorgvuldig en respectvol met elkaar omgaan. Soms geeft het de nodige belasting en moeite. Met name ook bij de beheerders. Met elkaar willen we graag dat bijeenkomsten weer doorgaan met goede zorg voor veiligheid en betrokkenheid. Het aantal corona-besmettingen is verminderd. Zorgvuldigheid blijft wel geboden. Met als verwachting (hoop) dat de verzwaarde maatregelen van 3 november niet in sterke mate worden doorgezet, **wordt de Rank vanaf woensdag 17 november weer geopend voor alle activiteiten**. We gaan er daarbij vanuit dat georganiseerde bijeenkomsten voor de doelgroep vanaf 18 jaar mogen worden bezocht door maximaal 30 personen waarbij de deelnemers worden geregistreerd en de regels in acht worden genomen. Voor het naleven van de veiligheidsmaatregelen gaan we er vanuit dat ieder daar bewust op wil letten. De beheerders worden waar mogelijk en nodig ontlast door o.a. de inzet tijdens enkele avonden van vrijwilligers.

Een aanpassing is dat de crèche de eerstkomende weken alleen weer open is voor kinderen van ouders die de kerkdienst fysiek bijwonen.

We proberen druk verkeer in de Rank (de hal) te voorkomen. Daarom het verzoek op de drukke momenten (na de morgendienst e.d.) niet onnodig naar binnen te gaan of eerst te wachten tot de ruimte vrij is.

Voor alle activiteiten geldt verder dat er geen gebruik gemaakt wordt van de garderobe. Eventuele jassen etc. worden door de bezoekers meegenomen naar de zaal. Bij dit alles staat het uiteraard ieder vrij, evenals de clubs en verenigingen, om de afweging te maken om een samenkomst (een keer) over te slaan of alternatieve mogelijkheden te benutten, als er moeite is met de regelingen of niet voldaan kan worden aan de richtlijnen.

De mentorcatechisaties (13-17 jaar) voor aanstaande maandag en dinsdag zullen nog digitaal plaatsvinden. We zien uit naar en hopen op goede en opbouwende ontmoetingen met elkaar tot ons aller geestelijk welzijn.

Herinnering 'Zingen met Kerst'

Mis jij het samen zingen ook zo? Helaas gaat dat niet in de kerk, maar er zijn wel andere mogelijkheden om toch samen te zingen. Al nieuwsgierig?



Het idee is om samen met zoveel mogelijk gemeenteleden digitaal een lied op te nemen. We hebben gekozen voor het bekende kerstlied: **Licht in de nacht**. Je krijgt van tevoren via de app de muzikale begeleiding en de tekst toegestuurd. Je hebt dan zelf thuis de tijd om het lied te oefenen en vervolgens je zangkunsten op te nemen. Al deze opnames worden verzameld en samengevoegd tot één mooi geheel. Om een indruk te krijgen ga naar <https://nederlandzingt.eo.nl/artikel/2020/05/kerkmuren-verdwijnen-met-dit-lied-dat-is-wat-me-het-meest-enthousiast-maakt>

Het mooie is dat we dit initiatief samen met gemeenteleden uit de gereformeerde kerk doen. Het lied komt online en zal tijdens de kerstnachtdienst vertoond worden. Het belooft iets moois te worden!

Enthousiast? Geef je dan op door een mail te sturen naar lisette.van.wijnen@hotmail.com en geef je naam en mobiele nummer door. **Let op: opgeven kan nog tot zaterdag 21 november!** De kerstnachtdienstcommissie

Input voor de nieuwsbrief? redactie@hervormdgiessenburg.nl

Nieuwsbrief digitaal ontvangen? nieuwsbrief@hervormdgiessenburg.nl

Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur



Input voor de nieuwsbrief? redactie@hervormdgiessenburg.nl

Nieuwsbrief digitaal ontvangen? nieuwsbrief@hervormdgiessenburg.nl

Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur