



NIEUWSBRIEF 13 DECEMBER 2020

Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland

Meer op hervormdgiessenburg.nl

Bij de diensten – 3^e adventszondag

Vandaag is de 3e zondag van het kerkelijk jaar. In de **morgen-dienst** gaat ds. M. Dubbelman voor. We lezen Kolossenzen 3 : 18 – 4 : 1. waarin het gaat over slavernij. Het is een gedeelte dat

bij sommige mensen kan vragen oproepen (helemaal als je het met onze moderne ogen leest). Keurt Paulus slavernij nu goed en wat is de betekenis van dit gedeelte voor ons vandaag? Muzikale medewerking wordt verleend door Scott Baks (orgel/piano), Naomi de Jong (dwarsfluit), Jo-Anne v. Houwelingen & Daniël Holtslag (zang).

De **avonddienst** wordt geleid door ds. B.F. Bakelaar uit Krimpen aan de Lek. De schriftlezing is Romeinen 15 : 1 – 14. De muzikale begeleiding is in handen van Robert van Eijl (orgel / piano), Maureen van Pelt (dwarsfluit), Anne-Marie Meerkerk & Miranda Romeijn (zang).



Collecten

1. Diaconie
2. Werk in de plaatselijke gemeente
3. Inventaris en onderhoud gebouwen

De opbrengst van de zendingsbussen is voor een activiteitenprogramma voor gehandicapte kinderen van hulporganisatie ALEH in Israël.

Bedankt

- Heel hartelijk bedankt voor het medeleven dat we hebben ervaren tijdens het verblijf en thuiskomst uit het ziekenhuis. De vele kaarten en/of digitale wensen hebben ons bemoedigd en goed gedaan en we weten dat God ons nabij is. Bedankt! **Bas de Hoop**
- We zijn verrast met zo veel kaarten voor ons 25-jarig huwelijksjubileum. Heel hartelijk bedankt! **Wout en Marja de Bruin**

Agenda

04-12 t/m 14-12 Inzameling voedselbank

15-12 Break in de week, 19.15 uur Online

18-12 Collectebonnenverkoop, 18.30 - 20.00 uur Rank

Meeleven

***Mw. M. den Haan-Egas** (Kerkhoflaan 6) heeft Corona gehad en verblijft al enkele weken in het Nieuwe Gasthuis te Gorinchem om te herstellen. Haar adres is: Het Gasthuis, Afdeling Revalidatie & Herstel (k. 32), Banneweg 61, 4204 AA Gorinchem. We wensen haar Gods zegen en kracht toe.

*De afgelopen week is **Johannes van der Leer** (Juliana van Stolberglaan 21, 3381 AN) zodanig op zijn elleboog terecht gekomen, dat deze verbrijzeld is. Johannes is inmiddels geopereerd, maar tussen kerst en oud en nieuw zal waarschijnlijk een tweede operatie plaatsvinden om het geheel te herstellen. We bidden dat alles goed mag verlopen en wensen Johannes en Martine Gods zegen en nabijheid toe.

Overleden

Vrijdag 11 december is in de leeftijd van 100 jaar overleden **Adrie (Marrigje Andrisa) van Weelden - van 't Hoog**. Zij woonde in de Lange Wei (Rembrandthof 85, kamer 169). Sinds 30 augustus 1981 was zij weduwe van Gijs van Weelden. Vrijdag 18 december zal voorafgaande aan de begrafenis op de algemene begraafplaats aan de C.M. van Houwelingenweg de rouwdienst plaatsvinden in de Rank om 10.30 uur. In de komende Zaaier zult u een in memoriam aantreffen.

Zondagsschool

Ha jongens en meiden! Vandaag oefenen we voor de **laatste keer voor de kerstdienst**. Dit keer staat alles in de kerk zoals dat tijdens de kerstdienst ook zal zijn. We starten in de Rank met wat drinken en een koek. We openen heel kort in zaal 1 en gaan dan zo snel mogelijk met onze eigen groep naar de kerk. We zien jullie straks! Groetjes van de leiding van de zondagsschool!



Collectebonnen

Op 18 december is er weer een collectebonnenverkoop in de Rank. Ook is het dan mogelijk om collectebonnen in te leveren. Zoals gebruikelijk van 18.30 – 20.00 uur.

Verbonden door het licht

Dit jaar kunnen we minimaal bij elkaar komen in de kerstnacht. Daarom nodigen we u uit, om als teken van verbondenheid, een brandende kaars voor het raam te plaatsen tijdens de kerstnachtdienst.



Niet alleen

Ook de komende tijd worden we duidelijk opgeroepen om contacten te beperken. Het samenkomen met anderen is lastiger. Maar we willen ook tegengaan dat ieder alleen blijft. Juist ook in de periode van kerst kan er behoefte zijn aan contact en ontmoeting. We denken aan ouderen, alleengaanden of mensen met een beperking. Tijdens de kerstdagen was er de laatste jaren in De Rank een "Open Huis" voor alle belangstellenden die het prettig vonden om tijdens deze dagen anderen te ontmoeten. Een praatje te maken, iets van kerst met elkaar te beleven, een spelletje te doen of een lekker hapje met elkaar te delen. Dit jaar moeten we de ontmoeting in wat groter verband achterwege laten en gaat het Open Huis in De Rank niet door. We mogen nog steeds bijeenkomen met enkele anderen.



Vanaf nu is aanmelding mogelijk!

Start
6-12-2020

Aanmelding kan via
vriendendiensthggnk@gmail.com

De vriendendienst is al een mooi initiatief om iets met elkaar samen te doen en naar de kerkdienst te luisteren. Graag ook een extra oproep om aan anderen te denken die het misschien op prijs stellen, om juist in deze tijd iets samen te doen. Naar wie kan je toegaan of wie kan je uitnodigen om samen te eten of gezellig bijeen te zijn? Van harte aanbevolen.

Jong de talenten, oud de centen

In Nederland zou geen kind in armoede hoeven leven en wat mooi dat we ons hier als gemeente samen voor inzetten! Inmiddels hebben velen van jullie de weg naar



www.wijzijnhg.nl al weten te vinden en zijn er voor een mooi aantal acties al kopers gevonden!

Vanwege het grote enthousiasme van onze jongeren - er zijn inmiddels 90 acties ingediend - zijn we nog op zoek naar veel meer kopers! Dus bent u voor de kerstdagen nog op zoek naar een lekkere taart of maaltijd; zoekt u nog wat klussers voor in of om het huis; wilt u het nieuwe jaar sportief beginnen of alvast een weekendje camping Slingeland in de agenda zetten, ga dan naar de website en schrijf u in! Wat zou het mooi zijn als we er met elkaar voor zorgen dat alle acties die onze jongeren hebben ingediend een koper vinden!

Waarom zou ik naar de kerk gaan?

Je hoort bij je familie en bij je klasgenoten. Je maakt deel uit van je voetbalteam en van je dorp. Haast als vanzelf word je ingelijfd. Ook ingelijfd in de gemeente. In de gemeenschap der heiligen. Maar dit is niet het eerste en het ultieme. **Het eerste is de gemeenschap met Christus.** Hij is de Middelaar. God de Zoon in het menselijk vlees. Hij heeft daarin de verzoening van de schuld van de zonde te weeggebracht. Hij heeft daarin ook de overwinning op de dood behaald. **In Hem moeten wij ingelijfd worden.** In Hemzelf zijn. Dit is een ongehoord groot mysterie. Maar door het geloof zijn wij met hem verenigd en met Hem een eenheid.

Hoe komt deze inlijving tot stand? Het is een proces waarbij de Heilige Geest het geloof werkt. **Dit gebeurt in de ontmoeting. In de kerk ontmoeten Christus en de gemeente elkaar, zoals een bruidegom en de bruid elkaar ontmoeten.** Om elkaar te leren kennen. Om antwoord te geven op het huwelijksaanzoek dat Christus doet. In de preek vraagt God om de hand van de mens.

Maar zoals op het huwelijksaanzoek de verloving, de trouwdag, de huwelijksnacht en het huwelijk volgt, zo is er ook een vervolg aan het huwelijksaanzoek dat God in Jezus Christus doet. De Heilige Doop wijst hier naar. In de doop worden we ingelijfd. In de doop begint de gemeenschap met Christus. Hoe bijzonder trouwens dat velen van ons dit ondergaan hebben bij de eerste kerkgang. Toen we als baby naar de kerk gebracht werden.

Input voor de nieuwsbrief? redactie@hervormdgiessenburg.nl

Nieuwsbrief digitaal ontvangen? nieuwsbrief@hervormdgiessenburg.nl

Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur.

Liturgie morgendienst

Gezang 138 : 1

Votum en Groet

Psalm 24 : 4 + 5

Wetslezing

Psalm 81 : 7 + 8 + 9 (N.B.)

Gebed

Kindermoment

Schriftlezing: **Kolossenzen 3 : 18 – 4 : 1**

Kleurrijk 52 - Heel gewoon

Preek: Slaven en meesters

Kleurrijk 127 - U maakt ons een

Dankgebed

Psalm 72 : 2

Zegen

Collectemoment bij uitgang



Liturgie avonddienst

Psalm 126 : 1

Votum en Groet

Gezang 126 : 1 en 2

Geloofsbelijdenis

Psalm 117

Gebed

Schriftlezing - **Romeinen 15 : 1 - 14**

Psalm 69 : 3 (NB)

Preek - Romeinen 15: 4

Opw. 378 : 1 t/m 5

Dankgebed en voorbeden

Gezang 252 : 1 + 3 + 4

Zegen

Collectemoment bij uitgang



Kleurrijk 52 - Heel gewoon

Heel gewoon, heel gewoon.

Niemand had 't zo verwacht.

Geen paleis of 'n dure woning,
wie had dat ooit gedacht.

Door te worden als 'n kind
heel eenvoudig,
door te worden als 'n kind
heel klein,
kon Hij onze Koning worden,
kon Hij de Redder zijn.



Tekst & muziek: Harry Govers
© Small Stone Media

Ik wil jou van harte dienen

Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.



Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

Ik zal Christus' licht ontsteken,
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken,
waar je hart naar heeft verlangd.

Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen,
tot de reis ten einde is.

Dan zal het volmaakte komen,
als wij zingend voor hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.

Kleurrijk 127: U maakt ons een

U maakt ons één.

U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U. (2x)

Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin. (2x)



Ned. tekst: JmeD
© Small Stone Media

Input voor de nieuwsbrief? redactie@hervormdgiessenburg.nl

Nieuwsbrief digitaal ontvangen? nieuwsbrief@hervormdgiessenburg.nl

Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur.

Opbrengt collecte Kerk in Actie

De opbrengst van de huis aan huis collecte van Kerk in Actie in Giessenburg heeft het mooie bedrag van € 2065 opgebracht. Het geld is bestemd voor hulp aan vluchtelingkinderen in Griekenland. Gevers en collectanten heel hartelijk bedankt!

Break in de week

We bedanken de gebedskring voor het verzorgen van de opname die voorbij woensdag is uitgezonden. Vooral dank voor hun gebeden. Voor ons als gemeente, voor mensen veraf. Het "lees je Bijbel, bid elke dag" klinkt velen van ons bekend in de oren. Mooi als we dat, naar voorbeeld van de gebedskring, in ons eigen leven toepassen.

Komende woensdag kijken we zowel terug, als ook vooruit. Terugkijken doen we samen met Wim van Wijngaarden in museum het Regthuys. Wat heeft hij veel creatieve producties op zijn naam staan! Vaak is er een verbinding met geloof en kerk. Zoals bij de vele kerstpamfletten die hij voor de kerstnachtsdiensten heeft uitgewerkt. Met Peter den Dikken maken we aan de hand van één van de 'verbeeldingen' een verdiepingsslag n.a.v. het thema "een nieuwe koning". Kijk en luister mee vanaf woensdagavond 19.15 uur. Welkom!



Doolhof – bij de morgendienst

De brief brengen: Onesimus moet de brief van Paulus brengen naar Kolosse en Filemon. Dat is een hele lange weg. Kun jij hem de weg wijzen?



Input voor de nieuwsbrief? redactie@hervormdgiessenburg.nl

Nieuwsbrief digitaal ontvangen? nieuwsbrief@hervormdgiessenburg.nl

Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur.

Actie Cirkel 2020

De laatste update t/m 1e week december. Met elkaar hebben we de laatste weken meer dan €22.000 in diverse vormen bijgedragen. Het zorgt voor dankbaarheid dat ook hierin ons samen gemeente zijn tot uiting komt. Gaan we de cirkel rondkrijgen?



Perenplukactie

Door inzet van de Jan de Jong, die in oktober mee heeft geholpen met peren plukken is er € 1096 binnen gekomen als gift. Een prachtig initiatief. Dank voor het werk, Jan, en voor het mooie bedrag.

Inleveren kopij 'Zaaier'

De laatste 'Zaaier' van het jaar 2020 zal volgende week, vrijdag 18 december a.s., verschijnen. De eerste 'Zaaier' van het nieuwe jaar zal op vrijdag 8 januari 2021 uit komen. Wilt u hier rekening mee houden met betrekking tot het aanleveren van kopij? Deze graag uiterlijk maandag 14 december a.s. vóór 18.00 uur mailen naar zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Kleurplaat: Tijdens het kindermoment wordt verteld over Onesimus. De slaaf die wegliep bij zijn meester Philemon. Dit was vroeger heel erg en een reden om een slaaf te doden. Paulus geeft Onesimus de opdracht om weer terug te gaan naar zijn meester en schrijft een brief voor Philemon om hem weer te ontvangen en goed voor hem te zijn. Hieronder zie je Onesimus weer terugkeren met de brief van Paulus naar Philemon.

PAULUS

ONESIMUS

PHILEMON



Volg de lijntjes. Dan vind je de naam van een man die gevangen zit en een brief schrijft aan Philemon en de gemeente van Kolosse.

Paulus schrijft aan Philemon dat hij goed moet zijn voor zijn slaaf Onesimus, want in de kerk eten zij samen aan dezelfde tafel. Vul de punten in en je ziet wat ze eten en drinken. Kun jij het ook mooi inkleuren?