



NIJWSBRIEF 24 JANUARI 2021

Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland
Meer op hervormdgiessenburg.nl

Bij de diensten

In de **morgendienst**, waarin ds. J. Holtslag voor gaat, is de kernvraag: Wie is Jezus. Vanuit Johannes 5 : 16 - 30 gaat het dan over God de Vader en God de Zoon. Een boeiend bijbelgedeelte. Uit het Oude Testament lezen we 2 Koningen 4:34-37. Muzikale medewerking wordt verleend door Leen Donk (orgel), Martin Klop (piano), Julia & Jorieke Dubbelman (zang).

De **avonddienst** wordt geleid door ds. M. Dubbelman. We lezen over de doop en verzoeking van Jezus in de woestijn in Mattheüs 3: 13 – 4: 11. De muzikale begeleiding is in handen van Anneke van Genderen (orgel/piano), Annelise Dijksman (zang).



Collecten

1. Diaconie (SZOS)
2. Werk in plaatselijke gemeente

De opbrengst van de zendingsbussen is voor het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte.

Huwelijksjubileum

Dinsdag 26 januari is het 25 jaar geleden dat **Lo en Annelies Boer** (Prins Bernhardlaan 3, 3381 AV) elkaar het ja-woord gaven. Met dit jubileum willen we jullie en Adries en Julia en Marijn van harte feliciteren. Gods zegen en nabijheid wensen we jullie toe op jullie verdere levensweg.



Meeleven

- **Mw. Joke Vos-van Beuzekom** (Wilhelminalaan 86, 3381 BR) verblijft nog in Het Beatrixziekenhuis (k. 434). Er zijn verbeteringen, maar tegelijkertijd is er ook nog veel onzekerheid over haar gezondheid. We bidden om zegen en kracht.
- Ook leven we mee met **Dhr. Willem Bakker** (Emmalaan 17, 3381 AJ) die in De Hoogstraat Revalidatie (Rembrandtkade 10, 3583 TM Utrecht) werkt aan zijn revalidatie als gevolg van het Guillain Barré Syndroom. We hopen en bidden dat de revalidatie goed en voorspoedig mag verlopen.

Meeleven

- Onlangs is duidelijk geworden dat **dhr. Jaap Muilwijk** (Dorpsstraat 16, 3381 AG) darmkanker heeft. Afgelopen vrijdag, 22 januari, is hij begonnen met een traject van chemokuren en bestralingen dat naar verwachting vijf weken zal duren. De bestralingen vinden plaats in Dordrecht. We bidden om Gods zegen over de behandelingen en we wensen Jaap en zijn vrouw Atie Gods kracht en rust toe.
- **Mw. W. van Beuzekom-aan de Wiel** (Doetse Vliet 22, 3381 HB) heeft sinds begin december problemen met haar gezondheid. Na kerst is zij opgenomen in het ziekenhuis te Dordrecht voor onderzoek. Vorige week bleek ook dat zij besmet is met het corona-virus, maar gelukkig heeft zij tot nu toe milde klachten. Haar adres is op dit moment: Parkstaete, Afdeling 4, Albert Schweitzerplaats 3, 3318 AS Dordrecht. We bidden om Gods zegen en genezing voor haar.
- **Mw. Dirma Bood-de Groot** (Doetseweg 16, 3381 KG) moest begin december worden opgenomen in het ziekenhuis te Gorinchem. Zij bleek een geperforeerde galblaas te hebben en dit veroorzaakte allerlei inwendige ontstekingen. Gelukkig kon zij hiervoor behandeld worden en nadat de ontstekingen voldoende tot rust zouden zijn gekomen, zou er een afsluitende operatie plaatsvinden waarbij haar galblaas verwijderd wordt. In eerste instantie stond deze gepland voor komende maandag, maar deze is vanwege drukte in het ziekenhuis verplaatst naar woensdag 27 januari. We bidden om Gods zegen over de operatie en wensen haar Gods zegen toe bij het herstel.

Overleden

Zaterdag 16 januari overleed **mw. Teuni den Hartog-Walraven** (Dorpsstraat 82, 3381 AH). Zij werd geboren en groeide op in Hardinxveld-Giessendam. In 1958 kwam zij naar Giessenburg toen zij trouwde met Nico den Hartog. Hij had een houtverwerkingsbedrijf in het centrum van Giessenburg. In 1998 overleed haar man en moest zij alleen verder. Donderdag 14 januari werd zij ziek en enkele dagen later is zij overleden in de leeftijd van 92 jaar. Afgelopen zaterdag 23 januari heeft de uitvaart in besloten kring plaatsgevonden. Na een samenkomst in de Til, hebben we haar begraven op de oude begraafplaats aan de Kerkweg. We wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen en verdere familie Gods troost en kracht toe.

Collecte mentorcatechese



Onlangs zagen we weer beelden van de situatie in kamp Moria op Lesbos. Mensonterend om zo mensen, waaronder kinderen op te vangen. Het was in september toen een van de jongeren

met het idee kwam om het zendingsbusje dit jaar voor de kinderen van Moria te bestemmen. Maar door de online-catechisatie blijft het busje leeg en om de jongeren nu een tikkie te sturen is ook zo wat. Daarom dacht ik: misschien hebben de ouders van de catechisanten wel een goed idee. Bijvoorbeeld elke week iets opzij leggen.

Break in de week - Vrouwenbijbelstudie

Met behulp van het boekje 'Elisa – Dichter bij God' hebben we het leven van Elisa bestudeerd. Het waren acht mooie en leerzame Bijbelstudieochtenden. Ds. Dubbelman heeft ons tijdens deze studie begeleid en ons veel achtergrondinformatie gegeven. Toch bleven er nog wat vragen over en het was de bedoeling om die in een extra



studiemorgen met ds. Dubbelman te bespreken. Maar helaas..., ook deze geplande morgen werd steeds verder doorgeschoven. Daarom hebben we nu bedacht om gebruik te maken van 'Break in de week'. Deze 'Break in de week' belooft een leerzame Bijbelstudie te worden voor iedereen. Het is een samenvatting van onze studie over Elisa en ds. Dubbelman zal ingaan op de vragen die tijdens de Bijbelstudieochtenden naar voren kwamen. De uitzending over Elisa is woensdag 27 januari te zien bij 'Break in de week' – Via YouTube: WijzijnHG en begint om 19.15 uur, maar op een later moment terugkijken kan natuurlijk ook.

Agenda

27-01 Break in de week, 19.15 uur - online
Vrouwenbijbelstudie i.s.m. ds. Dubbelman
Thema: de profeet Elisa

Waarom zou ik naar de kerk gaan?

Vindt u de kerkgang een feest? Jongeren zullen dat waarschijnlijk niet gelijk beamen. Maar feest vieren is de kerk niet vreemd. Als kerk vieren we het feest van het heil, dat in de geschiedenis verschenen is, waaraan wij deel hebben gekregen en waardoor wij nu voor tijd en eeuwigheid behouden zijn.

Dit feest vindt z'n oorsprong in de belijdenis van Petrus. Hij riep uit: "U bent de Christus, de



Zoon van de levende God". Een ontdekking die God de Vader hem gegeven heeft. Al moest het heil nog bewerkt worden. Dit gebeurde toen Christus het aan het kruis volbracht had. Alles is door dit volbrachte werk feestelijk geworden. De kerk is de gemeenschap met dit volbrachte werk, de gemeenschap van mensen die uit dit volbrachte werk leven en er op sterven.

Iets dat werkelijkheid werd op de derde dag in de opstanding van de Heere Jezus. De Heere is waarlijk opgestaan en Hij is door Petrus gezien. Ook de dood is overwonnen. Het eeuwige leven is verschenen in de tijd. Zo is de kerk de gemeenschap van het eeuwige leven. Iets dat we zondag na zondag vieren. Iedere zondag is een Paasfeest in het klein.

Maar al snel heeft de christenheid de behoefte gevoeld dat feest ook nog eens een keer apart te vieren. Zo heeft het Paasfeest een plek in de kerk gekregen. Niet lang daarna kregen ook de andere feesten een plaats op de kalender. Hemelvaart en Pinksteren en natuurlijk ook Kerst.

Waarom zou ik naar de kerk gaan? Om het kerkelijk jaar mee te maken. Dit is goed en wezenlijk. Want hierdoor ervaren we dat de kerkelijke feesten een historische realiteit zijn. Het is in de geschiedenis verschenen. In het bijzonder in de persoon van Jezus Christus. Daarom staat Hij centraal. God die mens geworden is.

Doordat de Heere Jezus centraal staat, beseffen we dat al de feesten bij elkaar horen. Pasen kan niet zonder Kerst en Pinksteren niet zonder de hemelvaart van Jezus. Het is iets dat we telkens weer hebben te beseffen, maar waarvan het goed is om door het jaar heen de verschillende aspecten te benadrukken. In de kerkdienst mag dit gebeuren. Daarom is het goed om gezamenlijk naar de kerk te gaan om het kerkelijk jaar mee te maken.

Input voor de nieuwsbrief? redactie@hervormdgiessenburg.nl

Nieuwsbrief digitaal ontvangen? nieuwsbrief@hervormdgiessenburg.nl

Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur

Liturgie morgendienst

Gezang 330 : 1

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 36 : 2 (N.B.)

Wetslezing

Psalm 16 : 4 (N.B.)

Gebed

Schriftlezing: **2 Koningen 4:34-37 en Johannes 5:17-30**

Psalm 89 : 19

Preek - Wie is Jezus?

Kleurrijk 134 – Heer, ik prijs Uw grote Naam

Dankgebed en voorbede

Collecte

Kleurrijk 158 : 3 – Zou ik nog vrezen

Zegen



Liturgie avonddienst

Psalm 98 : 2 (N.B.)

Stil gebed

Votum & Groet

Psalm 42 : 3

Geloofsbelijdenis

Gezang 290 : 1 + 2 + 3 + 5

Gebed

Schriftlezing: **Matteus 3 : 13 – 17 en 4 : 1 - 11**

Kleurrijk Psalm 2

Preek

Kleurrijk 185 Doop-Sela

Dankgebed

Collecte

Psalm 97 : 7

Zegen



Kleurrijk 134 Heer, ik prijs Uw grote Naam

Heer, ik prijs uw grote naam,
Heel mijn hart wil ik U geven,
want U bent de weg gegaan,
die mij redding bracht en leven.

U daalde neer van uw troon
om mens te zijn.

Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn.

Van het kruis naar het graf,
uit het graf weer opgestaan

Heer, ik prijs uw grote naam.



Kleurrijk Psalm 2

1. Wat willen al die wereldleiders toch
met al hun plannen
en hun dwaze dromen?
Ze voeren overleg
om door bedrog
van God en zijn gezalfde
los te komen.

Dan lacht de HEER vanuit zijn hemelwoning;
Hij spreekt tot hen met goddelijke spot:
'Ik ben de HEER en mijn gezalfde koning
regeert in Sion, op de berg van God.'



Kleurrijk 158 : 3 – Zou ik nog vrezen

3. Zou ik nog vrezen,
nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen,
die mij vrede geeft?
In zijn god'lijk wezen
is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.



2. Hij sprak tot Mij en kondigde dit af:
'Jij bent mijn zoon; Ik geef aan jou het leven.
Bedwing de volken met een sterke staf;
Ik heb hen aan jou in bezit gegeven.'
Heersers, wees wijs: je moet de HEER gaan eren.
Kniel voor de zoon en luister naar zijn stem.
Hij zal je anders in zijn vuur verteren.
Je bent pas veilig als je schuilt bij Hem.

Kleurrijk 185 Doop - Sela

In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons
niet veranderd is.



Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus' weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil'ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop
dat ons leven bij U veilig is.
Dat ons leven bij U veilig is.

Vanuit de kerkenraad

Coronabezinning

De zorgen rondom de coronabesmetting blijven sterk aanwezig en houden ons bezig. We worstelen er mee. Juist omdat we zo gewend waren om te denken dat alles/ons leven perfect moet zijn en maakbaar is. In ons (kerkelijk) leven, in de politiek en in de inrichting van onze maatschappij. Het treft nog meer dat we in de Bijbel en met name ook in de Psalmen, merken dat er sprake is van ellende, nood en bedreiging.

Een aantal predikanten schreven een bijdrage voor het boekje "**Als het leven kantelt**", over Psalmen in coronatijd. Met o.a. de vraag: "Waar is God in dit alles te vinden?"

In de Psalmen proef je de nood en het schreeuwen naar God. En tegelijkertijd: "U bent mijn herder, op U vertrouw ik en u bent mijn rots!" Bij elk hoofdstuk is een gebed of gedicht opgenomen. Dit gebed geeft een weergave van ons bidden in deze tijd:

*O God,
er is een vreemde soort van
storm opgestoken in de wereld.
We zien hem niet, maar toch doet
hij zijn vernietigend werk.
Bomen blijven staan, dakpannen
blijven liggen,
alleen de mensen vallen om.
Het is beangstigend om met zo'n ongreepbare vijand te
maken te hebben.
En dan is het eerste wat we willen:
onzelf en onze liefsten veilig stellen,
overleven.
Terwijl het juist nu de uitdaging is om met U te leven,
in vertrouwen op de betekenis van Uw naam:
"Ik zal er zijn." Daarom bidden wij: Heer ontferm U.*



De (kerk)dienst gaat door

Er blijft de vrijheid het Evangelie te horen, Zijn Licht te ontvangen en door te geven. Alle diensten worden uitgezonden en kunnen we rechtstreeks ontvangen.

We horen het Woord, er is het gebed en er zijn de Psalmen en liederen. Naast de verkondiging hebben de voorbede, het smeken, de aanbidding en de lof een essentiële plek.

Wat het zingen betreft gelden de komende weken extra beperkingen in het kerkgebouw. De begeleiding blijft. Wel in bescheiden mate. De blaasinstrumenten blijven nu achterwege. We zingen met twee zangers uit één bubbel of eventueel met één voorzanger. De lof en het gebed blijven klinken. God spreekt door Zijn Woord en dienstknechten en we ontvangen Zijn zegen.

Van harte opgeroepen om zo verbonden te blijven.



Input voor de nieuwsbrief? redactie@hervormdgiessenburg.nl

Nieuwsbrief digitaal ontvangen? nieuwsbrief@hervormdgiessenburg.nl

Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur

VALENTIJNEVENT vrouwenconferentie

Heb jij ook zo'n zin om weer eens naar een vrouwendag te gaan? Na alle uitgestelde en geannuleerde events van het afgelopen jaar komen wij met een geheel vernieuwd concept: 😊 Een online VALENTIJN vrouwenconferentie op dinsdagavond 9 februari van 19.30-22.00 uur.

Het thema van deze avond is: **In vrijheid liefhebben én geliefd zijn.** ❤️ Klinkt dat niet fantastisch? Ervaar jij dat op dit moment, of is de werkelijkheid soms wellicht weerbarstiger? Waar liggen de sleutels tot die vrijheid en hoe pas je die toe in je leven? Hoe kun je samen (meer) toewerken naar emotionele intimiteit en daarbij ook op het gebied van seksualiteit nóg meer liefde ervaren? En hoe overwin je bepaalde uitdagingen die je tegenkomt in je relatie? Juist ook met God? Zo maar een greep van kwetsbare thema's waar je tijdens het online event in geïnspireerd gaat worden door de sprekersters. Allemaal vrouwen zoals jij en ik, met allemaal ons eigen verhaal. Een verhaal van kracht, liefde, vrijheid, worstelingen, uitdagingen en getuigenissen. Ben jij erbij?

Tijdens deze avond komen onder andere de volgende inspirerende sprekers aan het woord: 🔥

Cocky Drost, Minella van Bergeijk, Winette Hubregtse Tessa van Olst, Laura Pelger, Jorien Ouweneel.

Tevens wordt tijdens dit event live muziek verzorgd. Dit VALENTIJN event is online toegankelijk. Een uitgelezen kans om zelf of samen met je vriendin of (schoon)zus thuis op de bank deze mooie lezingen te volgen en van prachtige live muziek te genieten. 🍰🍰🌸

Om in het bezit te komen van een ticket inclusief onze goedgevulde goodiebag, kun je een ticket kopen op www.valentijnevent.nl.

Ik ben er voor jou!



Op weg naar Pasen.

Dit is de titel van de veertigdagentijdkalender 2021. Deze wordt beschikbaar gesteld vanuit de Protestantse Kerk. De kalender hoort bij Petrus, het magazine met verhalen over geloof, hoop en liefde.

De veertigdagentijd vanaf 17 februari tot 4 april is een tijd van bezinning. We staan stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is. Als ultieme daad gaf Jezus zijn leven en stond Hij op uit de dood. Daar-

mee liet Hij ons zien: "Ik ben er voor jou!" Daaruit mogen wij leven. De hoop willen we doorgeven. En we mogen er ook zijn voor anderen. Er zijn genoeg mensen die wachten op een warm woord, een goede daad en een beetje barmhartigheid.

De 40-dagenkalender neemt ons mee op weg naar Pasen. Voor iedere dag is er een bijbeltekst, een vraag om over na te denken, afgewisseld met een vastentip, gedicht, lied of quote. Zo komen we iedere dag een stapje dichterbij het paasfeest.

Zeven werken van barmhartigheid. Zie Mattheus 25: 25, 26. In de 40-dagenkalender wordt iedere week een werk van barmhartigheid (van KerkinActie) gekoppeld. Dat kan worden ondersteund.

Als kerk en diaconie willen we in de 40-dagentijd wekelijks ergens aandacht op vestigen. Juist ook in onze eigen omgeving of waar we zelf op betrokken (willen) zijn. In de Nieuwsbrief, op de site en via de sociale media nemen we u en jou er graag in mee. Wellicht komt het terug in de diensten en mogelijk bij **Break in de week** en **Fun2talk**. In de eerste week gaat het om zorg voor gevangenen. Dan zullen we de Paaskaartenactie voor gevangenen houden. Zoals we ook vorig jaar deden. Begin maart komt er een attentie-actie naar de 70+ leden. De jeugd kan eveneens haar bijdrage geven. Nadere info in volgende berichten.

Bestel 40-dagenkalender

De kalender "*Ik ben er voor jou!*" is voor ieder te verkrijgen. Het zou mooi zijn als u/jij die zelf bestelt en gaat gebruiken. Dat raden we van harte aan. Bekijk [hier het inkijkexemplaar](#).



De bestelling kan als volgt:

1. Ga digitaal naar [veertigdagentijdkalender](#). Daar kunt u zo een exemplaar bestellen en wordt deze (gratis) opgestuurd als u/jij de adresgegevens invult. Doe dit direct, voordat de exemplaren op zijn.
2. Je kunt op dezelfde plaats de digitale versie aanvragen door het volgende aan te geven: - *Ja, ik abonneer me per e-mail op de online veertigdagentijdkalender van Petrus (17 februari - 4 april)*. Dan krijg je de kalender dus digitaal.
3. Als dit erg lastig is of beter uitkomt dan kunt u de bestelling doorgeven aan de diaconie met naam en adres en dan wordt de kalender thuis bezorgd. Mail naar diaconie@hervormdgiessenburg.nl of bel 06-12 76 21 00. We hebben een aantal exemplaren op voorraad.

Input voor de nieuwsbrief? redactie@hervormdgiessenburg.nl

Nieuwsbrief digitaal ontvangen? nieuwsbrief@hervormdgiessenburg.nl

Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur



Input voor de nieuwsbrief? redactie@hervormdgiessenburg.nl

Nieuwsbrief digitaal ontvangen? nieuwsbrief@hervormdgiessenburg.nl

Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur