



NIEUWSBRIEF 1 AUGUSTUS 2021

Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland
Meer op hervormdgiessenburg.nl

Bij de diensten

In de **morgendienst** gaat ds. J. Holtslag voor.

We luisteren naar Hebreëën 9. In dit gedeelte komt de tabernakel ter sprake die Mozes tijdens de woestijnreis moest maken. We lezen daarover in Exodus 26: 1 - 6.



De muzikale begeleiding is in handen van Arjen de Hoop (orgel), Robert van Eijl (piano), Eliseba van Zuthem (dwarsfluit), Jennina Zwijnenburg & Lotte van Genderen (zang).

De **avonddienst** wordt ook geleid door ds. J. Holtslag. Er zal verslag worden uitgebracht van Kamp Purnode en ook zal het kamplied 'Man van Nazareth' gezongen worden. De Schriftlezing is Markus 12 : 1 - 12. Maar wat hebben de bordspellen Catan en Cluedo hiermee te maken heeft?

De muzikale begeleiding zal worden verzorgd door Robert van Eijl (orgel/piano), Bart van Genderen (drum), Daniëlle de Hoop (gitaar), Daniël Holtslag (bas/zang) & Christy Dubbelman (zang).

Collecten

1. Diaconie (IZB)
2. Werk in plaatselijke gemeente

De opbrengst van de zendingsbussen is voor de dienende kerk in Costa Rica

Agenda

06-08 Ophalen oud papier

Kopij De Zaaier

'De Zaaier' zal i.v.m. de zomervakantie op vrijdag 13 augustus a.s. niet verschijnen. Wilt u hier rekening mee houden i.v.m. het aanleveren van kopij. Graag kopij uiterlijk maandagavond 2 augustus a.s. vóór 18.00 uur mailen naar zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Meeleven

- **Thea de Ruiter – Kortlever** (Johan de Kreijstraat 19, 3381 DG) is opgenomen in het Albert Schweitzer-ziekenhuis. Het wachten is op een operatie en verdere behandeling. We gedenken haar in onze voorbede.
- **Anneke van Genderen** (Muisbroekseweg 16A, 3381 KN) heeft afgelopen maandag een oogoperatie ondergaan. Deze is prima verlopen, maar pas over een paar maanden is bekend wat het uiteindelijke resultaat is. Laten we bidden dat het geholpen mag hebben
- **Ina Bax** (Doetse Vliet 3, 3381 HA) is afgelopen maandag begonnen met immunotherapie en chemokuren. We wensen haar Gods zegen en kracht toe. In de voorbede willen we haar gedenken.
- De operatie aan de hartklep die **Piet van Holten** (Heul 16, 3381 DC) zal ondergaan, heeft niet in de afgelopen week plaats gevonden. Het is wachten op een oproep uit Nieuwegein.

Welkom

Kees en Elly Klop zijn in ons midden komen wonen op Wilhelminalaan 80, 3381 BR. We heten u hartelijk welkom in ons dorp en in de gemeente en hopen dat u zich snel thuis voelt.

Afscheid familie Dubbelman

Informatie over het afscheid vindt u/jij op de website. Hiervoor is een link aangemaakt onder "Afscheid fam. Dubbelman".



De familie Dubbelman is gevraagd hier niet op te klikken. Alle andere gemeenteleden (jong en oud) raden we aan dit wel te doen.

Een eerste bericht is reeds geplaatst. Deze week volgt wellicht een 2e berichtgeving.

Geloofsbelijdenis - Onze schuilplaats

Er is hoop die groter dan de dood is
Er is leven sterker dan het sterven
Er is licht dat niemand ooit kan doven
Er is liefde die nooit teleur zal stellen

Er is vrede ver voorbij de onrust
Er is blijdschap dieper de tranen
Er is sterkte zelfs in onze zwakte
Er is trouw die ons nooit zal verlaten

*Onze hulp en onze verwachting
is in U voor eeuwig*



Refrein 1:

**Dus richten wij
onze harten naar boven
Vertrouwen wij op de God die wij loven
Niemand die ons uit Uw handen kan roven
Een machtige rots, onze schuilplaats is God**

Er is troost die sterker dan de pijn is
Er is vreugde groter dan ons lijden
Er is antwoord midden in de twijfel
Overwinning dwars door al ons strijden

*Onze hulp en onze verwachting
is in U voor eeuwig*

Refrein 2:

**Dus richten wij onze harten naar boven
Vertrouwen wij op de God die wij loven
Niemand die ons uit Uw handen kan roven
Een machtige rots, onze schuilplaats is God
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen
En alle tranen voor altijd zal drogen
is het Uw Geest die ons helpt te geloven:
Een machtige rots, onze schuilplaats is God**

*Onze hulp en onze verwachting is in U
Onze hulp en onze verwachting is in U
Onze hulp en onze verwachting is in U voor eeuwig*

Refrein 2:

Dus richten wij onze harten

Kamplied – Man van Nazareth

1 't Stond al heel lang opgeschreven
Een mens die komen zou
Voorbeeld van een beter leven
Goedheid, liefde, waarheid, trouw
Koningszoon, maar ook een knecht
Zijn waardigheid werd afgelegd
Een kind, geboren in een stal.

2 Kwam met ons zijn leven delen
Mens gelijk in ons bestaan
Wat was gebroken kon hij helen
Blijheid, zorgen, pijn, verstaan
De liefde was zijn hartewens
Zijn taal was vrede voor elk mens
Zodat alles anders wordt.

**Hij is de hoop dat donker niet voorgoed zal zijn
Het geheim dat is ontsloten,
voor de mensen groot en klein
En zijn licht leeft in mij,
en het heeft mijn hart in vuur en vlam gezet
Ga met mij op reis, man van Nazareth**

3 In de stilte zal hij spreken
In de storm mijn stem verstaan
Hij zal wat zwak is niet verbreken
Altijd met mij verdergaan
Niemand kent mij zoals hij
Een gulle lach, ik voel me vrij
Kan de toekomst weer aan.
Hij is de hoop dat donker

4 En de verhalen woord voor woord
Vinden hun weg, ze leven voort
Voor wie ze als een kind ontvangt
Er in gelooft, ernaar verlangt
Woord dat leven geeft.
**Hij is de hoop dat
donker**

