



NIJWSBRIEF 30 JANUARI 2022

Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland
Meer op hervormdgiessenburg.nl

Bij de diensten

In de **morgendienst** is de kerk-school-gezinsdienst. Hierin gaat ds. J. Holtslag voor. Het thema is deze keer: *Niemand is zoals jij*. In de dienst lezen we gedeelten van de bijbellezingen die de basisschoolleerlingen de afgelopen week op school en ook thuis volgens het leesrooster hebben gelezen. We lezen Genesis 1:26-28, 1 Samuël 16:4-13 en Lukas 15:20-24. Verschillende kinderen van de basisschool zullen medewerking verlenen. De muzikale begeleiding is in handen van Robert van Eijl (orgel), Marieke Donk (piano), Joyce Rietveld (gitaar), Maureen van Pelt (dwarsfluit), Marijke de Kuiper (cajon), Maartje Rietveld en Jo-Anne van Houwelingen (zang).

De **avonddienst** wordt geleid door ds. D.M. Heikoop uit Katwijk. We lezen Mattheüs 5: 1-12 en 38-48. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Robert van Eijl (orgel/piano), Liezeke Schakel (saxofoon), Gijsbert & Willemieke van Wingerden (zang).

Collecten

1. Stichting Chris en Voorkom
2. Werk in plaatselijke gemeente
3. Inventaris en onderhoud gebouwen

De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte.

Stichting Chris en Voorkom

De collecte is deze zondag voor: Stichting Chris en Voorkom. Dit doel is gekozen, omdat stichting Chris er voor iedereen is, hoe je ook bent. Niemand is zoals jij, je mag er zijn en altijd welkom voor een luisterend oor bij stichting Chris. Bij 'Chris, wat er ook is!' bieden zij kinderen en jongeren een anoniem luisterend oor via chat, mail & telefoon. Ze bieden sociaal- emotionele weerbaarheidstrainingen met thema's als: zelfbeeld, seksualiteit, media, grenzen en risicogedrag. Daarnaast zijn ze het kenniscentrum op het gebied van jeugd-pastoraat.

Voor meer informatie, zie de website Chris - Wat er ook is en Stichting Chris en Voorkom! (chrisvoorkom.nl)

Agenda

04-02 Tweedehandsboekenwinkeltje, 13.00-17.00 uur

05-02 Tweedehandsboekenwinkeltje, 10.30-15.30 uur

Vanuit het moderamen

In het moderamenoverleg is gekeken naar de mogelijkheden en invulling van de komende diensten. Deze kunnen zowel 's morgens als 's avond plaats vinden met bezoekers die via Kerktijd.nl zullen worden uitgenodigd. In de kerk zijn ongeveer 100 bezoekers welkom en in de Rank 30. Alles met in achtneming van de 1,5 m. en het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen. Ook voor het gebruik van de Rank voor activiteiten, kringen e.d. zijn er de mogelijkheden in overleg met de beheerder. Op zondag, 20 februari is er viering Heilig Avondmaal. Nadere berichtgeving volgt. We bidden en hopen dat we elkaar meer en meer rondom het Woord mogen ontmoeten.

Chadash

In de zomer is het weer mogelijk om mee te gaan naar de Franse Alpen om de bergen te beklimmen in het licht van de Bijbelstudies. Dit jaar is het van 13-19 augustus 2022. Noodzakelijk zijn een bijbel,



een racefiets/mtb en een helm. Waarbij het wel prettig is dat je niet geheel onvoorbereid aan de voet van de alp komt te staan. Het is allemaal laagdrempelig. Je hoeft geen wielrenner te zijn. Meer informatie en aanmelding loopt via ds. Holtslag. De eerste die zich aanmeldt kun jij niet meer zijn, maar we zien je graag meegaan.

Catechisatie

De catechisatie is de komende week weer op de gebruikelijke tijden. Graag ontmoeten we alle jongeren weer. Dezelfde maatregelen als op school gelden ook in de Rank.

Verkiezing ambtsdragers

We herinneren u en jou aan het indienen van namen voor de komende vacatures in de kerkenraad, waarvoor u/jij vorige week via de diverse kanalen bent geïnformeerd. Dit kan nog tot en met maandag 31 januari. De vacatures betreft de aftredende en niet herkiesbare broeders: Wim van Beuzekom, Arie de Bruin, Bert Pesselse, Teus Visser en Jan van Wijngaarden. U kunt de namen indienen op de volgende manieren: bij de scriba van de kerkenraad, Arjan Overduin, W. de Zwijgerlaan 21, of inleveren bij de pastorie aan de Kerkweg 1b of in de doos in de kerk op de leestafel. Ook is het mogelijk per mail bij de scriba: scriba@hervormdgiessenburg.nl. De kerkenraad zal in een extra vergadering op donderdag 10 februari a.s., dubbeltallen opstellen voor de verkiezingsvergadering op donderdagavond 24 februari. Nadere informatie volgt over de wijze waarop deze gehouden zal worden. Indien voor de herkiesbare broeders geen tegenkandidaten worden ingediend, worden zij herkozen verklaard.

Open Focus Avonden en de Focuskringen

Nieuwsgierig naar Open Focus avond (OFA) of Focuskring? Een OFA is laagdrempelig en een Focuskring is de plek met extra diepgang. Op een OFA zijn er zo'n 40 (online) deelnemers aanwezig. De volgende is op 16-02. Ook zijn er 6 Focuskringen opgestart en zijn er nog meerdere in ontwikkeling. Wanneer je aan wilt sluiten bij een Focuskring kun je dat mailen naar Philip de Koning ph.dekoning@solconmail.nl. Het Focusteam en de deelnemers zijn enthousiast en hopen u en jou ook snel te ontmoeten. Nieuwsgierig geworden, maar twijfel je nog? Neem dan gerust een kijkje op IZB Focustraject – Hervormd Giessenburg.

40-dagentijdkalender 2022

Vanaf 2 maart begint de 40-dagentijd, als voorbereiding op het Paasfeest. Gelukkig komen er wat meer mogelijkheden om elkaar weer te ontmoeten. Het Focustraject wordt verder opgestart. Voor ouderen wordt weer gedacht aan een gezamenlijke paasviering. Daarom nu niet direct nog meer extra georganiseerde 40-dagen activiteiten. Wel bevelen we de 40-dagentijdkalender aan. De Protestantse Kerk geeft de kalender uit met Bijbelgedeelten en suggesties onder het thema "Alles komt goed?!" Hierbij komen eveneens de zeven werken van barmhartigheid aan de orde. Gemakkelijk als kalender of online te bestellen via [petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd](https://www.petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd). Tearfund geeft het pakketje uit van "Onderweg". Zie [Tearfundhttps://www.tearfund.nl/het-veertigdagen-pakket-2022](https://www.tearfund.nl/het-veertigdagen-pakket-2022).

Focus-ervaring

Onze kennismaking als focusgroep vond plaats via Zoom. Ondanks onze bedenkingen hierbij was het een verrassende ontmoeting waarin we persoonlijke dingen deelden. Het smaakte naar meer.

Deze week kwamen we in viertallen op 2 plaatsen samen en was ons groepje wat zoekend in hoe de juiste Focus te houden en hoeveel ruimte te nemen om mooie zijpaadjes te bewandelen.

We willen de volgende bewegings-vragen meegeven:

- *Wat heb jij van/in Jezus gezien waardoor je enthousiast wordt dit te delen met anderen?*
- *Wat denk je dat Jezus tegen jou zou zeggen waardoor je je echt gezien /gekend weet?*