



NIEUWSBRIEF 12 MAART 2023

Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland
Meer op hervormdgiessenburg.nl

Bij de diensten – 4^e Lijdenszondag

De **morgendienst** is een focusdienst waarint ds. J. Holtslag voor gaat. Het thema is 'Liefde en echtheid'. Aan de hand van Romeinen 12 vers 9-18 staan we bij dit thema stil. In het Bijbelgedeelte gebruikt Paulus drie benamingen voor de liefde. De agapè (opofferende liefde), de phi'lostorgos (hartelijke liefde) en de philadel'phia (broederlijke liefde). Voor wie Christus navolgt is het een drie-eenheid. De tweede Schriftlezing is Mattheüs 27 vers 32.. Muzikale medewerking wordt verleend door Arie-Jaap de Kok (orgel), Feline van Tuijl (piano), Jet van der Vlies (klarinet) en Rudy Hakkesteegt (zang).

In de **avonddienst** gaat ds. T.C. Verhoef uit Nijkerk voor. We lezen Mattheüs 4 : 1 - 11. De muzikale begeleiding is in handen van Robert van Eijl (orgel/piano).

Collecten

1. Werelddiaconaat
2. Werk in de plaatselijke gemeente

De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor maaltijden en bijbels onderwijs voor Roma-kinderen in Oost-Bulgarije.

Agenda

- 14-03** VrouwenBijbelstudie, start 9.00 uur.
16-03 VrouwenBijbelstudie, start 9.00 uur.
" Openavond Focustraject, inloop 19.30 uur.
18-03 GZB-dag

Meeleven

Bij Nico Zwijnenburg (Marlotstraat 23) is na 4,5 jaar opnieuw blaaskanker geconstateerd. Hij zal op zo kort mogelijke termijn worden geopereerd. We wensen hem hen zijn familie Gods zegen toe en bidden dat hij snel en goed geholpen kan worden in het ziekenhuis.

Bedankt

Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk danken voor de vele kaarten, bezoeken en attenties na mijn knie-operatie! Warme groet,
Annemarie Verspuij



Huwelijksjubileum

Op zondag 19 maart hopen **Adri en Nel Hoogvliet** (van Brederodestraat 40) 25 jaar getrouwd te zijn. Wij feliciteren hen van harte met dit jubileum en wensen hen Gods zegen toe in de jaren die ze nog samen van hem mogen ontvangen.



Verhuisd

Afgelopen donderdag 9 maart is **Lidewij Hardendoed** verhuisd in de Merwerbolder. Omdat het al langere tijd niet zo lekker ging, is dit voor haar een goeie stap om zich weer beter te gaan voelen. Haar nieuwe adres is: Zeeldraaiër 1, 3363 WD Sliedrecht.



Zondagsschool

Vandaag gaan we het derde venster van het kerkraam openmaken. *Wie is Hij, dat Hij de zonden van mensen vergeeft?* Ook gaan we verder met het thema van de focusdienst, 'Liefde moet je doen!' Zien we jullie zo!?



Open Avond - Focustraject

Uitslag tussentijdse evaluatie Focustraject - Terugblikken & vooruitkijken

Het FocusTeam nodigt op donderdag 16 maart de hele gemeente uit; jong en oud, betrokken of minder betrokken, evaluatie ingevuld of juist niet. Iedereen is van harte welkom! We starten met een opening over 'Liefde en echtheid', delen vervolgens de uitkomsten van de tussentijdse evaluatie van het Focustraject. Aan de hand daarvan blikken we terug, maar kijken we zeker ook op een interactieve manier vooruit hoe we de ideeën en suggesties vorm kunnen geven als gemeente met elkaar. Inloop: 19:30 met koffie en thee, aanvang: 19:45 in de Rank.

SDOK - schrijfactie

Veel christelijke kinderen in Turkije hebben het moeilijk, omdat ze in de minderheid zijn. Zo gaat Yeshua (10) de laatste tijd weer huilend naar school want hij wordt gepest,



buitengesloten en bedreigd omdat hij christen is. De problemen beginnen vaak als de kinderen in de bovenbouw koranlessen krijgen. Tijdens die lessen, is het geplaagd begonnen. De meester zei dat christenen de verkeerde goden aanbidden en naar de hel gaan en hij noemde christenen 'vieze mensen'. SDOK draagt bij aan kinderkampen die elke zomer voor christelijke kinderen in Turkije worden georganiseerd.

SDOK - vrijlating

Onlangs is in Iran vrijgelaten Naser Navard Gol-Tapeh. Hij was sinds 24 juni 2016 gevangen genomen en veroordeeld voor 10 jaar cel. De



beschuldigen luidde: "Illegale samenkomst, samenspanning en evangelisatie." Later kwam daar nog een beschuldiging bij: "handelen tegen de nationale veiligheid door het vormen en in stand houden van een illegale kerk in zijn huis." Naser schreef vanuit de gevangenis "Ik heb vertrouwen, ondanks alle ontberingen, en ik geloof dat ik vrij zal komen door Hem, op wie ik hoop, want de Heere onze God vergeet zijn kinderen niet."

Credo Voorjaarsdiner

Vrijdagavond 14 april is het zover: de jongeren van JV Credo verzorgen een voorjaarsdiner voor de 65-plussers van de gemeente.



Het voorjaarsdiner vindt plaats in zaal 1 van de Rank. U bent vanaf 18:45 uur welkom. Om 19:00 uur zullen we met de maaltijd starten. We zitten vast aan een bepaald aantal deelnemers, dus geeft u zich op tijd op bij Hanneke de Koning via mail (voorkeur) of telefoon. hannekedekoning14@gmail.com, 06- 31 07 09 00. Voor de aanmelding hebben we de volgende informatie nodig: naam, adres en evt allergieën waarmee we rekening moeten houden. De avond is gratis, al staat er aan het einde van de avond wel een giftenpot voor de bekostiging van de avond en als bijdrage voor Credo. We zien er naar uit, *Credo*

Maandag

Bijbeltekst van de dag

9 Laat de liefde ongeveinsd (oprecht) zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. 10 Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoen.

Toepassing:

Hoe mooi en hoe heerlijk als wij als familie, als broers en als zussen om elkaar geven. En open en eerlijk met elkaar omgaan, de vrede bewaren en eensgezind leven. Will jij er vandaag eens over nadenken en hoe jij hier uiting aan kunt geven. Probeer het deze dag/week eens in praktijk te brengen.

Luister ter bemoediging en inspiratie naar het lied: Familie

(<https://www.youtube.com/watch?v=p9hjW0cux5U>)

Dinsdag

Bijbeltekst van de dag

11 Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. 12 Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.

Toepassing:

In het lied Bouw Uw Koninkrijk staat een schitterend gebed. Hoe mooi zou het zijn wanneer dit werkelijkheid wordt in ons allen. Bid en/of zing vandaag deze woorden vanuit een hart dat gericht is op God:

Herstel uw beeld in ons

Onthul uw doel met ons

Ontsteek de vlam van hoop opnieuw

Een laaiend vuur in onze ziel

Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien

Luister ter bemoediging en inspiratie naar het lied: Bouw Uw Koninkrijk

(<https://www.youtube.com/watch?v=5DRmXusPTpc>)

Woensdag - Bijbeltekst van de dag

13 Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. 14 Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.

Toepassing:

Zegenen. Gastvrij zijn. Omzien. Voor de één heel vanzelfsprekend. Voor een ander een hele uitdaging. Lukt het jou om vandaag deze woorden in praktijk te

brennen. Vraag in gebed dat Gods liefde in jou mag doorwerken.

Luister ter bemoediging en inspiratie naar het lied Toon mijn liefde

(<https://www.youtube.com/watch?v=sb51cBqc9rs>)

Donderdag

Bijbeltekst van de dag

15 Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen. 16 Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog.

Toepassing:

Eigenwijs te zijn hoeven we niet te leren. Dat zit al van jongs af aan in ons. Dit afleren is veel moeilijker. Je niet boven anderen stellen, maar naast de ander. Psalm 33 richt ons hart op God. Wanneer we Hem dagelijks verhogen, dan verheffen we onszelf niet. Probeer vandaag in alles om God bovenaan te stellen en kijk wat dit betekent voor het omgaan met de naaste.

Luister ter bemoediging en inspiratie naar het Psalm 33 vers 1 en 6 (DNP)

(<https://www.youtube.com/watch?v=Yjdf3-HR35E>)

Vrijdag

Bijbeltekst van de dag

17 Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. 18 Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.

Toepassing:

Wat zou het mooi zijn wanneer we deze woorden in praktijk brengen. Eens komt er een dag dat het zover is. Een lied spreekt over een gezuiverde schepping en een aarde die vernieuwd zal zijn. Genezen van al het kwaad. Zover is het nog niet. Wanneer we als burgers van Gods Koninkrijk leven, richten we wel tekenen van dit vreedrijk op. We laten door ons handelen heen iets van Gods Rijk zien. Dit doen we onder andere door te proberen voor alle mensen goed te zijn. Hoe kun jij hier vandaag vorm aan geven?

Luister ter bemoediging en inspiratie naar het lied Wat zal het mooi zijn op die dag

(<https://www.youtube.com/watch?v=uXUSQEvdZCY>)