



NIENWSBRIEF 16 JULI 2023

Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland
Meer op hervormdgiessenburg.nl

Bij de diensten

In de **morgendienst** gaat ds. J. Holtslag voor. We lezen uit Handelingen 17:15-34. Een Bijbelgedeelte dat op 12 juli 1998 gelezen is in de Hervormde gemeente van Pernis bij de intrededienst. We komen Paulus tegen in Athene. Een plaats die hij niet bekijkt door de ogen van een toerist, maar als evangelist. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Arie-Jaap de Kok (orgel) en Marieke de Ruiter (piano).

In de **avonddienst** gaat ds. J. Bogerd uit Ermelo voor. We lezen Genesis 13. De muzikale begeleiding is in handen van Leen Donk (orgel), Martin Klop (piano) en Naomi de Jong (dwarsfluit).

Collecten

1. Dabar
2. Werk in plaatselijke gemeente

De opbrengst van de zendingbussen is bestemd voor duurzame gemeenschapsontwikkeling van boeren in Ethiopië.

Agenda

21-07 Thuiskomst Kamp Purnode

Ambtsjubileum ds. Holtslag

Komend als hulppredikant uit Dorkwerd, werd ds. Holtslag op 12 juli 1998 bevestigd als predikant en verbonden aan de Hervormde gemeente van Pernis. Op 21 september 2003 vertrok hij naar de Hervormde gemeente van Vollenhove-St. Jansklooster waar hij op 5 oktober werd bevestigd. Op 5 juni 2011 is hij daar vertrokken en kwam naar Giessenburg waar hij op 19 juni werd bevestigd en verbonden aan onze gemeente. Nu, alweer iets meer dan 12 jaar in Giessenburg, mag hij zijn 25-jarig ambtsjubileum vieren. In deze morgendienst zullen we daar kort bij stilstaan. Na de dienst is er in de Rank gelegenheid om ds. Holtslag en zijn vrouw Amanda met dit jubileum te feliciteren, waarbij er, naast koffie, thee of fris, ook nog iets lekkers wacht!

30 juli géén nieuwsbrief

Volgende week is er een nieuwsbrief voor 2 weken. Er is zondag 30 juli dus **geen** nieuwsbrief!

Huwelijksjubileum

Op woensdag 19 juli hopen **Gerard en Nettie Baan** (Willem de Zwijgerlaan 23, 3381BM) 60 jaar getrouwd te zijn. Met hen zijn we de Heere dankbaar dat hij hen al zolang voor elkaar gespaard heeft. Dankbaar dat Hij er voor hen was bij alle zorg en verdriet, maar ook bij alle vreugde en blijdschap. We bidden Gerard en Nettie samen met hun kinderen en kleinkinderen Gods zegen toe. Hij is getrouwd, Hij zal het ook doen.

Bedankt

Het r(z)egende kaarten in de brievenbus. Hartverwarmend! Allen die een kaart stuurden hartelijke dank en ook dank voor al de gebeden. Ze zijn als een warme deken om mij heen.

Tineke Vollmuller

Meeleven

- Bij **Erik de Graaff** (Dorpsstraat 96, 3381AH) zal maandag 17 juli een punctie gedaan worden. De uitslag is medebepalend voor wat artsen voor hem kunnen betekenen. In het gebed willen we hem en zijn gezin opdragen voor Gods troon.
- **Arie de Bruin** (Drijverschuit 42, 3371VA) is afgelopen woensdag weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Er is grote dankbaarheid dat na de operatie en de hierop volgende complicaties dit mocht gebeuren. We bidden dat Arie goed mag herstellen van alles en zijn de Heere dankbaar voor Zijn zegen en bewaring. Ook de overige zieken in de gemeente willen we in de voorbede gedenken.

Kaarten jarige zendingsmedewerkers

Elke 3e zondag van de maand, zo ook deze zondag, worden na de ochtenddienst bij beide uitgangen van de kerk een beperkt aantal verjaardagskaarten voor zendingsmedewerkers of hun jarige gezinsleden uitgedeeld. Het adres is al voor u op de enveloppe geschreven. In de linkerbovenhoek staat de verjaardag datum en bij kinderen ook het geboortjaar vermeld. Namens de zendingscommissie bedankt voor uw medeleven en het versturen van de kaart.

Muzikanten gezocht!

Houd jij van muziek maken met andere jongeren? Speel je een instrument en/of kun je goed zingen? Dan zoeken wij jou!! Met een aantal jongeren hebben we bedacht om een muziekband te starten, om bijvoorbeeld in jeugddiensten te spelen. We zijn op zoek naar jongeren die (bas)gitaar, drums/percussie spelen en/of kunnen zingen, maar als je iets anders speelt: neem contact op en we bekijken de mogelijkheden! Lijkt dit jou leuk, ben je ongeveer tussen de 17 en 22 jaar, heb je ervaring en kan je vlot (nieuwe) liederen instuderen? Stuur een appje naar 06 23496114. *Groetjes Eliseba, Ruth en Feline*



Zaaier

21 Jaar geleden heeft Bets de Groot de bezorging van de Zaaier geregeld. Als gemeente zijn we zeer dankbaar dat zij dit al die tijd heeft willen doen. Naast de dank willen we haar Gods zegen en nabijheid toe wensen. Vanaf deze week zullen de bezorgers niet langer de Zaaier bij haar op kunnen halen, maar in de Rank. Daar zullen ze gesorteerd door Daan Pladdet neergelegd worden. Bij vragen over de bezorging is hij hierover te bellen. Ook hier past dankbaarheid dat de bezorging van de Zaaier op deze manier geregeld kan worden.



GrowUp!

GrowUp is binnen Scipio dé plek om tips en inspiratie te krijgen voor de geloofsopvoeding. Het is vakantietijd! Heerlijk! We nemen geen vakantie van de geloofsopvoeding, maar deze tijd biedt juist heel mooie kansen. Daar heeft u in het laatste item in GrowUp! al volop suggesties voor gehad. Dit weekend verschijnt speciaal voor ouders van jongeren die mee zijn geweest naar Bladel een item en volgende week geldt hetzelfde voor kamp Purnode. Is jouw tiener niet meegeweest op één van de kampen? Ook dan is het bericht zéker de moeite waard. Dus neem gauw een kijkje in de app!



Save-the-date landelijke IZB FOCUSDAG

Zaterdag 7 oktober 2023 10:00 -13:30 uur Sionskerk, Houten. De IZB organiseert een leer- en inspiratieochtend inclusief lunch voor alle betrokkenen bij Focus trajecten. Als deelnemende gemeente aan dit traject zijn wij allen van harte uitgenodigd. Jongeren en ouderen, betrokken of niet betrokken bij het traject, iedereen is van harte welkom. Opgeven kan via:

<https://www.izb.nl/bijeenkomsten/detail/110/focusdag-2023>

Kamplied – Uw liefde wint elke strijd

Heer, U leidt mij door uw hand
Toont mij het beloofde land
Ook als pijn mijn hart verlamd
Uw liefde wint elke strijd

Is mijn angst als Jericho
Zijn de muren metershoog
Is mijn hart verdord en droog
Uw liefde wint elke strijd
Mijn wapen, mijn veiligheid

Refrein:

*U die reuzen verslaat
En bergen verplaatst
U die ketens verbreekt
Van wat is geweest
Breek de leugens en angst
Uw woord duurt het langst
Want niets is ooit onmogelijk voor U*

Er is hoop, ook in de pijn
Als er oorlog woedt in mij
Als er nergens licht meer schijnt
Uw liefde wint elke strijd
Mijn wapen, mijn veiligheid

Refrein

De grootste naam, de hoogste naam
De mooiste naam is Jezus
Die redding geeft, die ketens breekt
Voor eeuwig Koning, Jezus

Refrein 2x

Input voor de nieuwsbrief? redactie@hervormdgiessenburg.nl

Nieuwsbrief digitaal ontvangen? nieuwsbrief@hervormdgiessenburg.nl

Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur