



NIEUWSBRIEF 4 FEBRUARI 2024

Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland
Meer op hervormdgiessenburg.nl

Bij de diensten

De **morgendienst** wordt geleid door ds. J. Holtslag. Met het thema '**Geloven met hart en hand**' kom je al gauw uit bij de brief van Jakobus. Hij benadrukt nadrukkelijk dat het geloof zonder werken dood is. Als het geloof geen uitwerking heeft in het dagelijkse leven, dan draagt het geen vrucht. Duidelijke taal die vraagt om de toepassing van het geloof. Lees daarom ook de 'In beweging'. In de dienst lezen we Jakobus 2:1-9 en 14-17. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Scott Baks (orgel/piano), Henriëtte v/d Vlies (klarinet), Gijsbert van Wingerden en Willeke Faro (zang). Na de dienst bent u van harte welkom in de Rank om elkaar te ontmoeten. Koffie, thee en fris met een versnapering staan voor u klaar.

De **avonddienst** wordt geleid door ds. J.H. Menkveld. We behandelen zondag 16 van de Heidelbergse Catechismus. Aan de hand van Jeremia 25:15-29 zullen we met name stilstaan bij het gewicht en de grootte van Jezus lijden. De muzikale begeleiding is in handen van Anneke van Genderen (orgel/piano).

Collecten

1. Diaconie – SZOS (Stichtings Zendingsondersteuning Suriname)
2. Werk in plaatselijke gemeente
3. Onderhoud van inventaris en gebouwen

De opbrengst van de zendingbussen is bestemd voor het werk van Willem Jan de Wit in Egypte.

Agenda

06-02 Gebedskring, 20.15 uur in de Rank

08-02 Open Focus Avond, 19.45 uur in de Rank

Zondagsschool

Deze zondag is de eerste van een blok met twee verhalen over Ruth. We lezen Ruth 1:6-11 en 1:14-22. Ruth kiest ervoor om met haar schoonmoeder Naomi mee te gaan en bij haar te blijven. Kom je ook weer!?



Open Focus Avond D.V. 8 februari

Komende donderdag 8 februari hopen we weer een Open Focus Avond te houden rond het thema 6.3 Geloven met hart en hand in aansluiting op de Focusdienst van 4 februari. Inloop vanaf 19:30 met koffie/thee/fris; aanvang 19:45. Iedereen van harte welkom!

In herinnering

In de nacht van zondag 28 januari is in de leeftijd van 77 jaar gestorven **Anthonie Huibert Adrianus Prins**. Samen met zijn vrouw Hannie woonde Tony Wilhelminalaan 28, 3381 PB). Tony was een fervent duivenmelker. Iets dat veel van hem en zijn omgeving vroeg. Al kwam daar later in zijn leven verandering in. Eind 2012 was het zijn wens om het jaar erop mee te gaan met de reis naar Israël. Het maakte dat hij voorafgaand steeds vaker met Hannie meeding naar de kerk. Deze kerkgang resulteerde in het volgen van de belijdeniscatechisatie en het doen van belijdenis in 2016. Toen kreeg hij als tekst mee Romeinen 7 vers 25 - Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere. Een tekst die achteraf uitstekend op Tony van toepassing bleek. Op grond van zijn leven vroeg hij zich af of het eeuwig behoud wel voor hem was. Zijn belijdenistekst is het antwoord van God op de vraag die ervoor staat. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Het antwoord had hij niet in zichzelf te zoeken, maar buiten zichzelf in Christus Jezus. In de dienst voorafgaande aan de begrafenis op vrijdag 2 februari is hierbij stilgestaan. In de voorbede gedenken we Hannie en hun kinderen Conny, Richard, Jeroen en Remon, hun kleinkinderen en allen rondom hen.

Meeleven

- Afgelopen week is **Laura Blokland** (Willem de Zwijgerlaan 11 3381 BM) aan de knie geopereerd. We zijn dankbaar dat de operatie goed gegaan is en wensen haar Gods zegen over het herstel.

Geboren

Zaterdag 27 januari is **Maria Anne Muilwijk** geboren. Dochter van Jan en Marije Muilwijk (Groninger Kroon 15, 3371 NJ) Van harte feliciteren we jullie met de geboorte van Marie en we wensen jullie Gods zegen toe bij de opvoeding.

Catechismus zondag 16

40. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen?

Omdat vanwege de gerechtigheid en waarheid van God niet anders voor onze zonden voldaan kon worden dan door de dood van Gods Zoon.

41. Waarom is Hij begraven?

Om daarmee te betuigen, dat Hij werkelijk gestorven was.

42. Als Christus dan voor ons gestorven is, hoe komt het dat ook wij moeten sterven?

Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterven van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven.

43. Welk nut hebben het offer en de dood van Christus aan het kruis nog meer voor ons?

Dat door zijn kracht onze oude mens met Hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de verdorven begeerten van het vlees niet meer in ons regeren, maar dat wij onszelf in dankbaarheid aan Hem ten offer stellen.

44. Waarom volgt daarop: nedergedaald ter helle?

Opdat ik in mijn hevigste aanvechtingen de volstreckte zekerheid en troost mag hebben dat mijn Here Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smerten, verschrikking en helse kweuling, die Hij, in heel zijn lijden, maar bovenal aan het kruis heeft ondergaan, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft.

Talentenveiling!

We hebben er even op moeten wachten, maar het is weer zover! Op zaterdagavond 2 maart organiseren we in de grote zaal van de Til (inloop 19:00, aanvang 19:30) een talentenveiling in samenwerking met de World Servants groep! Een gezellige avond voor jong en oud, waarbij we elkaar ontmoeten en weer vele mooie kavels aangeboden zullen worden! Met de opbrengst hopen we World Servants de laatste zet richting Bolivia te geven! Dus zet hem in de agenda! Naast uw aanwezigheid hopen we ook op uw talenten! Met welke (verborgen) talenten kunt u anderen een plezier doen? Dien deze als kavel in! Ter inspiratie: avondje oppassen, BBQ, kanovaren, appeltaart bakken, een zaterdag straten, weekendje stacaravan, mountainbike clinic etc. Kavels kunnen tot uiterlijk vrijdag 23 februari ingediend worden via deze link. Whatsappen (Marit Visser: 0649634952), bellen (Maartje Trouwborst: 0612395801) of inleveren van het inschrijfformulier (te vinden bij de toreningang) bij de Buuf mag ook. Meld bij het indienen van een kavel uw naam, email-adres, telefoonnummer en een omschrijving van de kavel.

Input voor de nieuwsbrief? redactie@hervormdgiessenburg.nl

Nieuwsbrief digitaal ontvangen? nieuwsbrief@hervormdgiessenburg.nl

Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur

Awake

Vanavond gaat er weer een nieuw Awake-event plaatsvinden. Daar zal gastspreker Pieter Stuik het gaan hebben over het thema: **"Forever Friends"** Tijdens de avond neemt de spreker ons mee in het thema, is er ruimte voor interactie, gebed en aanbidding. Na afloop is er tijd om elkaar te ontmoeten. Het event vindt plaats in de Maranathakerk en start om 19:00, inloop vanaf 18:45. Awake is vóór jongeren (doelgroep: 14 t/m 30 jaar). Zien wij jou daar? Tot dan!



Meet Me

Op 24 februari organiseert Meet Me een spelletjesavond in Schoonrewoerd! Neem je favoriete spellen mee, de hapjes en drankjes verzorgen wij! Opgeven kan tot 21 februari via meetmevijf.jouwweb.nl. Op deze site staat de verdere informatie.

In beweging

Geloven met hart en hand is voor te stellen door behulpzaam en vriendelijk zijn. Je zou kunnen zeggen door een engel voor iemand te zijn. Voor wie? Misschien wel iemand die het niet verwacht. Maak eens iemand bijzonder. Hoe? Neem als eerste contact op met iemand die in alle andere gevallen altijd als eerste contact opneemt. Verras iemand die geregeld langskomt met iets lekkers bij de koffie. Ga zelf onverwacht bij iemand langs met iets lekkers. Verras iemand met een kaartje. U kunt vast wel iets bedenken. De hoofdlijn is om iemand bijzonder te maken. Te waarderen. Vanzelfsprekend van oud tot jong. Want heeft de Heere Jezus de kinderen niet bijzonder gemaakt toen Hij één van hen in het midden zette en zei: Wordt als de kinderen?

Oud-ijzer update

De oud ijzergroep heeft ondertussen al bijna €40.000,- opgehaald. Dit geld wordt besteed aan goede doelen en dan bij voorkeur aan doelen voor de jongeren zoals World Servants. Ook wordt er geld gegeven aan noodhulp bij rampen en aan mooie projecten van dorpsgenoten. De plaatselijke kerken krijgen ook een deel. Sinds kort is er een commissie die meedenkt over de goede doelen. Zo wordt alles goed overwogen en blijft het transparant. Lijkt het je leuk om mee te helpen of wil je oude metalen kwijt bel dan naar Herman : 06-13030334

Veertigdagentijd kalender 2024

Wil je bewust toelevend naar Pasen? Ook dit jaar biedt Petrus voor de Veertigdagentijd een dagelijkse kalender aan, die je uitdaagt om in aanloop naar Pasen elke dag even stil te staan. Voor elke dag is een korte overdenking beschikbaar, aangevuld met korte (gespreks)vragen, liederen, gebeden en citaten. Online vind je bij elke dag een korte inspirerende video. Met het thema 'Ga mee!' sluit de kalender aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk in 2023-2024: 'Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde'. Samen verdiepen we ons op weg naar Pasen in thema's als gebed, inkeer en het maken van een nieuwe start. De kalender biedt volop suggesties om tijdens de Veertigdagentijd op je eigen manier te vasten. De kalender is te bestellen via de website: <https://petrus.protestantsekerk.nl/>.



Jeugd en Kerk - Samen Jong (2)

Gezinnen zijn een heel belangrijke plek om te leren geloven. Hoe meer ouders laten zien dat Jezus relevant is in hun dagelijks leven, hoe groter de impact daarvan op het (geloofs)leven van hun kinderen. Als kerk zijn we een 'tweede familie'. Het is goed om te bouwen aan een 'familiecultuur' waarin we ouders helpen een voorbeeld te zijn, en zelf met onze waarden, normen, houding en ons gedrag laten zien hoe belangrijk jongeren en kinderen voor onze gemeenschap zijn. Verlangend we ernaar dat daar in onze kerkdiensten en activiteiten aandacht voor is?

7 gemeenten uit Openbaring

De planning is om 1 mei te vertrekken. De reis zal gaan langs de 7 gemeenten die genoemd worden in Openbaring 2 en 3. Efeze, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Filadelfia en Laodicea. Hoewel er even de gedachte was dat de reis naar Turkije zou stranden door te weinig deelname is er nog een mogelijkheid om het door te laten gaan. Het wachten is nog op enkele deelnemers. Heeft u interesse? Neem dan deze week contact op met ds. Holtslag.



Kind in de eredienst

Wat is er mooier dan dat iedereen zich thuis voelt tijdens de kerkdienst? Een dienst waar ieder op zijn/haar eigen wijze onze grote God mag eren en tegelijkertijd gevoed mag worden door Zijn rijke woord. Vanuit de kerkenraad is onze werkgroep gevraagd een vragenlijst op te stellen om de ervaringen van ouders en hun kinderen te verzamelen rondom het onderwerp 'kinderen in de kerkdienst'. We proberen zo te onderzoeken hoe we zo goed mogelijk kunnen aansluiten. We willen ouders met kinderen tussen 4-12 jaar vragen de oudervragenlijst in te vullen. (link te vinden op Scipio) Daarnaast willen we ook graag horen wat kinderen zelf over dit onderwerp te zeggen hebben. Daarom vragen we ouders mét hun kinderen tussen 6-12 jaar de vragenlijst voor de kinderen willen invullen. (link te vinden op Scipio) Met als doel om te kijken hoe de kerkdienst door kinderen en gezinnen beleefd wordt en wat hier eventueel aan verbeterd zou kunnen worden. De lijst kan worden ingevuld tot en met maandag 19 februari 2024. Alvast ontzettend bedankt voor de moeite! Op deze manier helpen jullie de gemeente verder met het nadenken over kinderen in de kerkdienst! *Groeten, Annelies Klop, Lianne van Oenen, Lotte van Genderen, Alise van Genderen*

Ik zal voor je bidden!

In 2024 bid ik voor _____ en voor _____
en ook voor _____.



'Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand'

Jakobus 5:16 (HSV)

Input voor de nieuwsbrief? redactie@hervormdgiessenburg.nl

Nieuwsbrief digitaal ontvangen? nieuwsbrief@hervormdgiessenburg.nl

Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur