



NIEUWSBRIEF 23 JUNI 2024

Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland
Meer op hervormdgiessenburg.nl

Bij de diensten

In de **morgendienst** gaat ds. J. Holtslag voor. Deze zondag staat de avondmaalstafel gereed. Brood en wijn wijzen op het gebroken lichaam van Christus en Zijn vergoten bloed. Tegelijk wijst de tafel des Heeren ook op de gemeenschap van de heiligen. In de Heere Jezus zijn we als gelovigen als broers en zussen met elkaar verbonden en vormen we het lichaam van Christus op aarde. Door Hem geheiligd en apart gezet. In de morgendienst lezen we hierover in 1 Korinthe 12 vers 12-21. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Anneke van Genderen (orgel/piano).

In de **avonddienst** gaat ds. J.H. Menkveld voor en is het afsluiting en dankzegging Heilig Avondmaal. We lezen Efeze 4:1-6, 29-32 en zondag 21 van de Heidelbergse Catechismus. We willen stil staan bij de waarde van de gemeente en onze verbinding met gelovigen overal op aarde. Bij de plaats die vergeving krijgt juist ook in de kerk, onderling, maar ook dat we hier vergeving van God ontvangen. De muzikale begeleiding is in handen van Robert van Eijl (orgel/piano).

Collecten

1. Diaconie - Werelddiaconaat
2. Werk in plaatselijke gemeente

De opbrengst van de zendingbussen is voor het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte.

Verhuisd

Sjoerd den Boer is verhuisd van Bogerd 28 naar Lijnbaan 5 in Giessenburg (3381AS). Hij is daar gaan wonen met zijn vriendin Imke Hettema. Als gemeente wensen we hen daar een gezegende tijd.

Bedankje

We willen alle medewerkers, sponsors en kopers die, op welke manier dan ook, hebben bijgedragen om deze rommelmarkt tot een succes te maken, hartelijk bedanken. De opbrengst van de rommelmarkt bedraagt €23.250,00. *De rommelmarktcommissie*

Meeleven

- **Piet van Holten** (Heul 16, 3381 DC) zou aankomende week een operatie ondergaan, maar vanwege andere gezondheidsproblemen gaat dit niet door. We bidden om Gods zegen voor hem en zijn vrouw.
- **Antwan DKDan** (van Brederodestraat 51, 3381 BA) zal 27 juni in Utrecht geopereerd worden vanwege kanker. We bidden om Gods zegen voor hem. Het is de verwachting dat hij een week opgenomen zal blijven.
- Bij **Gert van Herpe**, Dorpstraat 89 (3381AE) is vorige week uitgezaaide prostaatkanker vastgesteld. Volgens de arts is geen genezing meer mogelijk. Verder onderzoek moet uitwijzen welke behandeling er nog wel mogelijk is. Laten we als gemeente bidden om Gods ondersteuning en kracht om dit bericht te verwerken en voor de tijd die komt.
- **Zwannie Kortlever**, Van Delftstraat 6 (3381BH) heeft afgelopen dinsdag tijdens een operatie een nieuw heupgewicht gekregen. Als gemeente willen we bidden om een voorspoedig herstel.

Sisters by Faith 2025

De definitieve aanmeldingen voor het Sisters by Faith weekend zijn gestart! Alle vrouwen die recent hun interesse hebben aangegeven, ontvingen woensdag 19 juni een mail met de uitnodiging en aanmeldlink. Zij hebben 1 week de tijd om zich met

voorrang aan te melden. Daarna wordt de link breder gedeeld in onze gemeente. Er kunnen max. 40 vrouwen (in de leeftijd van 40 - 55 jaar) mee. Heb je vooraf je interesse aangegeven, maar geen mail (check ook de spam map!) ontvangen? Neem dan contact op met Wendy van Tuijl (06-40102351 of wvantuijl@hervormdgiessenburg.nl)



54 Wat geloof je van de heilige, algemene, christelijk Kerk?

Vanaf het begin tot het einde van de schepping brengt de Zoon van God uit alle mensen een gemeente bij elkaar, die uitverkoren is tot het eeuwige leven en die één is in het geloof. Door Zijn Geest en het Woord wordt de gemeente bij elkaar gebracht, beschermd en bewaard. Ik ben van deze gemeente een levend lid en ik zal dat altijd blijven.

55 Wat betekent de gemeenschap der heiligen?

De gelovigen hebben allemaal als ledematen van het lichaam van Christus, gemeenschap aan de Heere Jezus en aan al Zijn schatten en gaven. Elke gelovige moet zich daarnaast verplicht voelen om zijn gaven en talenten, vrijwillig en vol blijdschap, in te zetten voor de andere gelovigen.

56 Wat geloof je over de vergeving van de zonden?

Vanwege de betaling van Christus komt God nooit meer terug op mijn zonden. Dit geldt ook voor mijn zondige aard, waartegen ik heel mijn leven lang moet strijden. Hij schenkt mij uit genade de gerechtigheid van Christus, zodat God mij nooit meer zal veroordelen.

Goede Vrijdag – voorgeschiedenis

Als het, zoals in het vorige bericht over de komende Open Focus avond, gaat over oplossingen (vrijpraak, verzoening, etcetera), dan is er blijkbaar een probleem. Inderdaad, dat is er en het werd afgelopen zondagmorgen door ds. Wouters treffend onder woorden gebracht. In de avonddienst confronteerde het avondmaal formulier ons er nogmaals mee. Met als oorsprong de zondeval staan we schuldig t.o.v. onze Schepper. Confronterend! Gelukkig hoeft het daarbij niet te blijven. Want: riep Jezus het niet zelf uit aan het kruis "Het is volbracht". Rondom deze en andere 'rode draden' uit de heilsgeschiedenis willen we spreken, bidden en zingen op DV donderdagavond 4 juli. Welkom!



Stichting Woord en Daad organiseert ook dit jaar weer het event Sport for Others. Het is op zaterdag 28 september. Woord en Daad werkt wereldwijd samen met lokale partners aan de bevrijding van kindslaven. In een christelijk opvanghuis bieden ze onderdak, onderwijs en de nodige begeleiding. Waar mogelijk werken ze toe naar familiehereniging en terugkeer in de maatschappij. Ook schenken ze aandacht aan preventie: ze steunen de armste gezinnen financieel, brengen kinderovertuiging bij gemeenschappen onder de aandacht en zoeken samenwerking met de overheid om tot betere kindbescherming te komen. Via Sport for Others wil Woord en Daad geld op te halen dat ingezet zal worden om een eind te maken aan kindslavernij. U kunt dit project ondersteunen door een deelnemer te sponsoren, maar u kunt natuurlijk ook zelf meedoen. De sportieve activiteiten bestaat uit wandelen, trailrunning, fietsen of mountainbiken. Via www.sportforothers.com kunt u meer lezen. Via deze site kunt u zich ook inschrijven of een deelnemer sponsoren.

