



NIEUWSBRIEF 3 NOVEMBER 2024

Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland
Meer op hervormdgiessenburg.nl

Bij de diensten

In de **morgendienst** gaat ds. J.H. Menkveld voor. We lezen Handelingen 10. In deze dienst denken we na over Gods verbond, hoe hij zijn hand uitsteekt naar mensen en we ontdekken hier in Handelingen dat die uitnodiging nog veel radicaler is en verder gaat dan wat Petrus ooit had verwacht. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Scott Baks (orgel/piano), Esther de Kuiper (saxofoon), Willemieke van Wingerden, Twan Zwijnenburg, Rhodé Overduin en Johanna Venis (zang).

In de **avonddienst** gaat ds. M.J. Middelkoop uit Wijk bij Duurstede voor. We lezen Exodus 3:1-12 en Romeinen 12:9-21. De muzikale begeleiding is in handen van Anneke van Genderen (orgel/piano).

Collecten

1. Diaconie
2. Werk in plaatselijke gemeente
3. Inventaris en onderhoud gebouwen

De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor hulp aan de kerken in Libanon.

Agenda

- 6-11** Scholendienst dankdag, 8.45 uur, Geref. kerk
6-11 Dankdag, 19.30 uur, ds. J. Holtslag.

Zondagsschool

Deze zondag is de eerste van een nieuw blok met twee teksten uit de eerste brief van Paulus aan de christenen in Korinthe. We lezen over Paulus' oproep om een eenheid te vormen en we lezen hoe hij de kerk vergelijkt met één lichaam dat uit allerlei delen bestaat. Vandaag lezen we 1 Korintiërs 1:10-18. Paulus zegt dat de christenen in Korinthe een eenheid moeten vormen en geen aparte groepen die allemaal iets anders zeggen over het geloof. We hopen jullie straks allemaal weer te zien!



Huwelijksjubileum

Op DV maandag 11 november mogen de **heer en mevrouw Boer – Barendse** (Van Marlotstraat 14, 3381 CE) samen met kinderen en kleinkinderen gedenken, dat zij 60 jaar geleden in het huwelijk traden. Als gemeente wensen we hen van harte Gods zegen en een fijne dag toe.

Bestemming zendingsbussen

De opbrengst van de zendingsbussen in november en december is bestemd voor hulp aan de kerken in Libanon. Libanon wordt op



dit moment getroffen door een oorlog waardoor er meer dan een miljoen mensen op de vlucht zijn geslagen. Door de partnerkerken van de GZB wordt met man en macht gewerkt om zoveel mogelijk ontheemden op te vangen en noodhulp te bieden. Zo worden leegstaande klaslokalen en een conferentiecentrum van de kerk ingericht en stellen gemeenteleden hun eigen huis beschikbaar om mensen tijdelijk onderdak te bieden. In de medische kliniek worden ontheemden geholpen met medische hulp en medicijnen. De kleine christelijke gemeenschap doet wat ze kan om een naaste te zijn voor mensen in nood. Te midden van de misère blijven kerken een baken van hoop. We vragen u om uw gebed en gaven voor getroffen en hulpverleners.

Awake



Vanavond gaat er weer een nieuw Awake-event plaatsvinden. Daar zal gastspreker Joop Gottmers het gaan hebben over het thema: "Liefde overwint alles". Tijdens de avond neemt de spreker ons mee in het thema, is er ruimte voor interactie, gebed en aanbidding. Na afloop is er tijd om elkaar te ontmoeten. Het event vindt plaats in de Maranathakerk en start om 19:00, inloop vanaf 18:45. Awake is vóór jongeren (doelgroep: 14 t/m 30 jaar). Zien wij jou daar? Tot vanavond!

Input voor de nieuwsbrief? redactie@hervormdgiessenburg.nl

Nieuwsbrief digitaal ontvangen? nieuwsbrief@hervormdgiessenburg.nl

Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur

Kerk-School-Gezin Dankdagdienst

Het thema van de dankdagdienst op D.V. woensdag 6 november is 'Alles is van U - blij geven wij terug'. Ds Jan Holtslag zal dit thema toelichten aan de hand van 1 Kronieken 29:9-20. De collecte in deze dienst is bestemd voor de actie waaraan wij deze maand meedoen op onze school: de schoenendoosactie. We willen u vragen om uw kinderen geen collectebonnen mee te geven. De dienst begint om 8.45 in de Maranathakerk aan de Peursumseweg. Het is een gezamenlijke dienst van de 3 Giessenburgse kerken in samenwerking met CBS 'De Hoeksteen'. Ouders, verzorgers en andere belangstellenden zijn van harte welkom om de dienst bij te wonen.

De commissie Kerk-School-Gezin

Stapeldiner 2024

Ook dit jaar organiseren we weer het Stapeldiner! Eén van de leukste avonden van het jaar volgens vele mensen en jongeren. Dit jaar staat het stapeldiner gepland op vrijdagavond 22 november. We zijn op zoek naar gemeentelieden die een aantal jongeren willen verwelkomen om een hapje mee te eten. U kunt kiezen voor welk(e) gerecht(en) dit is. Het voorgerecht is om 19.00 uur, het hoofdgerecht vanaf 19.45 uur en het nagerecht om 20.45 uur. U kunt zich aanmelden bij Laura Holtslag via: holtslaglaura@gmail.com of 0620744867

Geef daarbij aan:

- Welke gang(en) u voor uw rekening wilt nemen;
- Hoeveel jongeren er maximaal mogen komen;
- Uw e-mailadres en huisadres;
- Telefoonnummer waarop u tijdens de avond (indien nodig) bereikbaar bent.

Na aanmelding ontvangt u van ons z.s.m. terugkoppeling. Alvast ontzettend bedankt!

Thema-avond Meet Me – 16 november

Op zaterdag 16 november organiseert Meet Me een avond waarbij we nadenken over de impact van getrokken grenzen tussen bevolkingsgroepen. We kijken een documentaire over de situatie in Libanon en praten er over na. Later op de avond zijn er hapjes en drankjes en is er de mogelijkheid om nog een spelletje te spelen. Vind jij het leuk om op een ontspannen manier christelijke leeftijdsgenoten te ontmoeten? Kijk dan op meetmevijf.jouwweb.nl voor alle informatie en meld je aan. Dat kan tot uiterlijk 13 november.



Catechese

Maandagavond gaan de belijdeniscatechisatie en de 17+ catechisatie gewoon door. De andere catechisaties vervallen vanwege dankdag. Met elkaar willen we woensdag samen naar de kerk gaan en we verzamelen om 19.15 uur bij de Rank. De week erna is er weer catechisatie op de gebruikelijke tijden voor de brugklassers. De andere groepen gaan naar Christian Refugee Relief.

Alpha-cursus

Alpha

Vanaf 13 januari 2025 gaan we met elkaar tijdens de Alpha-cursus op ontdekkingstocht wat het Christelijk geloof nu eigenlijk inhoudt. Op 12 maandagavonden (18.30-21.00 uur) en een mini-weekend behandelen we stapsgewijs de kern van het geloof. We denken na over o.a. Wie is Jezus en waarom stierf Hij aan het kruis? Wie is de Heilige Geest en hoe werkt Hij? Hoe leidt God ons? De cursus is allereerst opgezet voor mensen die niet of nauwelijks bekend zijn met het geloof. Verder grijpen juist veel kerkgangers de gelegenheid aan om hun geloof weer 'op te frissen'. We beginnen altijd gezellig met een maaltijd. Vervolgens wordt er een inleiding gehouden en gaan we met elkaar in gesprek. Als je voor jezelf denkt dat het weer eens goed zou zijn om stil te staan bij de kern van het geloof, of je kent iemand voor wie dat goed zou zijn: van harte welkom! Voor meer informatie/aanmelding kun je contact opnemen met Martine Trouwborst (06-36192231).

Over de synode

Wist u dat onze synode een publieke vergadering is? Hoewel sommige onderdelen natuurlijk om praktische redenen achter gesloten deuren gebeuren, is het meeste bij te wonen, mee te lezen en zelfs thuis mee te kijken. Zo een greep uit de agenda:

- Donderdagmorgen 11:00-12:50 – bespreekt de synode een nieuwe nota over hoe we ons als kerk verhouden tot Israël en de Palestijnse christenen.
- Donderdagmiddag 15:45-16:45 – wordt de synode geïnterformeerd over hoe de kerk als organisatie soepeler en 'lichter' kan worden, ook voor gemeenten die het al druk genoeg hebben.
- Vrijdagmiddag 13:30-14:45 – wordt besproken hoe we als kerk omgaan met de schepping aan de hand van het document 'laat gerechtigheid stromen'.

De vergaderstukken en de livestream zijn allemaal te vinden op de webpagina <https://protestantsekerk.nl/synodeagenda/generale-synode-november-2024/>