

zondag 21 juni

Het is vandaag vaderdag. We danken voor alle vaders maar bidden ook voor al de mannen die ongewild geen vader zijn en voor hen die bij het woord vader pijn voelen. We danken dat God altijd onze Hemelse Vader wil zijn.

maandag 22 juni

We bidden voor de gekozen ouderling, dat hij zijn roeping kan/mag aanvaarden.

dinsdag 23 juni

Mensen met een beperking kunnen door het coronavirus niet of nauwelijks naar hun werk of dagbesteding. Niet iedereen zal dit begrijpen. Bid voor hen en voor hun begeleiders.

woensdag 24 juni

Vanavond vergaderen de diakenen. We bidden hen de hulp en de leiding van de Heilige Geest toe. Ook is er nog een moment (livestream-uitzending) van V&T deze avond. We bidden voor een opbouwende uitzending.

donderdag 25 juni

We danken dat deze maand de scholen weer open zijn gegaan ook de middelbare scholen. We danken ook voor de verruiming van de maatregelen en bidden dat het coronavirus verder terug gedrongen wordt.

vrijdag 26 juni

Uit de gebedskalender van Open Doors: "Bid om vrede in Jemen. Als de oorlog blijft doorgaan wordt Jemen het armste land ter wereld. Bid voor de kleine groep gelovigen, die ondanks de oorlog groeit".

zaterdag 27 juni

We bidden voor de diakenen, de wijkouderlingen en de HVD bij het op andere manieren contact zoeken met de gemeente, jong en oud. Dat zij zo hulp en een luisterend oor kunnen bieden.

zondag 28 juni

Hoewel we niet bij elkaar kunnen komen om het Heilig Avondmaal te vieren, kunnen we in ons eigen huis wel bewust nadenken over het grote offer dat de Here Jezus voor ons bracht.

maandag 29 juni

Uit de nieuwsbrief van Mercy Ships: "Bid voor de patiënten in Senegal die Mercy Chips vanwege Corona hebben achter moeten laten. Bid voor herstel. Bid dat we spoedig daar verder mogen gaan met de mensen die daar wachten op onze hulp".

dinsdag 30 juni

Bid voor de ouderen die door de coronacrisis veel meer alleen zijn en daardoor eenzaam worden. Bid voor wijsheid voor de mensen die om hen heen staan om de juiste keuze te maken in het contact hebben.

woensdag 1 juli

Uit de gebedsbrief van de MAF: "Het is voor mensen in Zuid-Soedan niet makkelijk om de rampen die hen treffen te overleven. Door droogte en overstromingen mislukken oogsten en de sprinkhanenplaag die momenteel over delen van het land gaat, maakt de mensen afhankelijk van hulp. We hopen en bidden dat ondanks de lockdown vrachtwagens uit Oeganda en Kenia voeding kunnen blijven brengen en MAF vlieg-hulp kan blijven bieden. Bid voor rust en vrede.

donderdag 2 juli

Bid voor de zieken thuis en in het ziekenhuis.

vrijdag 3 juli

Bid voor Matthijs- Marijke en club Immanuel.

zaterdag 4 juli

Bid dat ouders hun kinderen kunnen betrekken bij de online diensten, zodat hun geloof kan groeien.

Ook gebedspunten aandragen?
deze dan graag t/m maandag 17 aug. sturen naar
annemarieverspuij@live.nl
o.v.v. gebedskalender

zondag 5 juli

We danken dat het mogelijk is een dienst te houden voor en met de kinderen die afscheid nemen van de zondagsschool en dat hun naasten daarbij kunnen zijn. Laten wij als overige gemeenteleden ook biddend om hen heen staan.

maandag 6 juli

Uit de gebedskalender van de Wycliffe: Bid voor veiligheid van onze Nederlandse veldwerkers in Nigeria. Er vinden regelmatig ontvoeringen en aanslagen plaats.

dinsdag 7 juli

We bidden voor de jongeren die een keuze hebben gemaakt of nog moeten maken voor een vervolgopleiding. Vaak betekent dat dat zij op kamers gaan. We vragen God of Hij hun leidsman wil zijn.

woensdag 8 juli

We bidden met de ZOA voor vluchtelingenkamp Bardarash in Noord-Irak. Duizenden gevluchte Syriërs op een vierkante kilometer, slechts gescheiden door tentdoeken. ZOA probeert in dit kamp de verspreiding van corona tegen te gaan door hygiëne-instructies, het uitdelen van zeep en door te zorgen voor schoon water.

donderdag 9 juli

Bid voor mensen zonder werk, dat de arbeidsmarkt weer mag opleven.

vrijdag 10 juli

Of kamp Bladel en de fietsweek Chadash doorgaan is nu waarschijnlijk wel bekend. Als het door kan gaan, dan bidden wij hen een veilige reis en een gezegende en gezellige, opbouwende week toe.

zaterdag 11 juli

Bid om bescherming van Israël tegen terreurorganisaties. Ondanks het coronavirus strijden terroristen door tegen Israël. Bid om veiligheid voor Israël.

zondag 12 juli

Nu we niet rondom het Woord als gehele gemeente in de kerk bij elkaar kunnen komen, bidden we dat we de tijd zullen nemen om Gods aangezicht te zoeken, in de wetenschap, dat zijn eeuwige armen ons dragen. Deut 33:27

maandag 13 juli

We bidden voor TWR. Radio en internet zijn onmisbaar om mensen met het evangelie te bereiken. Juist in dese tijd ervaren we hoe belangrijk deze techniek is. Bid voor veel bereik!

dinsdag 14 juli

Laten we bidden voor langdurig zieken en voor hen die te maken hebben met psychische problemen en depressies. Bid dat zij uitkomst zullen zien en hulp willen aanvaarden. Bid dat het Evangelie juist ook in deze tijd hen mag bereiken en hen leidt tot Hem die hoop en leven geeft.

woensdag 15 juli

We bidden voor de kinderen van groep 8 van de basisschool De Hoeksteen die vanavond online een musical presenteren. We vragen of God hen nabij wil zijn als zij na de vakantie naar het vervolgonderwijs gaan.

donderdag 16 juli

We danken voor onze predikanten en voor allen die voor en achter de schermen hun steentje bijdragen aan het gemeentewerk.

vrijdag 17 juli

De zomervakantie begint vandaag. De school kan geen afsluitingsdienst houden maar laten we bidden of God ons wil sparen en een periode van rust en ontspanning wil geven.

zaterdag 18 juli

Dank! "De Here is onze Bewaarder, de schaduw aan onze rechterhand" Psalm 121