

GEBEDSKALENDER

Hervormde gemeente
Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland



Wie met
lege
handen
staat,
kan ze
vouwen

visje

Bidden en danken

voor en met elkaar.

24 jan. t/m 13 maart 2021

zondag 24 januari

Wij danken dat we elke zondag de diensten via een livestreamverbinding kunnen volgen. We danken God voor de mensen die dit technisch mogelijk maken, ook voor hen die de opmaak van de nieuwsbrief en de liturgie verzorgen.

maandag 25 januari

We vouwen de handen om Gods nabijheid en hulp te vragen voor het onderwijs. Leerlingen hebben veel gemist en leerkrachten en ouders zullen blij zijn als de scholen weer open mogen. We vragen om bescherming én wijsheid om goede besluiten.

dinsdag 26 januari

Dank voor de catechisaties die nu online worden gegeven. We bidden voor hen die dit mogelijk maken.

woensdag 27 januari

Vanavond vergadert het moderamen. We bidden hen de hulp en de leiding van de Heilige Geest toe bij het nemen van beslissingen in deze tijd, waarin er steeds weer aanpassingen moeten zijn. Ook een zegen gevraagd voor de 'Break in de week'. Ds. Dubbelman zal antwoorden geven op de vragen die boven kwamen drijven bij de vrouwenbijbelstudie ochtenden.

donderdag 28 januari

Vrijdag en zaterdag is er de Generale Synodevergadering van de PKN. We vragen een zegen voor het bestuur van de landelijke kerk, dat zij in afhankelijkheid van God beslissingen zullen nemen. Ook een zegen voor de online Credo- avond gevraagd, dat zij verbinding zullen ervaren!

vrijdag 29 januari

Morgen houdt Woord en Daad een 'Werelddag'. Zij doen dit uiteraard online. Het thema is "De kracht van verbinding". Er zijn sprekers met verhalen van kwetsbaarheid en hoop uit Colombia. We vragen een zegen voor Woord en Daad.

zaterdag 30 januari

Dank! Wij weten dat Hij naar ons luistert. 1 Joh.5:15

zondag 31 januari

Deze zondag is van oudsher de Kerk-School-Gezinsdienstzondag. Dit jaar zal dit waarschijnlijk niet door kunnen gaan. Wel mogen we weten dat Gods trouw onveranderlijk is. We vragen Zijn zegen voor kerk, school én gezin!

maandag 1 februari

We denken in ons gebed aan alle mensen die zich zorgen maken om hun bedrijf en hun inkomen. We bidden dat zij voldoende steun mogen ontvangen, niet alleen in geld, maar ook morele steun. Bid dat wij 'met open hart' naar deze mensen omzien.

dinsdag 2 februari

In de planning stond de start van de mini cursus "Reis door de Bijbel". Zo mogelijk via live-stream te volgen. Mocht deze doorgaan dan vragen we er een zegen over.

woensdag 3 februari

Bid voor Pakistan. Er is een groot tekort aan artsen en verpleegkundigen. Bid dat de ondersteuning van Artsen zonder Grenzen mag helpen.

donderdag 4 februari

Bid voor de Konoiniakring; dat de deelnemers contact met elkaar mogen houden. We bidden ook voor de kerkenraad die weer online vergadert.

vrijdag 5 februari

Al jaren, ook recent weer, horen we heftige verhalen over ontvoerde kinderen door Boko Haram. We bidden voor hen en hun families en voor de regering van Nigeria, dat die er alles aan zal doen om dit te voorkomen en dat alle jongens en meisjes bevrijd zullen worden. Dank dat er een grote groep al bevrijd is.

zaterdag 6 februari

Laten we bidden voor jongeren die deze tijd als lastig en donker ervaren en dat wij hen kunnen helpen om perspectief te vinden bij Jezus.

zondag 7 februari

We zijn dankbaar voor onze predikanten, die in de online kerkdiensten voorgaan. We bidden voor hen, wanneer ze voor een (bijna) lege kerk een dienst moeten leiden.

maandag 8 februari

Dank dat de Nederlandse gebarentaal nu officieel erkend is. Daarmee hebben 30.000 landgenoten betere toegang tot het openbare leven en studies. Bid ook voor het Bijbelvertaalproject in de Nederlandse gebarentaal.

dinsdag 9 februari

De scholen zijn gisteren weer open gegaan. We vragen om Gods bescherming voor kinderen en leerkrachten. Laten we ook bidden voor de middelbareschool leerlingen, die nog steeds online les krijgen.

woensdag 10 februari

Vanavond hoopt de Jeugdraad te vergaderen. We bidden voor inzicht en wijsheid. Bid voor onze tieners die veel minder mogelijkheden hebben om elkaar te ontmoeten en samen op te trekken.

donderdag 11 februari

Vanavond hoopt de kerkenraad online bijeen te komen om zich te beraden over het Focus-traject van de IZB. Dit is een toerustingsprogramma voor kerkelijke gemeentes. We vragen Gods zegen en leiding bij het nemen van de beslissing om dit traject te starten.

vrijdag 12 februari

We danken dat de vele leden van Credo online bijbelstudie en activiteiten met elkaar mogen doen.

zaterdag 13 februari

We vragen een zegen over de inenting tegen Covid. Zorgverleners draaien veel uren in deze tijd. Bid dat ze veerkracht mogen houden en op tijd kunnen opladen. Laten we vandaag eenparig voor hen bidden. Het gebed van een gelovige vermag veel.

zondag 14 februari ~ 1e Lijdenszondag ~

We danken voor hen die zingen en muziek maken tijdens de dienst. We bidden dat de jeugddienst een bemoediging mag zijn voor jong én oud.

maandag 15 februari

Laten we bidden voor de ernstig zieken in onze gemeente, die zware behandelingen moeten ondergaan en in onzekerheid leven over de toekomst. Bid om kracht, Gods nabijheid en uithoudingsvermogen.

dinsdag 16 februari

Uit de gebedskalender van Open Doors: Het leven is voor christenen in Egypte niet makkelijk. Zo mogen ze niet hun doden begraven in de buurt van een islamitische begraafplaats of worden ze in winkels of op straat zomaar uitgescholden of genegeerd. Bid dat ze op zo'n moment rust en vrede van de Here God krijgen.

woensdag 17 februari

Bid voor gezinnen waar de spanningen onderling oplopen als gevolg van het vele thuiszitten. Bid om wijsheid voor ouders en verdraagzaamheid bij alle gezinsleden. Bid om creativiteit om het teveel aan lege tijd in te vullen.

donderdag 18 februari

Deze week wordt de kaartenschijfactie voor de gevangenen gehouden. We bidden dat veel gevangenen een bemoedigende kaart mogen ontvangen. We danken voor het werk van Exodus. We bidden dat de mensen uit onze gemeente die zich in de gevangenis voor het Exoduswerk inzetten, Gods nabijheid zullen ervaren.

vrijdag 19 februari

We bidden voor de ouderen, die hun krachten voelen afnemen en zich daardoor misschien niet meer nuttig voelen. Bid dat ze ervaren dat er een biddende gemeente om hen heen staat.

zaterdag 20 februari

"Maar wie hoopt op de Here krijgt nieuwe kracht".

zondag 21 februari ~ 2e Lijdenszondag ~

We leven toe naar Pasen. We denken na over het lijden en sterven van Jezus. We danken dat Hij zegt: *"Ik ben er voor jou"*.

maandag 22 februari

Vandaag is de eerste dag van de voorjaarsvakantie en we hopen en bidden dat leerkrachten, leerlingen en (groot)ouders op adem mogen komen.

dinsdag 23 februari

We danken met de TWR dat ze in Siberië 3 (!) minuten zendtijd op FM krijgen. Ze weten veel luisteraars te bereiken. Bid voor een zegen op het werk van TWR.

woensdag 24 februari

Vanavond vergadert het moderamen. We vragen of God hen wijsheid en inzicht zal geven.

donderdag 25 februari

Bid voor iedereen die door het leven moet met met een handicap of chronische ziekte, dat zij ondanks deze situatie hun weg met de Here mogen gaan en de mogelijkheden zien, waarin zij door Hem kunnen worden gebruikt in Zijn Koninkrijk.

vrijdag 26 februari

We bidden voor hen die zich eenzaam en alleen voelen in een tijd met weinig sociale contacten. En voor mensen die mantelzorgtaken verrichten en in deze weken nauwelijks er tussenuit kunnen om weer op te laden. Vanavond is Credo weer online. We bidden hen een gezellige, opbouwende avond toe.

zaterdag 27 februari

We danken voor hen die in de gezondheidszorg werken en bijdragen aan goede ondersteuning in deze coronatijd.

Ook gebedspunten aandragen?
deze dan graag t/m maandag 1 maart sturen naar
annemarieverspuij@live.nl
<i>o.v.v. gebedskalender</i>

zondag 28 februari ~ 3e Lijdenszondag ~

We zijn dankbaar dat God niet ophoudt Zijn zegenende handen boven ons leven te houden.

maandag 1 maart

Het Legers des Heils vraagt om gebed voor Andrea. Ze werkt in Slowakije onder de Romavrouwen die heel geïsoleerd leven. Bid dat zij mee mag werken om de vrouwen meer zelfvertrouwen en ontwikkeling te geven.

dinsdag 2 maart

Uit de gebedskalender van de GZB: In Centraal-Azië is evangeliseren verboden, kerken worden in de gaten gehouden en invallen door de politie komen regelmatig voor. Bid voor voorgangers die onder grote druk hun werk moeten doen. Bid om volharding, gezondheid en nieuwe energie.

woensdag 3 maart

Vandaag willen we bidden voor onze dorpsgenoten. Bid dat we vandaag tot zegen mogen zijn voor onze burens en de mensen die we op ons pad tegen komen.

donderdag 4 maart

Vanavond vergadert de kerkenraad. We bidden hen de leiding van Gods Geest toe.

vrijdag 5 maart

Bid voor allen die te maken hebben met dementie. Bid ook voor alle familie en mantelzorgers, die om hen heen staan en verdriet hebben om het lijden van dierbaren.

zaterdag 6 maart

Dank voor de vrede die Israël met enkele Arabische landen gesloten heeft. Dank ook dat recentelijk twee landen, Servië en Malawi, beloofd hebben hun ambassade te verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem. Bid dat er meer landen zullen volgen.

zondag 7 maart ~ 4e Lijdenszondag ~

Bid dat we door het lijden en sterven van de Here Jezus zullen beseffen, hoe kostbaar onze verlossing is.

maandag 8 maart

We dragen in ons gebed de zieken en rouwdragenden op, dat zij in alle spanningen, moeiten en verdriet Gods nabijheid mogen ervaren.

dinsdag 9 maart

We hopen dat dinsdag en donderdag de vrouwenbijbelstudie door mag gaan. Ze staan stil bij Ps.1. We vragen om een zegen voor hen.

woensdag 10 maart ~Biddag ~

Vandaag willen we de Here vragen om Zijn zegen over ons werk en leven. We bidden dat we telkens opnieuw in afhankelijkheid van Hem zullen leven.

donderdag 11 maart

Dank voor het werk van predikanten, ouderlingen, bezoekbroeders, diakenen, kerkrentmeesters, de HVD, het pastorale team en de Covid19- groep en de evangelisatiecommissie, bid dat zij steeds wijsheid mogen ontvangen om de gemeente in praktische en geestelijke zin te leiden.

vrijdag 12 maart

3xM: Bid voor de Afghaanse christenen die het moeilijk hebben na de brand op Lesbos. Dank dat ze mochten gaan helpen met voedseldistributie en erkend werden door moslims als mensen met mededogen.

zaterdag 13 maart

Uit de gebedskalender van Open Doors: Wilt u bidden voor alle Open Doors-medewerkers, hier in Nederland maar ook in de landen waar we de vervolgde kerk direct ondersteunen? Bid dat zij met enthousiasme ook dit jaar de kerk mogen dienen.