

Het prille begin

Als de zwangerschapstest positief uitvalt breken maanden aan van blijde verwachting! Blijdschap over de zwangerschap kan door zorgen over de gezondheid van moeder en/of kind overschaduwd raken. Ook als de zwangerschap onbedoeld was, is de blijdschap om de komst van een baby er niet meteen. Maar in alle gevallen groeit er een mens in de moederschoot. Een mens naar Gods beeld geschapen en door Hem geliefd.



Tegelijk is een mens op de wereld zetten een hele onderneming. Niet alleen de bevalling, maar ook de opvoeding van het kind. Het vraagt veel van ouders die niet alles in de hand hebben en het kind niet voor alles kunnen beschermen. Hierbij is het een verademing dat een mens naar Gods beeld is geschapen. Want het laat zien dat er een verbinding is tussen God en mens.

Die verbinding is er dus! Al is die wel zwaarghevend. De ongehoorzaamheid van de mens aan de Schepper is de oorzaak van een verbroken relatie. Maar God is trouw. Hij wil herstellen wat geschonden is. Hij wil in verbondenheid met de mens leven en de mens bijstaan op de levensweg en hiermee ook bijstaan bij de opvoeding van een kind.

De doop

Dit alles en nog veel meer komt samen bij een rituele handeling die God zelf heeft ingesteld; de doop. In onze kerk wordt de doop bediend aan kinderen waarvan tenminste een ouder zelf gedoopt is en als christen wil leven. Wanneer de doop bediend wordt, wordt tot driemaal toe water op het hoofd van het kind gesprenkeld. Dit gebeurt met de woorden: *“Ik doop je in de Naam van de Vader, en van de Zoon en van de Heilige Geest”*.



- Als het kind gedoopt wordt in de Naam van de Vader, dan zegt God (de Vader) dat Hij zorg wil dragen voor dit kind. De vader en moeder staan er niet alleen voor. God verbindt zich door de doop als een liefdevolle Vader aan het kind.
- Als de woorden ‘in de Naam van Zoon’ klinken, dan zegt God dat Hij door Zijn Zoon Jezus de verbroken relatie wil herstellen. Hierbij wordt gewezen op het offer dat Jezus bracht aan het kruis en waaraan Hij de straf voor de menselijke ongehoorzaamheid droeg. De doop laat zien dat de zonden afgewassen zijn.
- Als laatste klinken de woorden ‘in de Naam van de Heilige Geest’. Met deze woorden belooft God dat Hij het kind iedere dag bij wil staan om zo op te groeien zoals God het bedoeld had met de schepping.

Opvoeding

De ouders die hun kind laten dopen, beloven om tijdens de opvoeding het kind te leren wat het betekent gedoopt te zijn. Hiervoor maken ze ook gebruik van de activiteiten die de kerk aanbiedt.

En daarna...



Voor het kind betekent dit tijdens de groei naar volwassenheid dat het de vraag moet beantwoorden of het verlangen er is om met God te leven. Wil het de zorg van God de Vader, de vergeving van zonden door Jezus en de dagelijkse bijstand door de Heilige Geest ontvangen. Wie hier ja op zegt, neemt het jawoord dat de ouders bij de doop hebben uitgesproken over. Dit jawoord klinkt in het bijzonder in de dienst waarin belijdenis van het geloof wordt afgelegd.

Neem gerust contact op met de predikant of wijkouderling of keek eens welke activiteiten door Vorming & Toerusting georganiseerd worden om meer te weten te komen over de doop.