

Samenwonen

In de nota “De betekenis van het huwelijk” gaat het over het huwelijk als samenlevingsvorm tussen man en vrouw. Het gaat over het ontstaan, over de ontwikkelingen in de geschiedenis en over de kijk op het huwelijk in de huidige samenleving. In die nota is veel te lezen over de waarde van het burgerlijk huwelijk en de bevestiging daarvan in de kerk – voor God en Zijn gemeente.

De realiteit in de huidige samenleving is dat veel jonge mensen kiezen voor samenwonen, al of niet met een samenlevingscontract. Opvallend is ook dat velen starten met samenwonen en in een later stadium alsnog de stap naar het huwelijk willen zetten.

In deze paragraaf schenken we hier aandacht aan. De vraag is hoe we hier als (*kerkenraad van de*) christelijke gemeente in Giessenburg mee om willen gaan.

Stellingname en omgang met de praktijk

Hoe waardevol en mooi het huwelijk ook is, in de hedendaagse praktijk kiezen veel mensen voor een samenlevingsvorm zonder huwelijkssluiting en kerkelijke bevestiging daarvan.

Als kerkenraad, puttend uit wat de Bijbel ons hierover leert, staan we niet achter deze keuze.

We hebben echter oog voor de jonge mensen in de gemeente die leven te midden van leeftijdsgenoten voor wie het heel gewoon is dat twee mensen die van elkaar houden gaan samenwonen. Als kerkenraad willen we met hen die te kennen geven samen te willen gaan wonen of die keuze al gemaakt hebben in pastoraal gesprek gaan en blijven. Deze gesprekken kunnen in alle openheid plaatsvinden. In het besef dat velen in de huidige samenleving een andere koers varen. We beseffen ons dat ook christelijke jongeren een flinke barrière kunnen ervaren om de stap naar het huwelijk te zetten. Bijvoorbeeld als voor hen het huwelijk haar glans verloren heeft door de vele huwelijken die in hun (naaste) omgeving op de klippen zijn gelopen, of als het huwelijk voor hen een onbereikbaar ideaal lijkt.

De predikanten en wijkouderlingen zullen in deze gesprekken wijzen op het unieke karakter van het huwelijk zoals in het eerste hoofdstuk beschreven. Het verlangen en ook de inzet is om hierdoor te komen tot de bereidheid om een samenlevingsvorm zonder huwelijkse staat om te zetten in het burgerlijk huwelijk dat voor Gods aangezicht wordt bevestigd. Een huwelijk zoals God dit bedoeld heeft.

Wat is er mooier om elkaar in Gods huis, de kerk, trouw te beloven en dan Zijn Zegen te mogen ontvangen. Een goede basis om het huwelijksleven zo te beginnen.