

Geef mij je angst, je krijgt er hoop en moed voor terug

De titel van het boek, geschreven door plaatsgenoot Koert Koster, stond voor het thema van "VT gevarieerd" op woensdagavond 13 mei.

Koert schrijft in een terugblik: Samen met Bert ben ik een soort diepte-interview ingegaan waarbij we in een gemoedelijke setting met elkaar van gedachten wisselden betreffende het thema 'Angst'. Naast momenten van ontspanning met een lach, waren er momenten van verdriet. We mochten deze emoties delen. We stonden stil bij Bijbelse voorbeelden die tot op de dag van vandaag spreken, want de Bijbelschrijvers en de personages zijn mensen zoals jij en ik. Hun ervaringen zijn de onze: dood, afwijzing, verwerping zijn randervaringen van alle tijden. Met dat verschil dat onze wereld veel complexer is dan die van toen, met torenhoge verwachtingen gericht op de wetenschappers, speciaal de medici. Toch mogen we met al onze angsten naar Hem gaan die in al onze angsten angstig is geweest en weet wat het is om mens te zijn zoals jij en ik. Die wetenschap mag ons steunen in een lastige tijd rondom onzichtbare vijanden zoals bijvoorbeeld een wereldwijde pandemie of wereldwijd terrorisme.



Het muzikale deel werd verzorgd door Scott Baks en Sofie de Weerd. Zij speelden en zongen mooie liederen die aansloten bij het thema. De tekst is onderstaand opgenomen.

Opwekking 218

Is hier een hart, door vrees benard,
Vermoeid door 's levens strijd?
Twijfel drukt u neer,
Gij struikelt telkens weer.
O, vat weer moed, want God is goed
En steeds tot hulp bereid:
Zo gij slechts kunt geloven,
Ziet gij zijn heerlijkheid.

Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht,
Voor elk die wond'ren van Hem verwacht!
Ja, wie Hem aanraakt, ervaart zijn kracht.
Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht.

Gaat gij gebukt, door zorg gedrukt?
Leg dan uw lasten neer!
Tob niet langer voort,
Vertrouw op 's Heren woord.
Hij hoort uw bee en schenkt u vree
In liefde eind'loos teer.
Zo gij slechts kunt geloven,
Niets is onmoog'lijk meer!

Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht,
Voor elk die wond'ren van Hem verwacht!
Ja, wie Hem aanraakt, ervaart zijn kracht.
Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht.

Ter informatie:

Meer over Koert Koster middels www.koertkoster.nl

Het bestel-/isbn nummer van het boek is 9789463981958 de prijs is € 17,95

De opname is te beluisteren via deze link: <https://www.youtube.com/watch?v=sf75Uq6Q5-E>



Je hoeft niet bang te zijn
al gaat de storm tekeer
leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer

Je hoeft niet bang te zijn
al gaan de lichten uit
God is er en Hij blijft
als jij je ogen sluit

