

Dietrich Bonhoeffer

Een toegankelijke boekje met info over Bonhoeffer, met gedichten en gebeden:

<https://www.deroosvanculemborg.nl/wp-content/uploads/2019/04/bonhoeffer-BOEKJE.pdf>

Een artikel uit de Waarheidsvriend.

<https://dewaarheidsvriend.nl/blog/vrede-door-zijn-striemen>

Enkele artikelen in dagblad Trouw. Gericht op de betekenis van Bonhoeffers denken en doen..

<https://www.trouw.nl/religie-filosofie/dietrich-bonhoeffer-is-van-alle-tijden-en-voor-iedereen~b8262270/>

<https://www.trouw.nl/religie-filosofie/bonhoeffer-stelde-precies-de-vragen-die-er-nu-toe-doen~ba318d38/>

Bekende boeken van zijn hand:

- **Navolging**

Bonhoeffer betoogt in 'Navolging' dat de navolging van Christus de bevrijding van mensen betekent. Bevrijding van alle menselijke instellingen en geboden, van al wat drukt en belast, van al wat zorg en gewetensbezwaren veroorzaakt. Het gebod van Jezus is hard voor wie er zich tegen verzet maar zacht voor wie er zich gewillig aan overgeeft. Navolging heeft dan ook niets te maken met krachtprestaties van de ziel. Dat is er dikwijls van gemaakt in een christendom waarin de genade een leerstuk was geworden, het geloof een systeem en het menselijk gedrag een kwestie was van gebod op gebod en regel op regel. Jezus vraag niet het onmogelijke of onmenselijke: zijn gebod wil nooit leven vernietigen maar leven bewaren, sterken, genezen. Navolging is een vreugde.

- **Verborgene omgang**

Twee van Dietrich Bonhoeffers geliefdste teksten in `Verborgene omgang . Welke rol vervullen de Psalmen in de eredienst? Wat betekenen schepping, wet, kerk, lijden en schuld? Hoe moet je bidden? Hoe vind je kracht in persoonlijke meditatie? Al deze vragen en meer behandelt Dietrich Bonhoeffer in `Verborgene omgang , een bundeling van twee teksten van deze auteur: `Gemeenschappelijk leven en `Gebedenboek van de Bijbel . Een must voor wie verder wil kijken en denken. Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) was gefascineerd door de kerkelijke gemeenschap en de rol die de Bijbel daarin speelt. Zijn motivatie om theologie te gaan studeren was vooral een filosofische, en zo is hij het geloof altijd blijven benaderen. In `Verborgene omgang stelt hij grote levensvragen in het licht van de Bijbel en met name de Psalmen.

Gelezen:

Christen en Heiden, Dietrich Bonhoeffer

Christen en Heiden

Mensen gaan tot God in hun nood,
zoeken om hulp,
bidden om geluk en brood,
om redding uit ziekte, schuld en dood.
Dat doen zij allen, allen,
christen en heiden.

Mensen gaan tot God in Zijn nood,
vinden Hem arm, gesmaad,
zonder onderdak en brood,
zien Hem gebukt
onder zonde, zwakheid en dood.
Christenen staan bij God in zijn lijden.

God gaat tot alle mensen in hun nood,
verzadigt het lichaam en de ziel
met Zijn brood,
sterft voor christen en heiden
de kruisdood,
en vergeeft hen beiden.

Een uitgestoken hand

Ik zie de rimpelige hand
weer naar mij uitgestoken.
Ik weet wel; deze aardse band
zal eens worden verbroken.

Maar nu ik naar die handen staar,
mag ik het weer beleven,
't Is liefde, dit mooie gebaar,
en groot wat we nog geven.
elkaar

Al zijn gedachten zo verstoord
en zijn herinneringen
weg, een klein gebaar of woord,
zijn waardevolle dingen.

Wat voor mij onbereikbaar is,
wat pijn doet en verdriet
weet God, Hij troost in het gemis.
Een groter Helper is er niet.

Hij kent een ieder en doorgrondt
wat leeft in hart en hoofd.
Hij steekt Zijn Hand uit, eens verwond
en heeft het Zelf beloofd;

Ik ben met u. Ik ken uw strijd
Ik ben er in de nacht,
zie uw gevoel en eenzaamheid.
En 'k geef u nieuwe kracht.



Jeanine Goud
29-01-2020