



(BIJBEL)KRINGEN - VORMING EN TOERUSTING

Namens de commissie Vorming en Toerusting hierbij een overzicht van de kringen die komend seizoen van start zullen gaan. Ervaring leert dat gaandeweg het jaar nieuwe ideeën ontstaan en nieuwe kringen starten. Dit blad bevat dus een voorlopig overzicht. De informatie is ook te lezen op www.hervormdgiessenburg.nl/vt/

Beste Gemeenteleden,

Het is fijn om samen een levende gemeente van Christus te zijn. Afgelopen seizoen zijn veel kringen abrupt gestopt. Gelukkig zien we inmiddels weer mogelijkheden elkaar te ontmoeten en het is goed met elkaar het leven en het geloof te delen.

Als commissie vorming en toerusting horen we graag jullie ideeën voor komend seizoen. Elkaar digitaal, wandelend, bij het eten of sportend ontmoeten zijn voorbeelden van nieuwe vormen. We denken graag mee en helpen je graag op weg. Nieuw in dit overzicht zijn een aantal vacatures, kringen die zullen starten bij voldoende aanmeldingen.

In deze brief een overzicht van de kringen die al zijn gestart of binnenkort zullen starten. Welkom om aan te haken! Vooraf opgeven bij de contactpersoon is noodzakelijk. Voor grotere groepen kunnen andere locaties dan een huiskamer worden bedacht.

Vragen en suggesties? vt@hervormdgiessenburg.nl, 0184 630020 of stap even binnen bij Willemieke op Wilhelminalaan 47!

Gebedskring

Afgelopen seizoen heb je online mee kunnen kijken en bidden met de gebedskring. Wat was dat fijn! Sluit je ook aan nu we weer fysiek bij elkaar kunnen komen in de kerk, om samen voor onze gemeente en de wereld te bidden? Ook als je alleen wilt luisteren of stil mee wilt bidden: van harte welkom! De gebedskring komt bij elkaar op dinsdagavond, één keer in de veertien dagen.

We lezen een stukje en praten erover. Daarna schenken we aandacht aan een vervolgd Christen. Hierna beginnen we met gebed. Ook worden er aan het einde kaarten geschreven voor zieken in de gemeente en voor andere gebeurtenissen. Een ieder is van harte welkom!

Komt samen op: dinsdagavond om de week
Eerste datum: 29 september, 20:15 uur
Locatie: kerk
Contact: Tineke Vollmuller
bwvullmuller@ziggo.nl

Vrouwenbijbelstudie

Wij zijn dankbaar te kunnen schrijven dat we ook in het komende seizoen weer bij elkaar kunnen komen.

In oktober en november gaan we verder met onze studie over Elisa, met behulp van het boekje 'Elisa - Dichter bij God' van ds. W.J. Dekker.

Elisa was leerling en opvolger van de profeet Elia. We lezen van hem in de Bijbelboeken 1 en 2 Koningen. De naam 'Elisa' betekent: mijn God is redder. Het is een naam die klinkt als een belofte; in de geschiedenissen van Elisa gaat het om de openbaring van de levende God. Hij maakt die naam steeds opnieuw waar.

De Bijbelstudies over Elisa zijn geschreven met het oog op de praktijk van het christelijke leven. Donderdag 10 december gaan we deze studie nabespreken met ds. Dubbelman. In januari 2021 beginnen we aan een nieuwe studie.

We nodigen je van harte uit om eens per maand op dinsdag- of donderdagmorgen naar De Rank te komen en na een eigen voorbereiding samen met ons de Bijbelgedeelten te bespreken. Inloop 9:00 uur, slot 11:20 uur.

Komt samen op: dinsdag- en donderdagochtend

Eerstvolgende datum: di 13 en do 15 oktober

Locatie: De Rank

Contact: Geertje Overduin
fam.overduin@zonnet.nl
0184 652399



Jongerenbijbelkring

Lijkt het jou fijn om samen met andere jongeren over het geloof te praten? Zoek je andere jongeren om dit samen mee te doen? Of heb je een fijne vriendengroep en zou je samen bijbelstudie willen houden? Laat het weten, we denken graag met je mee hoe je dit vorm kunt geven. Vind je het lastig om dit zelf te gaan leiden? Er zijn mensen die graag een jongerenbijbelkring willen starten. Dus stuur een appje of kom gerust eens langs op Wilhelminalaan 47 om te sparren!

Contact: Gijsbert (06 48775921) en Willemieke van Wingerden (06 18718744)

Koinonia-Kring

Deze kring bestaat echt al heel lang en heeft ieder seizoen weer andere deelnemers. Het mooie aan de kring is, dat we met elkaar de verdieping in gaan. We zoeken naar antwoorden op diepere levensvragen. Dit seizoen gaan we ons verdiepen in Bijbelse personen die ons persoonlijk aanspreken. Waarom ze zijn wie ze zijn, wat hen bezighoudt en wat maakt hen zo sterk of juist zwak... We starten met David: Over hem is veel te zeggen, een bijzonder kleurrijk persoon.

Komt samen op: Donderdagavond, 7x
Eerste datum: Donderdag 15 oktober, 19:45 uur
Locatie: De Rank, zaal 2 of 4
Contact: Siebold Freeke
sieboldprive@gmail.com
06 1086 6945

Jongereengebetskring

NIEUW! Naast de bestaande gebedskring, start er dit jaar de jongeregebetskring. Eén keer in de maand zullen we samenkomen op dinsdagavond. Op deze gebedskring zullen we speciaal voor jongeren, gezinnen en het jeugdwerk bidden. Zowel ouders, ouderen als jongeren zijn van harte welkom! Heb je gebedspunten en kun je zelf niet aanwezig zijn? Mail ze dan door.

Komt samen op: dinsdagavond 1x per maand
Eerste datum: 6 oktober, 20:00 uur
Locatie: Wilhelminalaan 47
Contact: Willemieke van Wingerden
willemiekedebas@hotmail.com

20+ bijbelstudiekring

Wil jij samen met andere leeftijdsgenoten groeien in je geloof? Met elkaar nadenken over (teksten in) de Bijbel? In gesprek gaan over waar jij tegenaan loopt als christen? Ongeveer 1x per 3 weken komen wij op zondagavond bij elkaar in de Rank. We discussiëren en verdiepen ons in de Bijbelstudie die een van ons heeft voorbereid. De onderwerpen die we behandelen bepalen we met elkaar. Iets voor jou? Kom dan ook!

Komt samen op: Zondagavond na de dienst
Eerste datum: 27 september
Locatie: De Rank
Contact: Jelmer Molenaar, Joyce Rietveld
jelmer_molenaar@hotmail.com
joycerietveld@outlook.com

Boekbesprek[®]ing: Na dit leven

Dr. Eben Alexander, de auteur van het boek, zelf actief op het gebied van de neurochirurgie kreeg een zogenaamde bijna-doodervaring na een zeldzame vorm van hersenvliesontsteking. Zeven dagen lang was hij hersendood, tot hij onverwacht uit zijn diepe coma ontwaakte. Wat hij zich kan herinneren uit die tijd staat voor altijd in zijn geheugen gegrift: hij is ervan overtuigd geraakt dat er leven is na de dood. Hij is er een levende getuige van. Dr. Alexander heeft naar eigen zeggen het onzegbare (er zijn geen woorden voor) toch getracht te beschrijven. Daar zit voor ons als christenen een belangwekkende en hoopgevende boodschap in. Graag wil ik samen met u en jou door het boek bladeren en er gedurende drie avondsessies met elkaar over nadenken.

Komt samen op: Woensdagavond 7, 14 en 28 okt
(voornemen, bespreekbaar)
Locatie: volgt
Contact: Bert Pesselse (belangstelling? Mail
bert@pesselse.nl

Rust in je leven



Je hebt een druk leven: een baan, een partner, vrienden, de kerk, kinderen wellicht. Daar geniet je van, maar soms voel je je een jongleur die zo veel mogelijk ballen tegelijk in de lucht moet houden. Je merkt dat je steeds vaker kribbig en somber bent. Je voelt je gestrest en daar wil je vanaf.

In het boek Rust beschrijft Carianne Ros hoe je in drie maanden minder stress in je leven kan krijgen. Vorig jaar heb ik dit boek gelezen en er veel aan gehad. Het boek is op te delen in drie gedeelten: Heb God lief, Heb jezelf lief en Heb je naaste lief. Dit is verwerkt in een boek met voor elke dag een tekst, een Bijbeltekst, een opdracht of uitdaging en een gebed. Aan het einde van het boek staan 7 gespreksavonden die we in kleine kring zullen bespreken over wat het boek met je doet en hoe je het praktisch kan invullen.

Komt samen op: maandag (1x per maand)
Eerste datum: 12 oktober
Locatie: in overleg
Contact: Jeannet van Bruchem
jeannetvbruchem@solcon.nl
0184 654904

In de voetsporen van Jezus



VACATURE! Deelnemers en kringleiders gezocht die aan de slag willen met ... lessen in discipelschap. Een mooi bijbelstudieboekje met prachtige gespreksvragen van onze oud-predikant ds. Geluk. Het boekje behandelt acht kenmerken van een discipel: geestelijke groei, gehoorzaamheid, leven door de Geest, zelfverloochening, plaats in de kerk, zout en licht zijn,

toekomstverwachting.

Een kijkje nemen in het boek kan via:

<https://clcnederland.com/product/in-de-voetsporen-van-jezus-cg-geluk-9789043525510>

Eerste datum: in overleg

Contact: via Willemieke van Wingerden
vt@hervormdgiessenburg.nl

Tim Keller kring

Vlak voor Zijn hemelvaart sprak de Heere Jezus het zendingsbevel uit. De opdracht om de wereld in te gaan, het Evangelie te verkondigen en de doop te bedienen. Door de kracht van de Heilige Geest zijn de discipelen apostelen geworden en is de gemeente van Christus wereldwijd te vinden. Toch zijn er onder ons velen die het Evangelie niet kennen en niet weten wat Jezus tot ons heil gedaan heeft. Het zendingsbevel is niet tot een afronding gekomen. Het vraagt dat ook wij onze plaats innemen in de verspreiding van het Evangelie. Missionair leven en kerkzijn vanuit het hart van het Evangelie.



Dit is de ondertitel van het boek Werken met Centrum-Kerk. Het is een doe-boek dat geschreven is aan de hand van het boek Centrum-Kerk van Tim Keller. Het wil leren om het Evangelie centraal te stellen. Allereerst in het eigen geloofsleven en vervolgens in geheel het leven. Aan de hand van 5 avonden zal met elkaar het boek gelezen en

besproken worden aan de hand van de vragen die erin opgenomen zijn. Ook is het boek als podcast te beluisteren.

Eerste datum: in overleg

Contact: ds. J. Holtslag
dominee@holtslag.org

Gesprekskring bij de preek

Ontmoeting en samen leren en verdiepen staan centraal bij deze kring. Maandelijks is een preek voor ons de inleiding voor het gesprek. Bijbehorende gespreksvragen geven richting aan het gesprek en bieden extra uitleg.

Komt samen op: zondagavond

Eerste datum: nog niet bekend

Locatie: Giessenlaan 1d

Contact: Gerry van Wijngaarden
j.vanwijngaarden@hetnet.nl
0184-651829

De Jong Gezin Bijbelkring

Leven en geloof met elkaar delen! Dit is wat wij eens in de 3 weken op zondagavond na de kerkdienst met elkaar doen. Dit doen we aan de hand van een gezamenlijk gekozen boekje. De bijbelstudies houden we bij de kringleden thuis. Wees welkom!

Komt samen op: zondagavond

Eerste datum: 11 oktober, 20:00 uur

Locatie: Slingelandseweg 7

Contact: Adriaan en Annemarie de Kuiper
a.de.kuiper@kpnplanet.nl
06 10871448

VERWACHT boekbesprek[®]ing

Jezus onze niet zo lieve Heer, een ontmoeting met de speels, tegendraadse, buitengewone persoon Jezus Christus. Dat is de (onder)titel van het boek waar later dit jaar een gesprekskring mee aan de slag zal gaan. Kun je niet wachten, geef je dan nu alvast op!



Contact: via Willemieke van Wingerden
vt@hervormdgiessenburg.nl

Boekbesprek[®]ing: De Jezus manier



VACATURE! Jezus' houding is samengevat in de ondertitel van dit boek: niet wijzen maar wenken. Leerzaam! Hij keek niet naar wat mensen verkeerd deden, maar naar wat ze nodig hadden. Niet oordelen maar helpen. Lijkt dit je een interessant boek om met anderen over in gesprek te gaan? Laat het weten.

Eerste datum: in overleg

Contact: via Willemieke van Wingerden
vt@hervormdgiessenburg.nl